



Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε πως κάποιος γραφικός τύπος ονόματι Καράογλου που το Σάββατο ισχυριζόταν στο ραδιόφωνο πως η πρόεδρος της ΕΝΙΘ ...«λέει ψέματα», είναι βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος και μάλιστα έχει και υπουργικό χαρτοφυλάκιο (έστω και από αυτά τα λεγόμενα «μίνι» ή «χαριστικά» ή «διακοσμητικά»).

Χαρακτηριστικό δε ήταν πως στη συνέχεια εν τη ρύμη του λόγου εμμέσως πλην σαφώς υπονόησε πως ψέματα δεν λένε μόνο οι νοσοκομειακοί γιατροί της Θεσσαλονίκης αλλά και αυτοί της Δράμας, και αυτοί των Σερρών, και αυτοί της Καβάλας, και αυτοί της Δυτικής Μακεδονίας, και αυτοί της Ηπείρου, και αυτοί της Λάρισας, και αυτοί της Αιτωλοακαρνανίας, και αυτοί της Ζακύνθου, και αυτοί της Αχαΐας, και αυτοί της Αθήνας, και αυτοί της Αρκαδίας, και αυτοί της Μεσσηνίας, και αυτοί της Λέσβου, και αυτοί της Λέρου, και αυτοί των Χανίων, και αυτοί του Ρεθύμνου, και συνολικά όλοι οι νοσοκομειακοί γιατροί της χώρας. Και πως αλήθειες λένε μόνο πεντέξι υπουργοί της κυβέρνησης άνευ ή μετά χαρτοφυλακίου, δυο τρεις γαλάζιοι άκαπνοι γραφειοκράτες του προεδρείου ΠΙΣ και μια χούφτα ημετέρων καθηγητάδων πολλαπλού εισοδήματος που από τον Μάρτιο η κυριότερη (αν όχι η μοναδική) προσφορά τους για την επιδημία είναι να έχουν μόνιμο στασίδι κάθε πρωί στα κανάλια και να λιβανίζουν την κυβέρνηση.

Δεν χρειάζεται φυσικά ιδιαίτερη απάντηση σε τέτοιες ακραίες γραφικότητες που δεν θυμώνουν κανέναν, απλά γέλιο προκαλούν, παρά μόνο μια σύσταση στον κάθε έναν τέτοιο επαγγελματία πολιτικάντη: να βάλει την μασκούλα του (με την μύτη μέσα, για να μην ξεχνιόμαστε), να πάει ινκόγκνιτο σε όποιο δημόσιο νοσοκομείο της χώρας θέλει και να ρωτήσει τους πρώτους δέκα τυχαίους γιατρούς ή νοσηλευτές που θα συναντήσει μπροστά του μπας και συνειδητοποιήσει πως αυτά που σούρνουν στην κυβέρνηση όλοι οι συνάδελφοι υγειονομικοί είναι πολύ χειρότερα φραστικά (ακατάλληλα για ανηλίκους, θα τα έκοβε το ΕΣΡ) από την πάντα τεκμηριωμένη και στοιχειοθετημένη κριτική που ασκούν η ΟΕΝΓΕ και όλες οι Ενώσεις νοσοκομειακών γιατρών της χώρας.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση της ΕΝΙΘ και της πρόεδρου της, η κεντρικά σχεδιασμένη εκστρατεία χυδαίας λάσπης δεν είναι καθόλου τυχαία: ΤΡΕΜΟΥΝ (κυριολεκτικά) οι κυβερνητικοί αρμόδιοι για την αποκάλυψη των εγκληματικών ευθυνών τους που πρωτίστως στην Θεσσαλονίκη και σε όλη την Βόρεια Ελλάδα είναι εμφανέστατες και που συντριπτικά και τεκμηριωμένα αποκαλύπτει η ΕΝΙΘ ιδιαίτερα τους τελευταίους δυο μήνες. Το ίδιο στον έναν ή στον άλλον βαθμό ισχύει και στην υπόλοιπη χώρα.

Το πιο γελοίο από όλα είναι πραγματικά να ξεγελούν τους εαυτούς τους πως με τέτοιες γραφικότητες θα πτοήσουν τους νοσοκομειακούς γιατρούς και θα τους κάνουν να σταματήσουν να μιλούν. Αυτοί, εμάς. Οι επαγγελματίες αργόμισθοι πολιτικάντηδες της πεντάρας τους νοσοκομειακούς γιατρούς της χώρας που αυτοθυσιάζονται δίπλα στους ασθενείς τους πολεμώντας τον θάνατο εδώ και εννιά μήνες. Και που πριν την επιδημία ποτέ δεν χαρίστηκαν σε καμία κυβέρνηση ούτε καταδέχτηκαν να γίνουν εξαπτέρυγα κανενός υπουργού οποιασδήποτε απόχρωσης αλλά πάντα είχαν φωνή και διεκδίκηση για τους ασθενείς, για την δωρεάν δημόσια περίθαλψη, για την Υγεία του Λαού.

Οι εγκληματικές κυβερνητικές ευθύνες δεν κουκουλώνονται με γελοιότητες.