



Μακεδονία Ξακουστή

Μακεδονία Ξακουστή του Αλεξάνδρου χώρα
στα τρία σε μοιράσανε... καταραμένη η ώρα
και δώσανε κομμάτια σου σ' αυτούς που κατοικούσαν
σε κάτι "γυφτοσκοπιανούς" Βούλγαρους που πεινούσαν.

Κι ας ήσουν πάντα ελληνική κράτος του Βουκεφάλα
έδρα του Μεγαλέξανδρου εκείνου του κεφάλα,
που από κει εξόρμησε σ' ανατολής τα μέρη
και βάρβαρους ανθέλληνες τους πέρασε μαχαίρι,
μέχρι το άγριο Αφγανιστάν και ποταμό το Γάγγη
κι αλήθεια δεν τους φέρθηκε καθόλου με το γάντι.
Με τη μακριά τη σάρισα εσουβλίσε χιλιάδες
και με τα τότε άρματα διαμέλισε μυριάδες.

Και όλα αυτά τα έκανε μόνο για το καλό τους
να φέρει τον πολιτισμό στον άγριο λαό τους...
Αιώνες πριν κατόρθωσε μέσα σε τρία χρόνια
ό, τι τώρα πασχίζουνε με ντρόουνς και μνημόνια.

Κι εμείς ...Μακεδονία μας ...
σαν γνήσιοι απόγονοι εκείνου του μεγάλου
όλη δική σε θέλουμε και όχι κάποιου άλλου.
Σα βάση να σε έχουμε για τη Μεγάλη Ιδέα
τ' αδέρφια να λυτρώσουμε μ' Αμβρόσιου την παρέα.
Με τους μελανοχίτωνες, τη φάλαγγα του Φράνκο,
με όλα τα χρυσά παιδιά και αρχηγό το φράγκο.
Με Μίκη τον αμίμητο, που όπου δει βαβούρα
στριφογυρνά στο θρόνο του, γυρίζει σαν τη σβούρα,
σα φύλακας ατρόμητος των ιερών του έθνους
ευοί ευάν για να γευτεί στα γηρατειά του πένθους.
Τον Κούλη τον ακοίμητο με το γουρλό το μάτι

που φίδα τον ε ζώσανε μη χάσει η Ν.Δ. κομμάτι.

Πίσω απ' όλους τούτους δω του έθνους τους γενναίους
κι εμείς φτωχοί συμπέθεροι με κάμποσους πιο νέους,
στο Σύνταγμα θα τρέξουμε τούτη την Κυριακή
για να βροντοφωνάξουμε πως είσαι ελληνική,
Μακεδονία ξακουστή ...,
μαζί θα προχωρήσουμε με τον εθνοΚαμένο
με κάθε εθναμύντορα και κάθε πικραμένο·
για να εξολοθρεύσουμε κάθε εθνοπροδότη
στο έθνος μας να δώσουμε εθνοβηματοδότη.

Ζήτω το έθνος κι η πατρίς ...
ζήτω ο στρατός και Ο.Υ.Κ.
ζήτησαν οι εθναμύντορες
του έθνους μας πατέρες...

Ζήτω το μικρούλι **“εγώ”** μας και ...
Κάτω το μεγάλο **“ΕΜΕΙΣ”**.

Πρώτη του Κουτσοφλέβαρου 2018

(για να πάει καλά ο μήνας)

Χριστος