

της **Άννας Γαϊτανίδου**



Το κράτος και το μνημόνιο δολοφονούν! Τρεις άνθρωποι πέθαναν από φωτιά που έβαλε ασθενής, ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν δεμένοι στα κρεβάτια τους κάθε μέρα για μήνες σε κλειδωμένες αίθουσες! Πέθαναν παγιδευμένοι χωρίς να μπορούν να κινηθούν. Οι εργαζόμενοι έσπαγαν τα τζάμια για να βοηθήσουν τους ασθενείς και οι πυροσβέστες τους έλυναν από τα κρεβάτια τους. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα μιας και οι τοίχοι των δωματίων είναι επενδεδυμένοι με αφρολέξ. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Το Φλεβάρη του 2013 στο Οικοτροφείο «Αθηνά» της ΠΕΨΑΕ ένας ασθενής έβαλε φωτιά κι ένας 56χρονος νοσηλευόμενος πέθανε, καθώς ήταν κλειδωμένες οι πόρτες και δε μπορούσε να φύγει. Φέτος το Μάιο στο Δαφνί ασθενής που ήταν καθηλωμένος στο κρεβάτι του 2 χρόνια λύθηκε και σκότωσε το διπλανό του που ήταν κι αυτός δεμένος.

Οι θάνατοι συνέβησαν στο 7ο ψυχιατρικό τμήμα χρονίων περιστατικών που νοσηλεύονται 17 άνδρες με σοβαρή νοητική υστέρηση ή αυτισμό, με συνοδές ψυχωσικές διαταραχές. Σε κάθε βάρδια οι νοσηλευτές είναι 2, ενώ ο υπεύθυνος γιατρός τους επισκέπτεται λίγες φορές τη βδομάδα, καθώς δουλεύει και σε άλλο τμήμα.

Το Δαφνί λειτουργεί εδώ και χρόνια κάτω από τα όρια ασφαλείας και οι εργαζόμενοι είχαν προειδοποιήσει γι'αυτό τους υπεύθυνους, ενώ προσπαθούν με νύχια και δόντια να κρατήσουν το ψυχιατρείο ανοιχτό. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους: η χρηματοδότηση του ψυχιατρείου το 2010 ήταν 23 εκατομμύρια ευρώ και φέτος είναι 11 εκατομμύρια, ενώ οι ελλείψεις προσωπικού ξεπερνούν το 50%. Η μέση αναλογία νοσηλευτών - ασθενών στην Ευρώπη είναι 1 προς 4, με περισσότερους νοσηλευτές σε βαριά περιστατικά κι εδώ έχουμε 2 προς 17.

Η μνημονιακή πολιτική που απαγορεύει τις προσλήψεις και η κουλτούρα της μηχανικής καθήλωσης των ασθενών προκαλούν νεκρούς, καθιστούν τα ψυχιατρεία αποθήκες ψυχών και πετάνε στα σκουπίδια τους αγώνες του ψυχιατρικού κινήματος για αποασυλοποίηση και δημιουργία ανθρώπινων συνθηκών θεραπείας και διαβίωσης των ασθενών. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και ο υπουργός Υγείας Ξανθός φέρουν ακέραιες τις ευθύνες για αυτή τη δολοφονία, μιας και αντί να ανατρέψουν την κατάσταση υπέγραψαν τρίτο μνημόνιο.

Πηγή: ΠΡΙΝ