

Του **Σοφοκλή Καλοϊδά ***



Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από τα πανεπιστήμια της χώρας το τελευταίο διάστημα. Το φάντασμα της ανομίας. Έννοιες όπως παραβατικότητα, «άσυλο ανομίας», μπαχαλάκηδες κατακλύζουν την επικαιρότητα, αναλυτικά αστυνομικά ρεπορτάζ δίνουν και παίρνουν ενώ ενώ σύμφωνα με τις περιγραφές δαιμόνιων ρεπόρτερ μάλλον το πιο επικίνδυνο μέρος στην Ανατολική Μεσόγειο είναι οι πανεπιστημιακοί χώροι, άποψη που ήρθε να υποστηρίξει και η υφυπουργός εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου ανακαλύπτοντας όπλα του Συριακού στρατού στο περιβόητο υπόγειο της ΑΣΟΕΕ...

Η κατασυκοφάντηση του πανεπιστημιακού ασύλου δεν είναι βέβαια κάτι το καινούργιο. Πέρσι το Νοέμβρη επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ πέντε τετραγωνικά μέτρα ενός χώρου που τελούσε υπό κατάληψη στη Φιλοσοφική της Αθήνας, ήταν το πρώτο θέμα της επικαιρότητας, με ρεπορτάζ επί ρεπορτάζ, παραμερίζοντας τα πραγματικά προβλήματα των πανεπιστημίων και των αγώνων των φοιτητών. Σήμερα, η κυβέρνηση της Ν.Δ. είναι αποθρασυμένη και κλιμακώνει την επίθεση σε όλα τα μέτωπα, γιατί νοιώθει πως έχει μια σχετική νομιμοποίηση από την προκάτοχο κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία εμπέδωσε επώδυνα στον κόσμο την λογική ότι η αντεργατική πολιτική (όλα για την ελευθερία των “επενδυτών”) αλλά και ο συνακόλουθος αυταρχισμός, αποτελούν μονόδρομο. Φυσικά η Ν.Δ. δείχνει πολύ μεγαλύτερη «θέρμη» και «μεράκι», νοιώθει ότι παίζει στο δικό της γήπεδο και αναγάγει το ζήτημα της επιβολής του νόμου και της τάξης ως κεντρικό ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης.

Που στοχεύουν;

Η ατζέντα “Νόμος, τάξη, κέρδη”, δεν έχει στόχο την “ανομία των Εξαρχείων” γενικώς και αορίστως. Θέλουν να ξεμπερδεύουν με τον κοινωνικό ριζοσπαστισμό, θέλουν να τσακίσουν τους αγώνες του λαού και της νεολαίας, για αυτό και δρομολογούν ανάμεσα στα άλλα αντιδραστικές αλλαγές στα συνδικάτα – προσεχώς και στους συλλόγους – όπως αφήνουν να εννοηθεί οι διαρροές από το επικείμενο νομοσχέδιο της Κεραμέως για τα πανεπιστήμια. Το δείχνει καθαρά η περίπτωση της ΑΣΟΕΕ, όπου η αστυνομική βαρβαρότητα εξαντλήθηκε στα κεφάλια και στα σπασμένα χέρια των αγωνιζόμενων φοιτητών, ενώ λίγα στενά παραπέρα το ναρκεμπόριο συνεχιζόταν απρόσκοπτα. Το πανεπιστήμιο για λίγους που σχεδιάζουν θα είναι «ανοιχτό» για τις επιχειρήσεις και την αγορά και «κλειστό» για τα παιδιά της πληττόμενης κοινωνικής πλειοψηφίας και τους αγώνες τους.

Η αστυνομία δεν είναι η λύση είναι το πρόβλημα!

Η πολιτική λογική της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται να τείνει στο σχήμα: « αστυνόμευση δια πάσα νόσο». Αστυνομία στο σινεμά, αστυνομία στο κέντρο διασκέδασης, αστυνομία στην σχολή, αστυνομία και στο σπίτι! Ενδεικτικό της επικράτησης αυτής της λογικής στο δημόσιο λόγο είναι πως ακόμα και δυνάμεις που θεωρητικά τάσσονται κατά της κατάργησης του ασύλου όπως το ΜΕΡΑ-25, δεν ξεφεύγουν από μια αστυνομοκεντρική λογική και προτείνουν ειδικό σώμα ένστολων για την φύλαξη των πανεπιστημίων! Η σημερινή προκλητική στάση της αστυνομίας ενθαρρύνεται πολιτικά από την κυβέρνηση, τεκμηριώνεται «θεωρητικά» από πρώην τσεκουροφόρο υπουργό, και παροτρύνεται από τον υπουργό Ανάπτυξης να ακολουθήσει το παράδειγμα των συναδέλφων τους στην Γαλλία, με αποτέλεσμα ένα άνευ προηγουμένου

όργιο καταστολής, βίας και τρομοκρατίας, και με συμπεριφορά στρατού κατοχής στα Εξάρχεια από την πλευρά των ΜΑΤ. Η συμπεριφορά αυτή της αστυνομίας έχει σοβαρούς κινδύνους να θρηνήσουμε ακόμη και θύματα, με αποκλειστική ευθύνη της τυχοδιωκτικής πολιτικής της Κυβέρνησης. Η κατάσταση αυτή υπενθυμίζει την ευθύνη του ανατρεπτικού κινήματος να ορθώσει ανάστημα απέναντι σε αυτή την βαρβαρότητα, και επικαιροποιεί εκ νέου την απαίτηση για αφοπλισμό της αστυνομίας και κατάργηση των ΜΑΤ-ΔΙΑΣ-ΟΠΚΕ.

Μέσα Μαζικής Διαστρέβλωσης.

Από κοντά και η πλειοψηφία των ΜΜΕ με φιλοκυβερνητική ομοβροντία σιγοντάρουν το δόγμα «νόμος-τάξη-κέρδη» της Ν.Δ. Ανακάλυψαν μάλιστα πρόσφατα τις γενικές συνελεύσεις των φοιτητών, ανάγοντας ως πρώτο θέμα την υπερψήφιση του ανεξάρτητου πλαισίου στην ΑΣΟΕΕ και υπερπροβάλλοντας περιστατικά βίας στα πανεπιστήμια. Η αφήγηση τους είναι ότι οι αποφάσεις για καταλήψεις παίρνονται λόγω της τρομοκρατίας των μειοψηφιών στους φοιτητές και εξωφοιτητικών στοιχείων (χωρίς φυσικά να προβληματίζονται ιδιαίτερα για το πως κατεβαίνουν χιλιάδες φοιτητές στον δρόμο) και ως εκ τούτου χρειάζεται κάρτα εισόδου και επ' ουδενί άσυλο. Νερό στον μύλο της συκοφάντησης του φοιτητικού κινήματος ρίχνουν διάφορες ομάδες τυφλής μηδενιστικής βίας οι οποίες δρουν τυχοδιωκτικά, δεν έχουν επαφή με το μαζικό κίνημα και χρειάζεται να απομονωθούν.

Από την πλευρά του κινήματος, δεν μπορεί να υπάρξει καλύτερη απάντηση από την μαζικοποίηση των γενικών συνελεύσεων, την ανατρεπτική κοινή δράση όλων των μαχόμενων δυνάμεων και την κλιμάκωση των αγώνων. Το τελεσίγραφο του Χρυσοχοϊδη πρέπει να απαντηθεί αποφασιστικά από χιλιάδες λαού και νεολαίας σε ένα μαζικό πανεκπαιδευτικό - αντικατασταλτικό ραντεβού την 6η Δεκέμβρη.

Σοφοκλής Καλοϊδής, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση