



Αμέσως μετά τις εκλογές, το εργατικό λαϊκό κίνημα θα βρει απέναντί του στα νέα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια τους εκπροσώπους των επιχειρηματικών και άλλων τοπικών συμφερόντων. Ο νέος αντιλαϊκός διπολισμός με πυλώνες τη ΝΔ και το ΣΥΡΙΖΑ και άλλα ευρωμνημονιακά κόμματα (ΚΙΝ.ΑΛ./ΠΑΣΟΚ, κλπ.), θα επιχειρήσουν να προωθήσουν την πολιτική της δημοσιονομικής φυλακής, της ευρωενωσιακής σταθερότητας και των αντεργατικών αναδιαρθρώσεων προς όφελος των διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων στις

πόλεις και τις περιφέρειες. Οι όποιες επιμέρους διαφορές τους, δεν αλλάζουν την ουσία της κοινής αντιδραστικής κατεύθυνσής τους.

Οι δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής, αντιδιαχειριστικής, αντιΕΕ αριστεράς, στο δεύτερο γύρο των τοπικών εκλογών δεν διαλέγουν ποιο κόμμα, ποια παράταξη, ποιόν εκπρόσωπο του μαύρου μετώπου των επιχειρηματικών συμφερόντων και του αντιλαϊκού διπολισμού θα στηρίξουν για να εφαρμόσει την πολιτική κοινωνικής λεηλασίας και σταθεροποίησης του ευρωμνημονιακού καθεστώτος.

Μαύρο, επομένως, σε όλους τους εκπροσώπους των επιχειρηματικών κύκλων, όλων των καθεστωτικών κομμάτων της ΝΔ/ακροδεξιάς και του ΣΥΡΙΖΑ, που η μόνη σχέση του με την αριστερά είναι να τη διασύρει.

Από διαφορετική, ταξική και πολιτική σκοπιά αναπτύξαμε και προβάλλουμε την πολιτική τοποθέτηση και κριτική μας απέναντι στις δημοτικές παρατάξεις του ΚΚΕ. Σταθερή επιδίωξη μας η κοινή δράση για την ταξική ανασυγκρότηση του λαϊκού κινήματος ενάντια στα συμφέροντα των εργολάβων, των μεγαλοκαταστηματαρχών και του κεφαλαίου που επιδιώκουν, και σε τοπικό επίπεδο, να λεηλατήσουν τα πάντα, με λογική σύγκρουσης και ανατροπής.

Για να σπάσει ο φαύλος κύκλος κάθε μορφής διαχείρισης στους δήμους, για απειθαρχία και ρήγματα στην επιτροπεία, τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, την ανακύκλωση της ανεργίας μέσω των κοινωφελών προγραμμάτων των ΕΣΠΑ.

Στις νέες συνθήκες που δημιουργεί ο Κλεισθένης και στην επιδίωξη διαμόρφωσης συναινέσεων για να λειτουργήσουν οι Δήμοι στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων, το κύριο ζήτημα είναι να συγκροτηθεί μαχητική αγωνιστική αντιπολίτευση. Που θα παρεμβαίνει ανατρεπτικά μέσα και κυρίως έξω από τα δημοτικά συμβούλια για την υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της εργαζόμενης πλειοψηφίας. Σε αυτό το καθήκον στρατεύεται η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και οφείλει να συμβάλει κάθε δύναμη της μαχόμενης ανατρεπτικής αριστεράς.