

Γράφει ο **Κίμων Ρηγόπουλος**



*...Έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια. Παραφράζοντας το τραγούδι του Χρήστου Κυριαζή ο γίγας Ντάισελμπλουμ από την μακρινή Ολλανδία, την «χώρα της κοινωνικής ανοχής», βροντοφωνάζει **‘και τα σναπς, και τα σναπς φταίνε’**.*

Αφού θα το πιεις που θα το πιεις το ρημάδι το ποτό σου, τι το θέλεις σε σφηνάκι λιγούρη νότιε; Και γιατί προσθέτεις κι εκείνο το τρισκατάρατο το παγάκι στο αμαρτωλό ποτήρι σου; Και γιατί το πίνεις με γουλιές ανάρμοστες και όχι σύμφωνα με τα μέτρα και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Δεν ξέρεις ότι ο παίζων χάνει και ο πίνων μεθά; Ε, λοιπόν, ακαμάτη νότιε μόλις έχασες. Και δεν είναι σκυλάδικο εδώ να παζαρέψεις τον λογαριασμό. Ό, τι γράφει δεν ξεγράφει. Κι εκείνη την μελαχρινή που έπαιζε το ματάκι της, τι την ήθελες μαζί σου; Τι την ήθελες την λεζάντα; Πλήρωνε τώρα τα χουβαρνταλίκια σου.

Εσύ τώρα θα πίνεις σε ελεγχόμενες δόσεις και με συνταγή του Διευθυντηρίου μας το γάλα των τρελών αγελάδων μας. Αν έχεις μπατιρίσει στο μεταξύ από τον έκλυτο βίο σου θα σου στέλνουμε από τις παρτίδες των ληγμένων μακράς διάρκειας. Ο προτεστάντης Θεός μας θα μεριμνήσει και για σας, απολωλότα. Και αν τυχόν υπάρξουν εντερικές διαταραχές από την κατανάλωση γάλακτος, ας προσέχατε. Ένα στομάχι εθισμένο στο αλκοόλ και την κραιπάλη θέλει τον χρόνο του να προσαρμοστεί στον διατροφικό κόσμο της παστεριωμένης υγείας μας. Αλλά ακόμα και να τινάξετε τα πέταλα στην πορεία αυτής της δίκαιης δοκιμασίας σας, ο δικός μας Θεός θα σας συγχωρήσει. Θα σας τοποθετήσει στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ Παραδείσου και Κόλασης, μέχρι εσείς οι ακόλαστοι να αποφασίσετε μετά θάνατον για την τύχη σας. Η συμπεριφορά σας θα ελέγχεται νυχθημερόν από τα πλέον σύγχρονα μέσα επιτήρησης, ευγενή χορηγία της SIEMENS. Νηστεία και προσευχή, νηστεία και προσευχή αφού θα βγει η ψυχή σας.

Αυτή είναι η κατάσταση. Μια αμετάφραστη κυριολεξία. Καμιά λογοτεχνική υπερβολή δεν μπορεί να την υπερβεί. Και τα λόγια προσθέτουν στοιχεία γκροτέσκ στην απελπισία. Γι' αυτό και η συντομία μου. Γι' αυτό και η απόλυτη ανάγκη να απαλλαγούμε επειγόντως από την μεταμοντέρνα καπιταλιστική αφασία που ενθρονίζει το αδιανόητο στο θρόνο της εκλιπούσας λογικής.

ΥΓ. Απευθύνεται σε όσους δεν εξαρτούν συμφέροντα από την διαιώνιση αυτής της προσβλητικής αιχμαλωσίας. Σε αυτούς που ο φόβος τους τείνει να αποκτήσει στοιχεία ιδεολογίας αλλά μπορούν ακόμα να αισθανθούν την προσβολή. Οι υπόλοιποι είναι πια ταξικοί εχθροί ευδιάκριτοι.