



**Πάνος Παπανικολάου, Νευροχειρουργός, ΓΓ της ΟΕΝΓΕ
Δημοτικός σύμβουλος εκλεγμένος με την Αριστερή
Κίνηση Περιστερίου**

Τοποθέτηση στο σημερινό έκτακτο δημοτικό συμβούλιο Περιστερίου

Φοίτησα στο 12ο δημοτικό σχολείο Περιστερίου την δεκαετία του 1970. Τότε δεν είχαμε παιδάκια «ξένα». Είχαμε όμως παιδάκια που είχαν έρθει από φτωχά χωριά ξεχασμένα από τον θεό και από το κράτος. Είχαμε παιδάκια χωρίς γονείς. Είχαμε παιδάκια που ο πατέρας τους ήταν φυλακή. Που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες ανείπωτης φτώχειας. Και τα δυο μου παιδιά επίσης φοίτησαν στο ίδιο σχολείο, στο 12ο δημοτικό Περιστερίου τριάντα χρόνια αργότερα, την δεκαετία του 2000. Τότε στο σχολείο δεν είχαμε προσφυγόπουλα, είχαμε όμως μεταναστάκια – αλβανάκια και πακιστανάκια.

Σε τι έβλαψε ο «συγχρωτισμός» αυτός τόσο εμένα όσο και τα παιδιά μου; ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ. Ούτε ... «αρρωστήσαμε» ούτε μείναμε πίσω από γράμματα. Με την πρώτη πέρασα στην Ιατρική Αθήνας, με την πρώτη ο γιός μου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με την πρώτη η κόρη μου φέτος επίσης στην Ιατρική Αθήνας. Ίσα ίσα. Η επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα από την αρχή βοήθησε και εμένα και τα παιδιά μου να γίνουμε ολοκληρωμένοι ΑΝΘΡΩΠΟΙ, πολύ περισσότερο από άλλους που προσπαθούν να χτίσουν γυάλινους τοίχους απομόνωσης με προκαταλήψεις πληρώνοντας αδρά ιδιωτικά σχολεία δήθεν για να «προστατεύσουν» τα παιδιά τους (από ποιούς;). Είμαι περήφανος για τα δημόσια σχολεία της πόλης μας και για τους ηρωικούς δασκάλους τους. Που διδάσκουν γράμματα και ανθρωπιά μέσα στις πιο αντίξοες συνθήκες σε γενιές και γενιές Περιστεριωτισσών και Περιστεριωτών. Φτωχών, καθημερινών ανθρώπων της διπλανής πόρτας και της βιοπάλης.

Και τότε όπως και τώρα οι ίδιες απάνθρωπες ακροδεξιές αντιλήψεις που παρουσιάζονται σε διαφορετικές εποχές με διαφορετικούς φερετζέδες – πότε ως χουντοβασιλικοί, πότε ως ακροδεξιονεοδημοκρατοπασόκοι, πότε ως καθαροί νεοναζί – τα ίδια προβλήματα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μεταμφιεσμένοι σε «αγανακτισμένους γονείς». Παλιότερα τους ενοχλούσαν τα ντόπια φτωχόπαιδα, τα «βλαχάκια» και τα «κλεφτάκια» όπως περιφρονητικά τα αποκαλούσαν. Αργότερα τα μεταναστάκια – «γυφτοπακιστάνια» και «κωλοαλβανά» τα έλεγαν και τα κυνηγούσαν με το ίδιο μίσος. Τώρα τα προσφυγόπουλα του ιμπεριαλιστικού πολέμου, των βομβαρδισμένων πόλεων της Συρίας και άλλων χωρών. Γιατί ο ρατσισμός των φασιστών, και μάλιστα στην πιο απάνθρωπή του έκφραση, αυτή που στοχοποιεί μικρά αθώα παιδάκια στην ουσία του είναι απόλυτα ΤΑΞΙΚΟΣ. Τον φτωχό και τον κατατρεγμένο είναι που μισούν. Αν στο σχολείο υποθετικά ερχόταν ο γιός του Εμίρη του Ντουμπαΐ ή ο γιός κάποιου Αφροαμερικανού μπασκετμπολίστα όχι μόνο δεν θα αντιδρούσαν οι ίδιοι λίγοι φασίστες που αντιδρούν σήμερα αλλά θα χειροκροτούσαν σαν ξελιγωμένοι και θα έτρεχαν για αυτόγραφο και για σέλφις. Όπως χειροκροτούν σήμερα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο οι ίδιοι που πριν λίγα χρόνια στα Σεπόλια τον έβριζαν «σκυλάραπα».

- Δεν υπάρχουν “αυθόρμητοι ανησυχούντες γονείς”. Υπάρχουν ολιγάριθμοι οργανωμένοι πυρήνες από ... ΧΟΥΝΤΕΣ και χρυσαυγίτες. Υπάρχει η νεοναζιστική εγκληματική συμμορία, υπάρχει η ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας που επιβραβεύθηκε από την τρέχουσα ηγεσία Κυριάκου Μητσοτάκη με τον διορισμό των εκπροσώπων της σε ηγετικές θέσεις του κόμματος. Υπάρχει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που χαριεντίζεται με τους νεοναζί για δικούς της λόγους. Υπάρχουν τα καθεστωτικά ΜΜΕ. Υπάρχει πρώτα από

όλα το ίδιο το σύστημα, το μαύρο μέτωπο κεφαλαίου - ΕΕ - ΔΝΤ που συντηρεί το μαντρόσκυλο του φασισμού για να το χρησιμοποιεί κατά το δοκούν. Τώρα που ο λαός αρχίζει πάλι να αφυπνίζεται μετά την αμηχανία και την παγωμάρα που προκάλεσε ο πλήρης μνημονιακός κυβερνητικός εξευτελισμός του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα πάλι το σύστημα χαλαρώνει το λουρί στο μαντρόσκυλό του. Σε ένα μαντρόσκυλο που είναι βαμμένο με το αίμα του Λουκμάν, με το αίμα του Παύλου Φύσσα αλλά και με το αίμα δεκάδων μεταναστών και δεκάδων αγωνιστών του λαϊκού κινήματος που μόνο από τύχη είναι ακόμα ζωντανοί. Και που τώρα στοχοποιούν προσωπικά και απειλούν απροκάλυπτα με βία και με θάνατο εκπαιδευτικούς, ανενόχλητοι από εισαγγελείς και από Σφακιανάκηδες της ΕΛΑΣ, αποθρασυμμένοι οι θρασύδειλοι φασίστες εγκληματίες από την ανοχή και συνενοχή του κράτους.

- Δεν υπάρχουν «υπερπατριώτες». Υπάρχουν φαρισαίοι υποκριτές λαθροπατριώτες, που είναι μπροστά στους ισχυρούς του πλούτου και στους γερμαναράδες κόττες ενώ κάνουν τους καμπόσους στους κατατρεγμένους και στους φουκαράδες. Που αποδεδειγμένα πλέον εκτελούν πληρωμένα συμβόλαια εφοπλιστών ενάντια σε αγωνιστές του εργατικού κινήματος όπως στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Που οι πολιτικοί παππούδες των παππούδων τους κυνηγούσαν τους μικρασιάτες και πόντιους πρόσφυγες αποκαλώντας τους «τουρκόσπορους» και τις τότε προσφυγοπούλες «παστρικές». Που οι πολιτικοί τους παππούδες ήταν δωσίλογοι προδότες συνεργάτες των Γερμανών ναζί κατακτητών και αμέσως μετά οι ίδιοι των Εγγλέζων. Που σαν κοινοί απατεώνες θεομαίχτες μεταπήδησαν εν μία νυχτί από τον ναζιστικό νεοσατανισμό στην υποκριτική αγριοχριστιανοσύνη με τις ευλογίες διάφορων ομοϊδεατών τους ακροδεξιών δεσποτάδων. Που ενώ υποτίθεται πως «ενδιαφέρονται για τους Έλληνες» φυσικά παντελώς αδιαφορούν και για τα εργατικά - κοινωνικά δικαιώματα του λαού μας αλλά και για τους πλειστηριασμούς που επιχειρούνται σε σπίτια φτωχών Ελλήνων - από όλα τα κρίσιμα κοινωνικά μέτωπα δεν είναι απλά απόντες, είναι απροκάλυπτα εχθρικοί. Που τώρα λυσσάνε αφρίζοντας για να μην έρθουν τα μικρά προσφυγόπουλα να μάθουν ελληνικά στα ελληνικά δημόσια σχολεία.

- ΚΑΜΙΑ απολύτως εμπιστοσύνη, ΚΑΜΙΑ συναίνεση, ΚΑΝΕΝΑΣ εφησυχασμός

- 1.** όσον αφορά την κυβέρνηση - από την μια σαφέστατα ακολουθεί πιστά το σχέδιο της ΕΕ για “αποτροπή διά δημιουργίας συνθηκών κόλασης” για τους πρόσφυγες και από την άλλη χαριεντίζεται με τους νεοναζί στα Καστελόριζα.
- 2.** όσον αφορά την περιφέρεια Αττικής - τάτσι μίτσι κότσι η κ. Δούρου με τον Παναγιώταρο και την παρείτσα του - η ΜΟΝΗ παράταξη της (υποτίθεται) αντιπολίτευσης που για ΚΑΝΕΝΑ σοβαρό θέμα δεν έχει κοντράρει την περιφερειακή αρχή στο περιφερειακό συμβούλιο (διόρθωση, την ίδια μούγκα κάνει κι ο Τζήμερος αλλά αυτός δεν πιάνεται γιατί συνήθως απουσιάζει μόνιμα - υπογράφει παρουσία για να πληρώνεται τα οδοιπορικά και εξαφανίζεται μέσα στο πρώτο πεντάλεπτο).
- 3.** όσον αφορά την δημοτική αρχή Περιστερίου - διγλωσσία, υποκρισία, φαρισαϊσμός, εναγκαλισμός των “αγανακτισμένων” φασιστών. Άλλωστε ο κόσμος το χει τούμπανο και μόνο ο κ. Παχατουρίδης κρυφό καμάρι πως έχει ενσωματώσει στην παράταξη του ΟΛΗ την τοπική ακροδεξιά, μέχρι και ο γίγαντας της πολιτικής Μπούκουρας μέσα από το ψηφοδέλτιο του κ. Παχατουρίδη είχε “αναδειχτεί”.
- 4.** όσον αφορά τις πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων “προστασίας πολίτη” και δικαιοσύνης - η ανοχή τους στο κομπρεμί υψηλόβαθμων αστυνομικών και δικαστικών με την νεοναζιστική εγκληματική συμμορία έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
- 5.** όσον αφορά την πολιτική ηγεσία του υπ. Παιδείας - αντί να πράξει το αυτονόητο δηλ. να εντάξει άμεσα τα προσφυγόπουλα στην κανονική πρωινή λειτουργία των σχολείων τα γκετοποιεί και τα στοχοποιεί με τα απογευματινά “τμήματα υποδοχής” τα οποία μάλιστα έπρεπε να φτάσει Φλεβάρης για να ξεκινήσουν.

- Εκτός από την αυτονόητη πολιτική προβολή της ουσίας του θέματος, δίνουμε επιπρόσθετα το ΜΗΝΥΜΑ

πως στις γειτονιές μας το μαζικό και πολύμορφο αντιφασιστικό κίνημα του λαού και της νεολαίας έχει δώσει ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ την ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ απάντησή του στην φασιστική βία. Πολλές φορές. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΟΣΕΣ αν χρειαστεί. Όποιο βρώμικο εγκληματικό φασιστικό χέρι τολμήσει να απλωθεί ενάντια σε μαθητή - σε εκπαιδευτικό - σε αγωνιστή του λαϊκού κινήματος θα κόβεται από την ρίζα του. Ας το χωνέψουν.

Θα τα υπερασπιστούμε ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ λοιπόν τα προσφυγόπουλα.

Και όχι στα λόγια. Στην πράξη. Με κάθε τρόπο.

Παιδιά μας τα παιδιά όλου του κόσμου.

Στο Περιστέρι ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ ο φασισμός.