

Ποιος χαιρετίζει την τροπολογία Κοντονή; Ένας υπόδικος πρόεδρος, όργανο της κυβέρνησης, των τραπεζών και των δανειστών!



Μπορεί η τροπολογία Κοντονή να ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων (ακόμη και η Διεθνής Αμνηστία με ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει την ποινικοποίηση των διαδηλώσεων στους πλειστηριασμούς ως «ασυμβίβαστη με το διεθνές δίκαιο»), αλλά βρήκε και τον πρώτο χειροκροτητή της. Και δεν είναι άλλος παρά ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Γεώργιος Ρούσκας, ο οποίος είναι υπόδικος για το παραδικαστικό κύκλωμα με τα ακίνητα, που εκκρεμεί εδώ και 10 χρόνια, με μία ογκωδέστατη δικογραφία και αδικήματα όπως συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη από κοινού, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, απόπειρα εκβίασης κ.ά.

Ο υπόδικος Γ. Ρούσκας, ο οποίος επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες έπαιξε το ρόλο του αναμεταδότη των εντολών της Ε.Ε. και των «Θεσμών» (μετά τις συναντήσεις που είχε μαζί τους) και αποδεδειγμένα λειτουργεί ως όργανο των τραπεζών, των funds, του μεγάλου κεφαλαίου και των πολιτικών τους εκπροσώπων, κυβέρνησης και μνημονιακής αντιπολίτευσης, χαιρετίζει –όπως λέει– εκ μέρους του συντονιστικού των συμβολαιογράφων την τροπολογία-ΙΔΙΩΝΥΜΟ που ψηφίστηκε στη βουλή.

Η τροπολογία αυτή ποινικοποιεί την ειρηνική διαμαρτυρία των διαδηλωτών κατά των πλειστηριασμών, που εκτελούνται στα Ειρηνοδικεία, σαν αποτέλεσμα των μνημονιακών πολιτικών που εφαρμόζονται στη χώρα μας.

Το κίνημα κατά των πλειστηριασμών, ουδέποτε απείλησε τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα των συμβολαιογράφων. Αυτό που απειλήθηκε ήταν η διαδικασία εκτέλεσης των πλειστηριασμών που με τη συμμετοχή του κινήματος έμεινε έως τώρα στα χαρτιά. Αυτό ακριβώς είναι που προβλημάτισε και φόβισε το σύστημα, το οποίο, προκειμένου να προστατέψει τα ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ του, προχώρησε στην ψήφιση της εν λόγω τροπολογίας. Άλλωστε, όπως με περισσό θράσος αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της (ν)τροπολογίας αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών! Αυτών των ίδιων τραπεζών που έχουν ήδη ανακεφαλαιοποιηθεί με 233 δις τα οποία χρυσοπλήρωσε ο ελληνικός λαός, μέσω των μνημονίων.

Προφανώς ο Γ. Ρούσκας χαιρετίζει εξ ονόματος μιας χούφτας συμβολαιογράφων που με κατασταλτικά μέτρα και πάντα με το αζημίωτο, θέλουν να γίνουν οι ενδιάμεσοι της βίαιης ρευστοποίησης της λαϊκής περιουσίας και της μεταφοράς της στις τράπεζες και τα funds. Απ' ότι φαίνεται, ο υπόδικος πρόεδρος, εκπροσωπεί μόνο μια δράκα αδιάστακτων συμβολαιογράφων που πλουτίζουν από τη δυστυχία του λαού, αποκομμένοι από την κοινωνία και τους συναδέλφους τους και προστατευμένοι από τα ΜΑΤ.

Πιστεύουμε πως η θέση της πλειοψηφίας των συμβολαιογράφων δεν είναι η επαναφορά νόμων της προπολεμικής και εμφυλιοπολεμικής περιόδου και οι φυλακίσεις αγωνιστών. Ο Ρούσκας, ο απονομιμοποιημένος πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθήνας-Πειραιά-Αιγαίου-Δωδεκανήσου, αρκετές φορές μέχρι σήμερα, όποτε του ζητήθηκε από κυβέρνηση και τράπεζες, έβγαλε ανακοινώσεις εκ μέρους της συντονιστικής επιτροπής των συμβολαιογράφων και έκανε δηλώσεις με απολύτως ψευδή στοιχεία. Οι θέσεις αυτές, όχι μόνο δεν εξέφραζαν την πλειοψηφία των συμβολαιογράφων, και τις

αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των Συλλόγων τους (παλαιότερες και πρόσφατες), αλλά τους έβαζαν σε αντιπαράθεση με τους πολίτες που κινδύνευαν με αρπαγή των σπιτιών τους και με το ίδιο το κίνημα κατά των πλειστηριασμών, με ευθύνη τελικά ενός και μόνο ανθρώπου: Του υπόδικου προέδρου Ρούσκα!

Και μπορεί η τροπολογία να πέρασε από τη βουλή με τις ψήφους συμφωνούντων και “διαφωνούντων” κυβερνητικών βουλευτών και την ανοχή-συνενοχή (με το “παρών”) των Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι, αλλά είναι γελασμένοι όσοι πιστεύουν ότι έτσι θα σταματήσουν το κίνημα κατά των πλειστηριασμών. Όπως δεν μας σταμάτησαν οι διώξεις, η άγρια καταστολή και τα ΜΑΤ, δεν μας τρομοκρατούν και οι νέες απειλές για αυτεπάγγελτες διώξεις και φυλακίσεις. Ακόμη πιο μαζικά, δυναμικά κι ανυποχώρητα ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!

Καλούμε όλους τους συμβολαιογράφους να πάρουν σαφή θέση και να αντισταθούν στις πιέσεις κυβέρνησης, τραπεζών και δανειστών και αυτή την κρίσιμη στιγμή να σταθούν στο πλευρό του λαού και όχι των τραπεζών και των funds. Η στάση τους μπορεί να σηματοδοτήσει ευνοϊκές εξελίξεις όχι μόνο για χιλιάδες πολίτες που χάνουν τα σπίτια τους, αλλά και για όλη την κοινωνία που πλήττεται από τα μνημόνια, τη νεοφιλελεύθερη πολιτική, την καπιταλιστική βαρβαρότητα.

**ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ**