

Update: προστέθηκε στο τέλος σχόλιο των '89ers



Γράφουν οι **'89ers**

Καθόλου παράλογο δεν είναι στο πλαίσιο της ταξικής πάλης και των διαφορετικών ιδεολογικών και πολιτικών γραμμών που δοκιμάζονται να υπάρξει οξεία αντιπαράθεση ακόμη και εντός της κομμουνιστικής αριστεράς. Ίσα ίσα, ειδικά στη σημερινή φάση, με τις μεγάλες ανακατατάξεις στους κόλπους της και τη νέα στροφή σημαντικής μερίδας οργανώσεων (ακόμη και παραδοσιακών κομμουνιστικών κομμάτων) διεθνώς προς τη σοσιαλδημοκρατία και την ενσωμάτωση στο αστικό στρατόπεδο, το ξεδίπλωμα των θέσεων και των τακτικών κρίνεται ζωτικής σημασίας ώστε να εξοπλιστεί πολιτικά και ιδεολογικά ο λαός και να βρεθεί το εργατικό κίνημα σε θέσεις αντεπίθεσης, για να αποσοβηθεί τελικά ο κίνδυνος απορρόφησης από πολιτικά σχέδια που αναφέρονται στην αριστερά αλλά στόχο έχουν όχι τη χειραφέτηση μα την υποταγή της εργατικής τάξης στο αστικό μπλοκ εξουσίας.

Η αντιπαράθεση αυτή, όμως, **σταματάει να προσφέρει και καταλήγει να «χαρίζει» στην αδράνεια και την απογοήτευση** σημαντικό κομμάτι ενός πιο ριζοσπαστικού κομματιού του κόσμου της δουλειάς και του αγώνα, όταν **δεν επιλέγεται η καθαρότητα αλλά η διαστρέβλωση**, όταν χάνονται τα σωστά μεθοδολογικά εργαλεία κριτικής σε μια άλλη γραμμή και **επιλέγεται η συκοφαντία** κι ο κακής ποιότητας “συνδικαλισμός του πληκτρολογίου”.

Μια τέτοια περίπτωση θεωρούμε ότι αποτελεί και το πρόσφατο άρθρο που φιλοξένησε ο ιστότοπος **“Κατιούσα”** με τίτλο **“Τί έχουν τα έρμα και ψοφάνε: Η αδυναμία του οπορτουνισμού να ξεφύγει του ΣΥΡΙΖΑ”**. Είναι η πολλοστή φορά που αρθρογράφοι του ΚΚΕ και της ΚΝΕ αντί ουσιαστικής κριτικής αντιπαράθεσης επιλέγουν μια απαξιωτική λασπολογία, εσωτερικής κατανάλωσης με σκοπό να κλείσει αυτιά και να φανατίσει. **Δεν αντιλαμβάνεται ο αρθρογράφος ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν προσφέρει τίποτα** στη δημόσια συζήτηση και στην ανοιχτή αντιπαράθεση πάνω σε υπαρκτά πολιτικά ζητήματα;

Εμείς εδώ θα απαντήσουμε σε ό,τι αφορά τις οργανώσεις των **NAP/νΚΑ** και το μέτωπο της **ΑΝΤΑΡΣΥΑ**, όχι από άγχος να δώσουμε διαπιστευτήρια αλλά επειδή δε θέλουμε να αφήνουμε να αναπαράγονται συκοφαντίες περί δήθεν συμβολής μας στην ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ ως έτερου αστικού πόλου.

Η προϊστορία

Αφορμή για το συγκεκριμένο άρθρο στην ιστοσελίδα «Κατιούσα» αποτέλεσε η **απάντηση του μέλους του ΚΣ της νΚΑ, Σπύρου Ρούμπα**, στο αρχικό **άρθρο μέλους της Ιδεολογικής Επιτροπής της ΚΕ του ΚΚΕ** που φιλοξένησε ο Ριζοσπάστης και ισχυριζόταν ότι η αντικαταστατική δράση, μεταξύ άλλων και των NAP/ΑΝΤΑΡΣΥΑ, είναι τέτοια που “ξεπλένει τη σοσιαλδημοκρατία και το σύστημα”. Η “Κατιούσα” και ο συντάκτης της έρχονται να πάρουν τη σκυτάλη και να συνεχίσουν την “επιχειρηματολογία” σύμφωνα με την οποία το NAP, η νΚΑ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ως κομμάτια του “οπορτουνιστικού χώρου” ενισχύουν τον πόλο του ΣΥΡΙΖΑ και τελικά τον ελληνικό καπιταλισμό... Και όλα αυτά παρά ή μάλλον ενάντια στη σύμπραξη δυνάμεων της ΚΝΕ και του ΚΚΕ με δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ τόσο στο φοιτητικό, όσο και στο εργατικό

κίνημα. **Άραγε να είναι αυτός ο στόχος της πρόσφατης αρθρογραφίας;** Εδώ να διευκρινίσουμε ότι παρά την κινηματική σύμπραξη εμείς **δε ζητούμε από καμία πολιτική δύναμη να παραιτηθεί της δυνατότητας κριτικής.** Άλλωστε κι εμείς το κάνουμε όταν ασκούμε για παράδειγμα κριτική στις θέσεις του ΚΚΕ για τις ΑΟΖ και τις εξορύξεις πετρελαίου. Όμως, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια καρικατούρα κριτικής που εμφανίζεται ως εμπειριστατωμένη ωστόσο μόνο σοβαρή και εύστοχη δεν είναι. Ας δούμε **μερικά παραδείγματα**, πριν πάμε στην ουσία.

Και μια γνώριμη ιστορία...

Ο αρθρογράφος **τσουβαλιάζει** οργανώσεις με διακριτά πολιτικά σχέδια, ιστορία και πρακτική στον λεγόμενο “οπορτουνιστικό χώρο” ενώ ταυτόχρονα **μπλέκει γεγονότα** από όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια ρεφορμιστική δύναμη του 3%, με την περίοδο μετά την ανέλιξη του στην εξουσία και το σήμερα. Αυτό τον διευκολύνει αφάνταστα να φτιάξει μια **πραγματικότητα λάστιχο** στην οποία κινηματικές πρωτοβουλίες **σωματείων** μπλέκονται με **συζητήσεις** σε στέκια κάποιας οργάνωσης, **προσωπικά άρθρα** σε προσωπικά site και **κείμενα μειοψηφιών** που ποτέ δεν πλειοψήφησαν. Τι μένει απ’ όλα αυτά; Εντυπώσεις...

Για παράδειγμα δεν ξέρουμε αν ο αρθρογράφος γνωρίζει ότι το κείμενο του 2012 που παραθέτει ως πειστήριο για τον φιλο-ΣΥΡΙΖΑϊσμό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην υποσημείωση 6 του κειμένου του, ήταν απλά ένα κείμενο μερικών δεκάδων (απ’ τα χιλιάδες μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ) που σύντομα **αποχώρησαν** από το μέτωπο καθώς δεν εκφράζονταν από τη θέση που πήρε και τήρησε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και τον κυβερνητισμό. Αυτό το κείμενο και αυτή η λογική είχε καταψηφιστεί από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών και των οργανώσεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. **Χωράει αυτή η αλήθεια στο σχήμα που φτιάχνει ο αρθρογράφος;**

Στη συνέχεια, για να πείσει τους αναγνώστες της “Κατιούσα” ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ – και μάλιστα ο Άγγελος Χάγιος εκ μέρους του ΝΑΡ! – καλόβλεπαν μια συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2012 παραθέτει ως φόντο του άρθρου τη **φωτογραφία** (είπαμε οι εντυπώσεις μετράνε αλλά αν είναι να παίξουμε αυτό το παιχνίδι μήπως να ψάξουμε με ποιους έχουν φωτογραφηθεί τα στελέχη του ΚΚΕ τα τελευταία χρόνια;) από τη μοναδική συνάντηση της αντιπροσωπείας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ και ένα άρθρο από τον ιστότοπο mao.gr. **Γιατί όμως δεν παρατίθεται η δήλωση του ίδιου του Άγγελου Χάγιου** εκ μέρους της αντιπροσωπείας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μετά τη συγκεκριμένη συνάντηση ή **η επίσημη ανακοίνωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ** ή έστω ένα από τα πολλά άρθρα που γράφτηκαν εκείνες τις εβδομάδες στην εφημερίδα “ΠΡΙΝ” που απηχεί τις θέσεις του ΝΑΡ και της vKA; Η απάντηση είναι ξανά διότι **δε χωράνε στο προκατασκευασμένο σχήμα** που υποστηρίζεται από το άρθρο. Ας δούμε όμως τί έλεγε το **επίσημο ανακοινωθέν** της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε εκείνη τη συγκυρία:

“Εκτιμούμε ότι –όπως η ιστορία έχει αποδείξει- τυχόν συμμετοχή της Αριστεράς σε οποιαδήποτε κυβέρνηση κάτω από τον έλεγχο και μέσα στα όρια της τρόικα, της ΕΕ, των κομμάτων του μαύρου μετώπου, των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων, θα την οδηγήσει αργά ή γρήγορα, σε ενσωμάτωση και ήττα.

Στη βάση των παραπάνω εκτιμήσεων και στόχων, αλλά και ως προγραμματική θέση της, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πιστεύει ότι η Αριστερά πρέπει να απευθυνθεί στο εργατικό και λαϊκό κίνημα για να ολοκληρώσει την τωρινή πρώτη νίκη του λαού, να επιβάλει κατακτήσεις, **επιδιώκοντας τη δική του εξουσία και κυβέρνηση, με τα δικά του όργανα πάλης, ανοίγοντας το δρόμο σε μια νέα επαναστατική προοπτική.**”

Αλλά για να μην μένουμε στο 2012, ας πάμε και στο σήμερα. Πώς αποτίμησε το **πρόσφατο συνέδριο του ΝΑΡ (2017) την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ;**

“Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποτελεί κυβέρνηση **αστική**, προώθησης, κλιμάκωσης, εμπέδωσης και ιδιότυπης-επικίνδυνης δικαιολόγησης των αντιδραστικών αντεργατικών αναδιαρθρώσεων (μνημονιακών και άλλων), **εχθρική προς τον λαό και το μαζικό κίνημα**. Δεν έχει **καμία σχέση με την Αριστερά**. Συνεχίζει και βαθαίνει την αντεργατική επίθεση στα χνάρια όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ). **Έχει πάρει το «χρίσμα» από ΕΕ και ΗΠΑ, ντόπιο και ξένο κεφάλαιο** ως η κυβέρνηση που μπορεί να περάσει τα αντιλαϊκά μέτρα. Εκφράζει τη **«συνέχεια του κράτους»**, ειδικά στους κατασταλτικούς μηχανισμούς.”

Υπογραμμίζουμε την τελευταία φράση περί “συνέχειας του κράτους” όσον αφορά τους κατασταλτικούς μηχανισμούς. Από αυτή και όχι από κάποια άλλη άποψη που φαντάζεται ο αρθρογράφος εκκινούσε και εκκινεί η πολιτική πρακτική του ΝΑΡ και της νΚΑ.

Ας πάμε και στην **ΑΝΤΑΡΣΥΑ** του σήμερα. Τι υπογράμμιζε η τελευταία απόφαση του [Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ](#), για τον χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την επαναφορά της ΝΔ στην εξουσία:

“Ο ΣΥΡΙΖΑ... έχει αναδειχθεί στον δεύτερο πυλώνα του αστικού διπολισμού με στήριξη στην πολιτική της αστικής τάξης αλλά και με προσπάθεια να ηγεμονεύει στην αριστερά.”

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι όσα ισχυρίζεται ο αρθρογράφος δεν έχουν **καμία σχέση με τις θέσεις του ίδιου του ΝΑΡ, της νΚΑ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ**. Θα μπορούσαμε να παραθέσουμε δεκάδες ακόμα ενυπόγραφα άρθρα και χωρία από αποφάσεις τόσο του ΝΑΡ, όσο και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά δεν υπάρχει λόγος. Κάθε καλόπιστος σύντροφος και συναγωνιστής μπορεί να τα βρει με ευκολία στο διαδίκτυο ή απλά να συζητήσει με ένα μέλος του ΝΑΡ ή της νΚΑ.

Δεύτερο σοβαρό σφάλμα που διαπράττεται στο συγκεκριμένο άρθρο είναι η **επίκληση κοινών κινηματικών πρωτοβουλιών** με φοιτητικά ή εργατικά σχήματα και μάλιστα από τις αρχές του 21ου αιώνα... Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η επίκληση της πρωτοβουλίας συντονισμού πρωτοβάθμιων σωματείων (χωρίς αναφορά στο περιεχόμενό της φυσικά) και των κοινών πλαισίων που ψηφίζονταν στις σχολές σε περιόδους κινηματικής έξαρσης. **Μα δεν ήταν οι ίδιες οι δυνάμεις της ΚΝΕ, μέσω της Πανσπουδαστικής, που σε πολλές περιπτώσεις στήριζαν κοινά πλαίσια τόσο με την ΕΑΑΚ, όσο και με την ΑΡΕΝ κατά τη διάρκεια του φοιτητικού κινήματος του 2006-7 ή αυτού ενάντια στο Σχέδιο Αθηνά; Μήπως δε γίνεται κάτι αντίστοιχο και σήμερα όταν δυνάμεις του ΜΑΣ/ΠΚΣ στηρίζουν τα ίδια πλαίσια με την ΕΑΑΚ και άλλες αγωνιστικές δυνάμεις;** Είναι και αυτό ομορτοουνισμός; Το άρθρο δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να εξετάσει το **περιεχόμενο** των κοινών πλαισίων ή των οριζόντιων συντονισμών, ούτε φυσικά κάνει **καμία διάκριση μεταξύ του συντονισμού σωματείων, με τις φοιτητικές παρατάξεις και τις πολιτικές οργανώσεις. Όλα στο μπλέντερ και ο,τι μείνει...** Μόνο που με βάση αυτή τη συλλογιστική η κριτική του πρέπει να στραφεί πρώτα και κύρια απέναντι στο ίδιο του το κόμμα, το οποίο για παράδειγμα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων με ποιες πολιτικές δυνάμεις κάνει κοινά πλαίσια; Ας μην το συνεχίσουμε όμως.

Ακόμη κι όταν πάει να τεθεί στο ίδιο άρθρο μια πολιτική γνώμη για την προσπάθεια καπήλευσης των όποιων προσπαθειών του εργατικού και νεολαιίστικου κινήματος από το ΣΥΡΙΖΑ, κριτικάροντας -ορθώς- τη συνθηματολογία του αλλά και τη στήριξή του από τα αστικά μέσα και επιτελεία, καταλήγει να **παραθέτει μια αναδημοσίευση ενός αφιερώματος της ΕΦΣΥΝ για το κίνημα 2008-2015 από την ιστοσελίδα του Δικτύου Σπάρτακος, ως ακόμη ένα τεκμήριο για την αποδοχή του συνόλου των απόψεων του αφιερώματος από το Δίκτυο Σπάρτακος και το ΝΑΡ!** Επειδή όμως το Δίκτυο Σπάρτακος έχει τεράστια συμβολή στο κίνημα των φαντάρων, και μάλιστα είναι αυτό που έχει και

Ξεκάθαρες θέσεις για το ρόλο όλων των κυβερνήσεων στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους δίνοντας είτε επί ΣΥΡΙΖΑ είτε επί ΝΔ τη μάχη, όχι μόνο υπέρ των δικαιωμάτων των φαντάρων, αλλά και για την πολιτική στράτευσή τους ενάντια στο ΝΑΤΟ, την ΕΕ και τις κυβερνήσεις τους, θα παραπέμψουμε οποιονδήποτε να μελετήσει τις αναλύσεις που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του. **Ένα google search εντός της σελίδας του “Σπάρτακου” για το λήμμα “ΣΥΡΙΖΑ” θα πείσει και τον πιο δύσπιστο.** [Το κάνουμε εμείς για διευκόλυνση.](#)

Λίγο νόημα έχει όμως να προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι **δεν είμαστε ελέφαντες**, αρνούμενοι κάθε κατηγορία που μας αραδιάζει το ΚΚΕ σε στυλ που θυμίζει το γνωστό ανέκδοτο “γιατί δε φοράς καπέλο;”. Τα επίσημα ντοκουμέντα του ΝΑΡ, της νΚΑ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ κυκλοφορούν δημόσια και η στάση μας στο κίνημα είναι παραπάνω από επαρκής για να το επιβεβαιώσει. Αυτό που έχει όντως νόημα, στο πλαίσιο μιας πολιτικής κριτικής είναι να βλέπουμε την εξέλιξη των γραμμών και της στάσης μέσα στην αλλαγή φάσεων μια περιόδου, ερμηνεύοντάς τες σε συνδυασμό με την αντίστοιχη θέση και στάση στο μαζικό κίνημα στις σημερινές πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες.

Ορμώμενοι, λοιπόν, από το **ζήτημα της καταστολής** που τίθεται σαν εναρκτήρια αφορμή της κριτικής των δημοσιευμάτων από το χώρο του ΚΚΕ, κρίνουμε κομβικής σημασίας σα ΝΑΡ και νΚΑ, όπως και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, **η αποπροσανατολιστική αυτή επίθεση από το ΚΚΕ** προς το χώρο της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, **να μετατραπεί σε κοινή δράση** στο πλαίσιο της υπεράσπισης των δημοκρατικών δικαιωμάτων κι ελευθεριών του λαού με αυξημένη την **ευθύνη των πολιτικών οργανώσεων και κομμάτων**. Η [κοινή καταγγελία πολιτικών οργανώσεων για το όργιο καταστολής της 6ης Δεκέμβρη](#) κινείται σε αυτή την κατεύθυνση και δεν αφήνει περιθώρια παρανοήσεων σε σχέση με τη στάση απέναντι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όπως γράφεται:

“Με τον αγώνα μας, με το συντονισμό και την κοινή δράση των δυνάμεων του εργατικού και λαϊκού κινήματος θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να εμποδίσουμε το κρεσέντο αυταρχισμού, τον αντιδημοκρατικό εκτροχιασμό της δημόσιας και πολιτικής ζωής και την αστυνομική αυθαιρεσία και **θα ανατρέψουμε την αντιλαϊκή πολιτική και τους εμπνευστές της που αποτελεί συνέχιση, αναβάθμιση και κλιμάκωση της πολιτικής όλων των προηγούμενων από αυτή μνημονιακών κυβερνήσεων που της έστρωσαν τον δρόμο**”

...αλλά κι αυτό θα διέφυγε της προσοχής των αρθρογράφων του Ριζοσπάστη και της Κατιούσα. Ας είναι.

Οι οργανώσεις μας έχουν συμβάλει σε **μια σειρά επιτυχημένες πρωτοβουλίες** το τελευταίο διάστημα που ανεβάζουν τον πήχη της αντιπαράθεσης και σίγουρα δεν στέκονται απέναντι αλλά πλάι σε άλλες πρωτοβουλίες που λαμβάνονται στο εργατικό κίνημα. Η **μαζικότατη αντικατασταλτική συναυλία** που πραγματοποιήθηκε με κοινή πρωτοβουλία οργανώσεων στην ανακοίνωση της στοχοποιούσε όχι μόνο τη ΝΔ και τα συμφέροντα που εξυπηρετεί η πολιτική της, αλλά και τις ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που **δεν επέτρεψε στο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετάσχει και να καπηλευτεί** ένα σημαντικό πολιτικό-πολιτιστικό γεγονός για τη μαχόμενη νεολαία. Παράλληλα, οι δυνάμεις των ΝΑΡ-νΚΑ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ οικοδομούν **εργατικές αντιστάσεις** όπου μπορούν, όπως είναι ο **αγώνας των συμβασιούχων** των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ που βάζει στόχο όχι μόνο αυτή την κυβέρνηση αλλά κάθε κυβέρνηση και τελικά το ίδιο το σύστημα που ευθύνεται για τις ελαστικές μορφές εργασίας.

Το **φοιτητικό κίνημα** και το περιεχόμενο των αγωνιστικών πλαισίων, οι κινήσεις ενάντια στην κατάργηση του ασύλου, όπως αυτή στην **ΑΣΟΕΕ** (ας θυμίσουμε ότι και εκεί ο Φίλης που προσέτρεξε για να κάνει δηλώσεις και να καρπωθεί πολιτικά την κίνηση γιουχαΐστηκε και εκδιώχτηκε από αγωνιστές του ΝΑΡ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της ΕΑΑΚ), **οι πρωτοβουλίες των κατοίκων των Εξαρχείων στις οποίες**

συμμετέχουμε δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως “χρώματα και αρώματα” και δρόμοι επαναφοράς του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία.

Αλίμονο, αν δεν πρωταγωνιστούν οι συνειδητές κομμουνιστικές δυνάμεις σε αυτά τα μέτωπα, αλίμονο αν δεν παίρνουν αυτές πρωτοβουλίες ή αν δε βρίσκονται μαζί με τον κόσμο που έχει πραγματικές αγωνίες και όρεξη να αγωνιστεί.

Η θετική μετατόπιση της πάγιας στάσης απομόνωσης της ΚΝΕ στη σπουδάζουσα, με αποτέλεσμα τη συμμετοχή της στα συντονιστικά γενικών συνελεύσεων, αλλά και στη συγγραφή κοινών αγωνιστικών πλαισίων μαζί με δυνάμεις της ΕΑΑΚ σε διάφορους συλλόγους στην Ελλάδα, ο συντονισμός στους νοσοκομειακούς γιατρούς, οι ανακοινώσεις αλληλεγγύης μεταξύ των οργανώσεων για τα χτυπήματα που δέχονται από την κυβέρνηση και το κράτος είναι αυτά που πρέπει να κρατήσουμε.

Και από εκεί και πέρα – το είπαμε και στην αρχή του άρθρου – ας μιλήσουμε για τις πραγματικές πολιτικές διαφωνίες, για το πώς ο αναγκαίος αγώνας ενάντια στον αυταρχισμό και την καταστολή θα μπολιαστεί με συνολικά αντισυστημικά χαρακτηριστικά. Το NAP και η νΚΑ πάντως αυτή τη θέση προεβούσαν. Ας συζητήσουμε για τα κρίσιμα ζητήματα. Πολιτική αντιπαράθεση για τα σχέδια στο εργατικό και λαϊκό κίνημα, για τα εθνικά ζητήματα και τον κίνδυνο του πολέμου. Συγκεκριμένη κριτική στον κάθε πολιτικό χώρο για το κάθε ζήτημα, με βάση τα ντοκουμέντα του και την επίσημη αρθρογραφία. Όχι, άλλος χαμένος χρόνος και ενέργεια για σκιαμαχίες, χαμηλού επιπέδου, άνευ ουσίας.

[updt] σχόλιο των **'89ers**:

Εφόσον το κείμενό μας δέχτηκε απάντηση από τον αρθρογράφο της Κατιούσας [“Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε: Part 89”](#), θα διευκρινίσουμε δυο ζητήματα ακόμη για να είμαστε ξεκάθαροι.

1. Χρησιμοποιείται από το γράφοντα της Κατιούσας, αποσπασματικά ένα κομμάτι της δήλωσης του Α. Χάγιου μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με το ΣΥΡΙΖΑ το 2012, ώστε να ξαναβγάλει ως συμπέρασμα ότι με τη δήλωση περί “πρώτης νίκης”, ο Α. Χάγιος εννοούσε την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην αξιωματική αντιπολίτευση. Αν έμπαινε στον κόπο να αφιερώσει ένα λεπτό παραπάνω, ακούγοντας ολόκληρη τη δήλωση που παρατίθεται στο link, ίσως να μην του “διέφυγε” ότι ως πρώτη νίκη αναφέρεται ο κλονισμός των δυνάμεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και όχι κάποιος πόθος του NAP ή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ πιο κοντά στην κυβέρνηση. Για να μην αφήσουμε όμως κανένα ενδεχόμενο παρερμηνείας, **παραθέτουμε γραπτώς** κι άλλα αποσπάσματα της συγκεκριμένης δήλωσης του Α. Χάγιου, ώστε να λήξει το ζήτημα εδώ.

“...αυτή η πρώτη νίκη του λαού μας, που κατάφερε και με τον αγώνα του, με το κίνημά του και με την ψήφο του να δώσει ένα ισχυρό ράπισμα και να κλονίσει τις δυνάμεις του μαύρου μετώπου, που κατέστρεψαν και επιχειρούν να καταστρέψουν παραπέρα τη ζωή του, τους μισθούς του, τη ζωή των παιδιών του. Αυτή η πρώτη επιτυχία, μπορεί να κάνει ένα επόμενο μεγάλο βήμα, αν πάρει ο λαός την εντολή στα χέρια του με ένα μεγάλο λαϊκό εργατικό πολιτικό κίνημα...

...αν τολμήσουν και συγκροτήσουν κυβέρνηση οι δυνάμεις του μαύρου μετώπου, οι δυνάμεις που μας έφεραν εδώ που μας έφεραν και **με όποιους συμπράξουν μαζί τους**, θα μας βρουν μαζί με το λαό αντιμέτωπους στους δρόμους....

...Εκτιμούμε ότι –όπως η ιστορία έχει αποδείξει- τυχόν συμμετοχή της Αριστεράς σε οποιαδήποτε κυβέρνηση κάτω από τον έλεγχο και μέσα στα όρια της τρόικα, της ΕΕ, των

κομμάτων του μαύρου μετώπου, των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων, **θα την οδηγήσει** αργά ή γρήγορα, **σε ενσωμάτωση και ήττα...**”

Και ο νοών νοείτω...

2. Σχετικά με **διαδικτυακές συζητήσεις τρίτων** που γίνονται στο twitter ή άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απέδωσαν στον υπογράφοι του άρθρου της Κατιούσας ευθύνες για προσδοκίες θανάτου κάποιου ανθρώπου, **ουδεμία σχέση δεν έχουν με εμάς που υπογράφουμε το παρόν κείμενο** και δεν είμαστε αρμόδιοι να απαντήσουμε σε κάτι τέτοιο.

Όσο για τα υπόλοιπα που προστίθενται ως απάντηση προς το κείμενό μας, δε θεωρούμε αναγκαίο να απαντηθούν, καθώς φαίνεται ότι ο αρθρογράφος της Κατιούσας απλά προσπαθεί να βγάλει από τη μύγα ξύγκι.. Όσα σχολιάσαμε ήδη από πλευράς μας στο παρόν κείμενο εκτιμούμε ότι επαρκούν και δε θα επανέλθουμε. Τα συμπεράσματα στην κρίση των υπολοίπων...