



Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023 στη Νέα Ιωνία, η παρουσίαση του βιβλίου **«Αθέατες Διαδρομές»** του εκπαιδευτικού **Χρήστου Κυργιάκη**, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις **Εκδόσεις «Άνω Τελεία»** σε επιμέλεια της **Άννας Λύκου**.

Ο φιλόξενος χώρος του **Καφέ Infinity** γέμισε ασφυκτικά από φίλους και φίλες, συναδέλφους και συναδέλφισσες, μαθητές, μαθήτριες και συγγενείς του συγγραφέα.

Η εκδήλωση άνοιξε με σύντομο καλωσόρισμα από την **Άννα Κοντοθανάση**, εκ μέρους των **Εκδόσεων Άνω Τελεία**.

Στη συνέχεια μίλησε ο **Νίκος Ξηρουδάκης** από την **Παντιέρα**, η οποία είχε το προνόμιο να δημοσιεύσει πολλά από τα λογοτεχνικά διαμάντια που περιέχουν οι **«Αθέατες Διαδρομές»**.

Ακολούθησε η ανάγνωση ενός χαρακτηριστικού διηγήματος από το βιβλίο. Το διήγημα με τον τίτλο **«Η Βάγια»**, διάβασε η μαθήτρια **Γεωργία Βαχλιώτη**.

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο **Χάρης Λαμπρόπουλος**, φυσικός, εργαζόμενος στον χώρο της πληροφορικής.

Η εκπαιδευτικός **Φωτεινή Μπανιά** στη συνέχεια, διάβασε το διήγημα **«Όσους ανθρώπους πρόλαβα να δω»**.

Ο ίδιος ο **Χρήστος Κυργιάκης**, αφού ευχαρίστησε τον κόσμο που ήρθε, μίλησε για το βιβλίο.

Ο **Παναγιώτης Μπότσης**, από τις **Εκδόσεις Άνω Τελεία**, περιέγραψε γλαφυρά πλευρές από τη διαδικασία της έκδοσης (όπως, για παράδειγμα, πώς τα διηγήματα από **65** τον αριθμό, που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός, αυξήθηκαν σε **83**. *Η προσπάθεια που κάναμε, να περικοπούν κάποια ώστε να μείνουν τα καλύτερα, απέβη άκαρπη*, μας είπε...)

Τέλος, η **Φωτεινή Μπανιά** διάβασε το διήγημα **«Ο δάσκαλος»** -*Μια αληθινή ιστορία - τόσο αληθινή που μοιάζει με παραμύθι*, σημειώνει ο συγγραφέας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την εκδήλωση στα βίντεο που ακολουθούν.

Το εξώφυλλο της φροντισμένης έκδοσης, το οποίο σχολιάστηκε θετικά στη διάρκεια της εκδήλωσης, οφείλεται στην **Ελπίδα Μπούτου**.



**Το άνοιγμα της εκδήλωσης από την συντονίστρια Άννα Κοντοθανάση και η ομιλία του Νίκου Ξηρουδάκη:**

**Η μαθήτρια Γεωργία Βαχλιώτη διαβάζει το διήγημα “Η Βάγια”:**

**Η ομιλία του Χάρη Λαμπρόπουλου:**

**Η Φωτεινή Μπανιά διαβάζει το διήγημα “Όσους ανθρώπους πρόλαβα να δω”:**

**Η παρέμβαση του συγγραφέα του βιβλίου, Χρήστου Κυργιάκη:**

**Η παρέμβαση του Παναγιώτη Μπότση από τις Εκδόσεις “Άνω Τελεία”:**

**Η Φωτεινή Μπανιά διαβάζει το διήγημα “Ο δάσκαλος”:**

## Μικρό σχόλιο του συγγραφέα Χρήστου Κυργιάκη:

---

Ο Χρήστος Κυργιάκης γεννήθηκε στον Σταυρό Καρδίτσας το 1968. Διδάσκει Φυσική στη δημόσια εκπαίδευση. Οι «Αθέατες Διαδρομές» είναι το πρώτο του λογοτεχνικό βιβλίο.

---

Σαν το παράπονο που σκαλώνει στο στήθος και ψάχνει τον αναστεναγμό.  
Σαν το δίκιο που μας πνίγει και ψάχνει ανάσα σε ένα ξέσπασμα.  
Σαν το άδικο που μας πλακώνει και ψάχνει αχτίδα ελπίδας.  
Σαν την απόφαση να πούμε «ως εδώ, δεν σφαγιάζουμε άλλα όνειρα».  
Σαν τον έρωτα που μας καίει και λέμε «χαλάλι».  
Σαν την αγάπη, που σε ψηλώνει κάθε που τη μοιράζεις και σε ζεσταίνει κάθε που την εισπράττεις.  
Κάπως έτσι οι προτάσεις, λέξη-λέξη, φύτρωσαν στην ψυχή, πέρασαν στον νου και κατέληξαν στις άκρες των χεριών να αποτυπώνονται στο χαρτί.

**Χ.Κ.**