



Νίκος Ξηρουδάκης

Πέρασε ένας χρόνος από την Παρασκευή 21 Φλεβάρη 2020, την ημέρα που έφυγε από τη ζωή η καθηγήτρια και αγωνίστρια του κομμουνιστικού κινήματος **Ασπασία Δεμερούκη**.

Είχε μπει εσπευσμένα στην ΜΕΘ του Λαϊκού στις 2/2 και ο οργανισμός της έδωσε σκληρή μάχη επί είκοσι μέρες.

Γενιές ολόκληρες μαθητών και μαθητριών της που σπούδασαν στα πανεπιστήμια, έχουν κρατήσει πολλά από όσα έμαθαν από αυτήν. Όχι μόνο για τη διδακτέα και την εξεταστέα ύλη αλλά και για πολλά άλλα. Τα περισσότερα από αυτά, τους τα δίδαξε με τον πιο απλό τρόπο. Με το παράδειγμα της ζωής της.

Στρατιές μαθητών και γονέων πένθησαν το θάνατό της, μαζί με την οικογένεια, τους συνεργάτες, καθώς και τους συντρόφους και τις συντρόφισσες του Μ-Λ ΚΚΕ του οποίου υπήρξε αφοσιωμένο στέλεχος.

Η Παντιέρα στέλνει χαιρετισμό στους συντρόφους Θανάση και Δημήτρη Τσιριγώτη, σε όλη την οικογένειά της και ιδιαίτερα στον Διονύση, τη Ράνια, τον Κωνσταντίνο και τον Νικόλα, καθώς και στους συντρόφους και τις συντρόφισσες του Μ-Λ ΚΚΕ, μαζί με ένα τραγούδι. Πρόκειται για τη **Γερακίνα** (**“Της Γερακίνας Γιός”**) του Βασίλη Τσιτσάνη, στην υπεροχή του οποίου πάντοτε όμνυε η Ασπασία. Ένα τραγούδι που δεν είχε κατορθώσει να το ακούσει καθιστή...

Οι περήφανοι στίχοι είναι του Κώστα Βίβρου, έχουν βιωματικά στοιχεία και μιλούν για τους φυλακισμένους κομμουνιστές της Κατοχής και του Εμφυλίου:

Της Γερακίνας Γιός

Ούτε στρώμα να πλαγιάσω,
ούτε φως για να διαβάσω
το γλυκό σου γράμμα, ωχ, μανούλα μου
Καλοκαίρι κι είναι κρύο
ένα μέτρο επί δύο
είναι το κελί μου, ωχ, μανούλα μου.

Μα εγώ δε ζω γονατιστός,

είμαι της γερακίνας γιος
Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές
εγώ αντέχω τις φωτιές
Μάνα μη λυπάσαι, μάνα μη με κλαις.

Ένα ρούχο ματωμένο
στρώνω για να ξαποσταίνω
στο υγρό τσιμέντο, ωχ, μανούλα μου
Στο κελί το διπλανό μου
φέραν κάποιον αδελφό μου
πόσο θα τραβήξει, ωχ, μανούλα μου.

Μα εγώ δε ζω γονατιστός,
είμαι της γερακίνας γιος
Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές
εγώ αντέχω τις φωτιές
Μάνα μη λυπάσαι, μάνα μη με κλαις.

[Δείτε περισσότερα για την Ασπασία εδώ:](#)

[Σίγησε οριστικά η φωνή της Ασπασίας Δεμερούκη...](#)

[Γράμμα για την Ασπασία από 2 μαθητές της](#)

[Ομιλία της Ασπασίας στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του Μ-Λ ΚΚΕ, την Πέμπτη 22/5/2014](#)