



Σήμερα στις 5.00 το απόγευμα η κηδεία της στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας

Πούλμαν ξεκινάει στις 11.00 το πρωί του Σαββάτου από το Μουσείο επί της Πατησίων

Ν.Ξ.

Η στεντόρεια φωνή της **Ασπασίας Δεμερούκη** σίγησε οριστικά το βράδυ της Παρασκευής 21 Φλεβάρη 2020. Πάλεψε πάνω από είκοσι μέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, χτυπημένη από τον ιό της γρίπης. Το σίγουρο είναι ότι είχε πολλά ακόμη να δώσει. Ως εκπαιδευτικός, ως αγωνίστρια, ως άνθρωπος.

Χάθηκε ένας σπάνιος άνθρωπος. Αταλάντευτη κομμουνίστρια, συγκροτημένη και σταθερή στις απόψεις της, προικισμένη εκπαιδευτικός. Σκληρή προς τον εαυτό της, δοτική προς τους άλλους. Με σπάνιες ευαισθησίες, ιδίως στην εποχή της κρίσης... Αξιοπρεπής, εργατική, όρθια στις δοκιμασίες, αγέρωχη στις φουρτούνες. Αψήφιστα πάντα τις έπαιρνε...

"Χαμένο" θεωρούσε κάθε Σαββατοκύριακο που δεν έβλεπε κάποια καλή θεατρική ή κινηματογραφική παράσταση. Παροιμιώδης η εμπνευσμένη και σθεναρή καθοδήγηση των μαθητών μπροστά στις εξετάσεις.

Εδώ και δεκαετίες το όνομά της έχει γίνει θρύλος ανάμεσα στους μαθητές. Εκατοντάδες οι μαθήτριες και οι μαθητές της που μπήκαν στα πανεπιστήμια με σημαντική τη δική της συμβολή. Όχι μόνο στην επιτυχία τους αυτή αλλά και στη διάπλαση του χαρακτήρα, στις αξίες που τους εμφύσησε με τον πιο απλό τρόπο. **Με το δικό της παράδειγμα.**

Η **Παντιέρα** εκφράζει τα πιο **θερμά της συλλυπητήρια** στον Θανάση και το Δημήτρη, στο Διονύση, τη Ράνια, τον Κωνσταντίνο, το Νικόλα, σε όλους τους δικούς της ανθρώπους, στους συντρόφους της και τις συντρόφισσες του Μ-Λ ΚΚΕ, στις μαθήτριες, τους μαθητές και στους συναδέλφους της.

Αποχαιρετούμε την αγωνίστρια της ζωής και της κομμουνιστικής υπόθεσης, την καθηγήτρια, την φίλη, την φιλόλογο, με δυο στίχους:

Οι Μεγάλοι Θεοί

Οι μεγάλοι θεοί

πεθαίνουν αδιαμαρτύρητα.

[...]

Οι μεγάλοι θεοί γέρνουν λίγο,

κι ύστερα πέφτουν μονοκόμματοι

με ύφος αυστηρό και μονήρες.

Απόσπασμα από το ποίημα “Οι μεγάλοι θεοί” του Γιάννη Παπαϊωάννου.
Πρωτοδημοσιεύθηκε στη συλλογή ποιημάτων “**Νηπομπή εν βυθώ**”. Περιέχεται επίσης στα “**Διαπύλια**” του ίδιου.

Εδώ μπορείτε να δείτε **ομιλία της Ασπασίας** στην προεκλογική συγκέντρωση του Μ-Λ ΚΚΕ στις 22/5/2014, πριν από τις Ευρωεκλογές του 2014.

Δείτε στη συνέχεια την ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός της, του **Μ-Λ ΚΚΕ**:

Έχασε τη μάχη για τη ζωή η συντρόφισσα Ασπασία Δεμερούκη

22 Φεβρουαρίου, 2020

Ανακοίνωση της ΚΕ του Μ-Λ ΚΚΕ

Με βαθιά οδύνη η ΚΕ του Μ-Λ ΚΚΕ ανακοινώνει ότι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, υπόδειγμα στην αριστερά και το κομμουνιστικό κίνημα, στέλεχος του Μ-Λ ΚΚΕ, η συντρόφισσα **Ασπασία Δεμερούκη**, έχασε τη μάχη που έδινε για τη ζωή της το βράδυ της Παρασκευής, 21 Φλεβάρη. Προσβεβλημένη από τον ιό της γρίπης νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο της Αθήνας, τρεις εβδομάδες, σε βαριά κατάσταση και το πείσμα της την κρατούσε στη ζωή.

Η Ασπασία Δεμερούκη γεννήθηκε το Φλεβάρη του 1956 στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας από οικογένεια φαρμάδων. Από μαθήτρια αγάπησε τα βιβλία και τη γνώση τους.

Η μεταπολίτευση τη βρίσκει φοιτήτρια στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Χωρίς δισταγμό, αν και από συντηρητική οικογένεια, εντάσσεται στο κομμουνιστικό κίνημα και από το 1976 προσχωρεί στο Μ-Λ ΚΚΕ, όπου αναδειχεται σε σημαντικό στέλεχος στον τομέα της εκπαίδευσης. Εκατοντάδες μαθητές της Ασπασίας έχουν περάσει στα Ανώτατα Ιδρύματα της χώρας και έχουν σταδιοδρομήσει σε σημαντικούς τομείς της κοινωνίας. Η Ασπασία παντρεύεται το 1983 το σύντροφο Θανάση Τσιριγώτη με τον οποίο έχουν ένα γιο, το σύντροφο Δημήτρη. Η Ασπασία αγαπάει το διάβασμα, την καλή μουσική, το σινεμά και το θέατρο σε απόλυτο βαθμό και παροτρύνει τους μαθητές/μαθήτριες να κάνουν το ίδιο.



Γενναία, αποφασιστική και εξαιρετικά αξιοπρεπής σ' όλες τις εκφάνσεις της ζωής της. Η Ασπασία αποτελούσε σημαντικό στέλεχος του Μ-Λ ΚΚΕ το οποίο στήριξε ανιδιοτελώς και ολοκληρωτικά σε δύσκολες στιγμές. Το ίδιο έκανε με λόγο και πράξη σ' όσους μαθητές και μαθήτριες της είχαν οικονομική και κοινωνική ανάγκη. Με το παράδειγμά της πρότεινε έναν αριστερό τρόπο θεωρίας και πράξης. Μια

δοκιμασμένη και αφοσιωμένη αγωνίστρια του μαρξιστικού-λενινιστικού κινήματος. Μια πολύτιμη συντρόφισσα, ζωντανό παράδειγμα αγωνίστριας της ζωής, με επαναστατική ψυχή.

Η ΚΕ του Μ-Λ ΚΚΕ, εκφράζει τα πιο θερμά της συλλυπητήρια στο σύντροφο Θανάση Τσιριγώτη, το σύντροφο Δημήτρη Τσιριγώτη, στα αδέρφια και την οικογένειά της. Ο μόνος αποχαιρετισμός που ταιριάζει στη συντρόφισσα Ασπασία είναι η διαβεβαίωση πως θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ακλόνητα για τη μεγάλη υπόθεση που πίστεψε και υπηρέτησε όλη της τη ζωή, την υπόθεση του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού.

22 ΦΛΕΒΑΡΗ 2020

Η ΚΕ του Μ-Λ ΚΚΕ

Η κηδεία της Ασπασίας θα γίνει αύριο Σάββατο στις 5μμ, στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας.

Πούλμαν θα φύγει το πρωί στις 11πμ από το Μουσείο επί της Πατησίων.