



Διανύουμε την 19η συνεχόμενη μέρα απεργίας στον ΟΤΕ, στην 5η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας, σε ένα στρατηγικό κλάδο της οικονομίας. Η μεγάλη συμμετοχή στην απεργία είναι η καλύτερη απάντηση στην εργοδοσία η οποία

εντείνει την προκλητική της στάση και προσπαθεί πανικόβλητη να διασπάσει τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ δεν πρέπει να μείνουν μόνοι σε αυτή την δύσκολη μάχη που μας αφορά όλους.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΑΤΕ-ΕΚΑ κατέθεσε πρόταση στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΚΑ για 3ωρη στάση εργασίας την Παρασκευή 10/1 σε ένδειξη αλληλεγγύης στην απεργία των εργαζομένων του ΟΤΕ με συγκέντρωση συμπαράστασης την ίδια μέρα.

Η πρόταση της ΑΤΕ -ΕΚΑ έχει ως εξής:

Χαιρετίζουμε την μαζική συμμετοχή των εργαζόμενων στην απεργία, στον όμιλο ΟΤΕ. Οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους διεκδικούν την υπογραφή τριετούς Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, την ακύρωση των απολύσεων, την διασφάλιση των θέσεων εργασίας, την άρση της διάκρισης μεταξύ παλιών και νέων εργαζόμενων.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση του ΟΤΕ προσπαθεί εκφοβίσει και να διασπάσει τους εργαζόμενους. Την παραμονή Πρωτοχρονιάς, προχώρησε στην απόλυση έξι εργαζομένων στον τομέα της φύλαξης οι οποίοι δεν δέχτηκαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.

Όσο και να προσπαθεί η διοίκηση του ΟΤΕ, με την βοήθεια των συστημικών ΜΜΕ, να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, τα στοιχεία είναι συντριπτικά υπέρ των εργαζόμενων: Ο ΟΤΕ είναι μια εταιρεία που η **παραγωγικότητα** των εργαζομένων στη σταθερή **αυξήθηκε** μεταξύ 2012 και 2018 κατά 55%, ενώ το **μισθολογικό κόστος** μειώθηκε κατά 55% (!). Τα **λειτουργικά κέρδη** από το 2012 μέχρι σήμερα, **αυξήθηκαν** κατά 88%, ενώ το **μέσο μισθολογικό κόστος** είναι **30% κάτω** από το διεθνή μέσο όρο. Ο μέσος όρος των κερδών της **είναι 50% πάνω** από τον αντίστοιχο στις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα που μπορεί να δίνει στον πρόεδρο **αμοιβή 1.665.524** ευρώ το χρόνο, δίνει μόνο **580 ευρώ μικτά** στο μέσο εργαζομένο της, ενώ παρέχει στη χώρα μας τις **ακριβότερες** υπηρεσίες internet στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά η εταιρία έχει το θράσος να συνεχίζει την πολιτική των **άθλιων μισθών** και να προωθεί **κύμα απολύσεων**.

Αυτή η αντεργατική επέλαση της Deutsche Telekom **είναι αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης του ΟΤΕ** που προώθησαν και στήριξαν όλες οι κυβερνήσεις των προηγούμενων χρόνων στο πλαίσιο των επιλογών της ΕΕ και του κεφαλαίου. Η Κυβέρνηση της ΝΔ τάσσεται στο πλευρό της Deutsche Telekom. Η ΝΔ με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ (ΚΙΝΑΛ) όλα τα προηγούμενα χρόνια παρέδωσαν τις δημόσιες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και τον ΟΤΕ στο κεφάλαιο. Βέβαια η μονοπώληση ενός δημόσιου αγαθού, όπως οι τηλεπικοινωνίες, από το κεφάλαιο, δεν έφερε φτηνές υπηρεσίες και νέες θέσεις εργασίας. Αντίθετα έφερε, **πανάκριβες υπηρεσίες** στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και στο ίντερνετ, **άθλιες εργασιακές σχέσεις**, εργαζομένους πολλών ταχυτήτων, **113 εργατικά ατυχήματα** το 2018, **θυγατρικές** με εργαζομένους χωρίς δικαιώματα - outsourcing και εργολαβίες - απολύσεις μέσα από την εργολαβοποίηση υπηρεσιών της και εντατικοποίηση. Αυτά και πολλά άλλα, έφερε το καρτέλ των τριών επιχειρηματικών ομίλων (COSMOTE-VODAFONE-WIND) που **λυμαίνονται** τα δημόσια αγαθά και υποδομές των τηλεπικοινωνιών

και του διαδικτύου που έχει πληρώσει η κοινωνία με το παραπάνω.

Οι εξελίξεις στον ΟΤΕ δεν αφορούν μόνο τους εργαζόμενους στον συγκεκριμένο Όμιλο. **Το ίδιο μοντέλο επιχειρείται και στη ΔΕΗ, τώρα που ιδιωτικοποιήθηκε, με ένταση του κλίματος τρομοκρατίας απέναντι στους εργαζόμενους, αύξηση των κερδών της Διοίκησης και των «εταίρων», αισχρή κερδοφορία σε βάρος των καταναλωτών και χαμηλή ποιότητα παροχών.** Και ακολουθούν και άλλοι...

Οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ δεν πρέπει να είναι μόνοι σε αυτή τη μάχη που μας αφορά όλους. Η απεργία στον ΟΤΕ συνδέεται με τους αγώνες όλων των εργαζομένων για αυξήσεις στους μισθούς, αξιοπρεπείς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, σταθερές εργασιακές σχέσεις, για να επιστραφούν όλοι οι κλεμμένοι μισθοί και δικαιώματα, κόντρα σε κυβέρνηση - ΕΕ - εργοδοσία.

Ας μην ξεχνάμε ακόμα ότι οι τηλεπικοινωνίες είναι κοινωνικό αγαθό. Γι' αυτό και η μόνη προοπτική για φτηνές τηλεπικοινωνίες και διαδίκτυο, αξιοπρεπείς εργασιακές σχέσεις και προσλήψεις, είναι η επανακρατικοποίηση του ΟΤΕ χωρίς αποζημίωση και το πέρασμα στο δημόσιο με κοινωνικό και εργατικό έλεγχο.

Νίκη στην απεργία των εργαζόμενων στον ΟΤΕ, είναι νίκη όλων των εργαζομένων που ανοίγει το δρόμο για διεκδίκηση όλων των κλεμμένων δικαιωμάτων και εισοδημάτων και σε άλλους χώρους.

Για αυτό προτείνουμε την κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας από το ΕΚΑ την Παρασκευή 10/01 με συγκέντρωση συμπαράστασης.