

Παρέμβαση της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αττική στο Περιφερειακό Συμβούλιο, 28/11/2017



Επανερχόμαστε σήμερα εδώ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής, έπειτα από δυο βδομάδες από τις φονικές πλημμύρες στη Μάνδρα, τη Νέα Πέραμο και τις άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Προφανώς, η σκέψη μας βρίσκεται πρώτα από όλα στους νεκρούς και τις νεκρές, τους δολοφονημένους από αυτό το ταξικό, πολιτικό έγκλημα, στις οικογένειες και τους κοντινούς τους ανθρώπους.

Ο αριθμός πλέον έχει φτάσει τους 24 ενώ ακόμα υπάρχουν αγνοούμενοι και πιθανόν μετανάστες κάτω από τις λάσπες που δεν θα τους αναζητήσει κανείς.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες των τελευταίων δεκαετιών, με θύματα για άλλη μια φορά τις φτωχογειτονιές. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι επαναλαμβάνεται και δεν θα είναι και η τελευταία, γιατί δεν γίνονται τυχαία αυτά.

Κύριοι συνάδελφοι

Τις καταστροφές, τις πλημμύρες, τους σεισμούς, τις ασθένειες από τα φουγάρα και τη χωματερή, οι φτωχοί τις μετράνε με νεκρούς, τραυματίες και αρρώστους, ενώ οι πλούσιοι τις βλέπουν από τα κανάλια ή από τις μετρήσεις και τις έρευνες.

Για αυτό θα συνεχίσουμε να μιλούμε για ταξικά εγκλήματα μιας ταξικής και εγκληματικής προδιαγραμμένης πολιτικής.

Πριν πάμε όμως σε αυτά,

Υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη και σήμερα να παρθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση της λειτουργίας της πόλης, που δυο βδομάδες πέρασαν και η κατάσταση είναι ακόμη δραματική.

Γιατί πήγαμε και πηγαίνουμε κι εμείς εκεί, όχι για να βγούμε σε κάμερες με φωσφοριζέ αδιάβροχα σαν τον κύριο Καραμέρο ή για να προσποιηθούμε τους συντετριμμένους εθελοντές σαν τον κύριο Πατούλη, αλλά για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και κυρίως για να δούμε από κοντά την έκταση της καταστροφής.

Πρόκειται ακόμη για μια ολόκληρη πολιτεία μέσα στις λάσπες με τους κατοίκους να προσπαθούν με κουβαδάκια νερό να καθαρίσουν τους τόνους λάσπης, και μπάζων.

Γενική καταστροφή μιας ολόκληρης πόλης, του οδικού δικτύου, των υποδομών της, των καταστημάτων και των σπιτιών.

Συντριπτικότερη ήταν η εικόνα στην περιοχή της Μάνδρας που βρίσκεται κοντά στη συμβολή των μπαζωμένων ρεμάτων κι έχει πληγεί ολοσχερώς. Όλα τα ισόγεια σπίτια εκεί είναι κατεστραμμένα και πλημμυρισμένα με λάσπη.

Οι κάτοικοι, χωρίς καμιά βοήθεια τις πρώτες μέρες από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές, προσπαθούσαν να καθαρίσουν με φτυάρια και σανίδες, να πετάξουν τον ολοσχερώς κατεστραμμένο

νοικοκυριό τους , να καθαρίσουν τα υπόγεια από το πετρέλαιο που είχε χυθεί από τους κατεστραμμένους λέβητες, να απομακρύνουν επικίνδυνα υλικά και αντικείμενα.

Και εδώ υπάρχουν ευθύνες.

Αντί να κάνουν δηλώσεις στα κανάλια, αντί να τσακώνονται μεταξύ τους οι δημοτικές, περιφερειακές και κυβερνητικές αρχές πετώντας το μπαλάκι των ευθυνών, αντί να στέλνει μηνύματα η κυρία Δούρου για να δείξει τι έργα έχει κάνει ή να κάνει μηνύσεις στο πουθενά, θα έπρεπε να εγγυηθεί ότι από την πρώτη μέρα μετά τις πλημμύρες θα λειτουργούσε ο μηχανισμός αποκατάστασης της περιοχής και προστασίας των πολιτών.

Ό,τι και να λέγονταν στα κανάλια, οι άνθρωποι ήταν και είναι σχεδόν ολοκληρωτικά αβοήθητοι. Έλειπε ένας μηχανισμός που άμεσα έπρεπε να καθαρίσει την πόλη από τη λάσπη, να αποκαταστήσει το ρεύμα και το νερό, να προσφέρει στέγη και περίθαλψη σε όσους το έχουν ανάγκη.

Εν έτει 2017, μια τέτοια άμεση αποκατάσταση ήταν και είναι απολύτως εφικτή και εύκολη. Έπρεπε ο κρατικός, περιφερειακός και δημοτικός εξοπλισμός που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι εκεί την επόμενη μέρα, **να επιτάσσονταν ακόμη και μηχανήματα από τους καλοταϊσμένους εργολάβους αν χρειαζότανε.**

Η κατάσταση στη Μάνδρα, θα μπορούσε πολύ εύκολα να είναι τελείως διαφορετική από αυτό που είναι ακόμη και σήμερα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Περιφέρεια δε το έκαναν. Δεν μπορούν; Δε θέλουν; Δεν ξέρουμε και δε μας νοιάζει. Το θέμα είναι ότι δεν το έκαναν.

Και να μη μας απαντήσετε πάλι για ένα σχέδιο που εκπονήθηκε και κάποια τρόφιμα που μαζεύτηκαν και κάποιο γιατρό που θα πάει κτλ. Πηγαίντε κυρίες και κύριοι συνάδερφοι στη Μάνδρα και την Πέραμο, και κάντε μια βόλτα να δείτε τι γίνεται. Και αν είστε ικανοποιημένοι από το πώς είναι η κατάσταση, μετά να βρείτε το θάρρος να το πείτε εκεί στους κατοίκους.

Επομένως, χωρίς πολλά λόγια επιβάλλεται να είχαν παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να καθαριστεί η περιοχή, να αποκατασταθεί το ρεύμα και το νερό, να καταγραφούν και να κοστολογηθούν όλες οι ζημιές και οι ανάγκες σε ρούχα, τρόφιμα, στέγη κ.α. Κάθε μέρα και ώρα που περνά, οι κάτοικοι βασανίζονται και κινδυνεύουν.

Όλος ο απαραίτητος μηχανισμός και προσωπικό του κράτους και της περιφέρειας έπρεπε να είχε διατεθεί σε αυτό το σκοπό και αν είχε καταστεί αναγκαίο θα έπρεπε να επιταχτεί και περαιτέρω εξοπλισμός.

• **Όταν έχουμε μια διαδήλωση βρίσκεται ο χρόνος,** ο τρόπος και τα λεφτά για να έρθουν κάτι δεκάδες χιλιάδες αστυνομικοί με κλούβες, μέχρι και με αντλίες νερού.

• **Όταν είναι για παρελάσεις ή επισκέψεις Ευρωπαίων και Αμερικάνων πολιτικών,** βρίσκεται η λύση και τα εκατομμύρια για να πετάνε αεροπλάνα και να κλείνουν οι πόλεις.

Όταν πεθαίνει και καταστρέφεται η εργατιά, τότε φταίει η γραφειοκρατία, δεν υπάρχουν λεφτά... δεν υπάρχει χρόνος.... και πρέπει κάτι να μπει στο Π.Ε.Π και δεν ξέρω και 'γω τι.

Αυτό είναι το ταξικά ανάλγητο δολοφονικό και μνημονιακό κράτος. Υπάρχει όταν το χρειάζεται ο πλούσιος και ο ισχυρός. Απουσιάζει όταν το χρειάζεται ο φτωχός.

Πάμε τώρα παρακάτω.

Είναι εξοργιστική η επανάληψη για μια ακόμα φορά το ίδιου μοτίβου. Αντί να εστιάζει η κουβέντα στα προβλήματα και τις ανάγκες του κόσμου, **άλλη μια φορά παρατηρούμε μια κοκορομαχία πολιτικαντισμού** για το αν φταίνε οι τωρινοί περισσότερο, ή αν φταίνε οι προηγούμενοι περισσότερο.

Οι κυβερνητικοί παράγοντες πετάνε ο ένας το μπαλάκι στον άλλον σαν να έχουν προσωπικές στρατηγικές, σαν να είναι στελέχη εταιρείας που ανταγωνίζονται μεταξύ τους κι όχι πρόσωπα που φέρουν την πολιτική ευθύνη – και αυτό τους απαξιώνει πλήρως και πολιτικά και ηθικά και προσβάλλει βαθιά τα θύματα της καταστροφής.

Δε μας νοιάζει και δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο αυτή η γελοιότητα.

Προφανώς υπάρχουν χρόνια λάθη στο σχεδιασμό, στο μοντέλο ανάπτυξης και οικιστικής εξάπλωσης της ελληνικής πόλης, προφανώς υπάρχει παγκοσμίως καταστροφή του περιβάλλοντος και αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Χαίρω πολύ. Κάτι μας είπατε. Αυτό που δεν μας λέτε όμως είναι γιατί συμβαίνουν αυτά, τι φταίει, γιατί μέρος του προβλήματος είστε και εσείς σήμερα ακολουθώντας τα ίδια χνάρια των προηγούμενων.

Κανείς δεν κατηγορεί τη Δούρου και το ΣΥΡΙΖΑ γενικώς για την ανάπτυξη της Ελλάδας μεταπολεμικά ή γενικώς για τον καιρό.

Είναι σκόπιμη όμως αυτή η θολούρα που αιωρείται. Φταίει η κλιματική αλλαγή, φταίει ο καιρός, φταίει ο θεός, φταίει το κακό το ριζικό μας. Φταίει το δασαρχείο, φταίει η γραφειοκρατία, φταίμε όλοι που ψιλοαυθαιρετούσαμε.

Όχι. Οι ευθύνες οφείλουν να επιμερίζονται και να είναι συγκεκριμένες.

Ας δούμε λοιπόν για τα συγκεκριμένα.

Α. Ακούγεται ότι είχαμε μια **πρωτοφανή και αναπάντεχη βροχόπτωση**. Ότι είναι κάτι που συμβαίνει μια φορά στα εκατό χρόνια.

Πράγματι πρόκειται για μία μεγάλη ποσότητα νερού, όμως ο **σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων γίνεται ακριβώς με τέτοια δεδομένα.**

Η επανεμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων ανά εκατονταετία θεωρείται πρόβλεψη μέσης πιθανότητας υπέρβασης!

Άρα είχαμε μία εξαιρετικά έντονη βροχόπτωση που όμως για τα δεδομένα της περιοχής είχε αρκετές πιθανότητες να προκύψει!!!

Σε κάθε περίπτωση, **αναμένεται να έχουμε πολύ συχνότερα τέτοια ξαφνικά τέτοια έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.** Αντί να λένε γενικώς οι εκπρόσωποι της εξουσίας για την κλιματική αλλαγή, οφείλουν να κάνουν τέτοιες μελέτες και τέτοια έργα που να ανταποκρίνονται σε αυτό.

Όπως οι ίδιες οι μελέτες και οι έρευνες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής της Περιφέρειας αναφέρουν, οι προδιαγραφές που ίσχυαν για τις οριοθετήσεις των ρεμάτων δεν λαμβάνουν υπόψιν τους τα έντονα καιρικά φαινόμενα λόγω κλιματικής αλλαγής και οι πλημμυρικές κοίτες που σχεδιάζονταν δεν επαρκούν.

Άρα ούτως ή άλλως χρειάζονται νέες μελέτες, νέα έργα, νέες οριοθετήσεις που να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα και κυρίως να ακολουθούν τη διεθνή αναγνωρισμένη

τάση επαναφοράς των ρεμάτων στη φυσική τους κατάσταση,

B. Στην εκδήλωση του φαινομένου στη Μάνδρα συνέβαλαν κατά βάση δύο ρέματα. Το ρέμα Σούρες (περνάει στο ανατολικό όριο του οικισμού Μάνδρας) και το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης (περνάει μέσα από τον οικισμό).

Ωστόσο έπαιξαν ρόλο 3 βασικοί παράγοντες..

1ον: Η κατάσταση που επικρατεί στα “ψηλά” δηλαδή στο βουνό πάνω από τα ρέματα. Εκεί μια σειρά από επεμβάσεις όπως

- οι δασικές πυρκαγιές στο όρος Πατέρα
- υπερβόσκηση - εκχερσώσεις - λαθροϋλοτομίες- λανθασμένα τεχνικά έργα
- παρεμβάσεις αυθαίρετες

Αυτά οδήγησαν στην αποψίλωση του δάσους και των λοιπών χορτολιβαδικών εκτάσεων και ακύρωσαν τον ρόλο τους ως “επιβραδυντές” και “κατακρατητές” του νερού.

Έτσι ο όγκος και η ταχύτητα του νερού που έφτασε κάτω ήταν τεράστια.

2ον: Οι πλείστες αυθαίρετες (νόμιμες και μη) επεμβάσεις αρκούν για να μετατρέψουν έναν ήρεμο χειμάρρο σε έναν ορμητικό ποτάμι..

Επαναλαμβάνουμε, πολλές από τις κατασκευές που συνέβαλλαν στην καταστροφή είναι νόμιμες ή νομιμοποιημένες ή μελλοντικά νομιμοποιημένες.

Και η κυβέρνηση που υποκρίνεται τη συντετριμμένη λίγους μήνες πριν πέρασε και νέο νόμο για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων. Για να λέμε για πολιτικές ευθύνες.

Από τη μία στο μεγαλύτερο ρέμα Σούρες, **το νερό βρίσκοντας εμπόδια** δεν μπόρεσε να σταματήσει και δημιούργησε νέους δρόμους, οι οποίοι στην περίπτωση της Μάνδρας ήταν ο ίδιος ο οικισμός. Και προφανώς όταν πάει μέσα στους δρόμους και τα στενά το νερό, γίνεται πιο ορμητικό και ψηλό.

Η κοίτη και η έκταση του ρέματος «Σούρες» που «έπνιξε» τη Μάνδρα έχει υποστεί τεράστιες επεμβάσεις.. Η ανοιχτή του κοίτη, μερικές δεκαετίες πίσω έφτανε μέχρι και τη θάλασσα, σε πολλά σημεία άγγιζε και τα 15 μέτρα, ενώ οι φυσικές διακλαδώσεις του ρέματος «έλεγχαν» την ορμητική του ροή.

Τεράστιες ευθύνες έχει και ο Δήμος.

Δεκάδες νόμιμα-αυθαίρετα κτίσματα, και αυτά του δήμου, βρίσκονται πάνω στο ρέμα. Όχι μόνο έχει επιτρέψει σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπως η Βακόντιος ABEE να βρίσκονται πάνω στο ρέμα, αλλά και εργοτάξια, καθώς και **το αμαξοστάσιο και εργοτάξιο του Δήμου Μάνδρας βρίσκονται πάνω στη ροή του χειμάρρου σε εγκάρσια μάλιστα σχέση με τη ροή..**

Από την άλλη το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης αν και πιο μικρό αποδείχτηκε εξίσου φονικό...

Ο οικιστικός ιστός της πόλης της Μάνδρας τέμνει σε εγκάρσια σχέση τον χειμάρρο της Αγίας Αικατερίνης στα βορειοδυτικά και κανένα έργο εκτροπής δεν έχει λάβει χώρα παρότι το συζητάνε εδώ και δεκαετίες.. Ο χειμάρρος δεν ενώνεται πουθενά με τους ήδη υπάρχοντες αγωγούς της ΕΥΔΑΠ λόγω αστοχίας κατασκευής!

Μάλιστα, το 2003 έγινε τροποποίηση του ΓΠΣ, όπου εγκρίθηκε η επέκταση της πόλης της Μάνδρας στη περιοχή της Αγίας Αικατερίνης μέσα στη λεκάνη κατάκλισης του ομώνυμου ρέματος (“Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Μάνδρας (Ν. Αττικής) ΦΕΚ 1066Δ’/9.10.2003.).

Είναι χαρακτηριστικό ότι το σχέδιο πουθενά δεν σημειώνει, ως όφειλε, ρέμα, κοίτη, πράσινη πενήντάμετρη ζώνη όπως προβλέπει η νομοθεσία. Αντίθετα επάνω σχεδόν στην κοίτη τοποθετούνται οι νέες ασφάλτινες λεωφόροι. Όλα αυτά νόμιμα!

3ον. Στις εκβολές, δεν υπήρχε ο απαιτούμενος χώρος για να φύγει το νερό που προέκυψε από τη συμβολή των ρεμάτων...

Δημιουργήθηκε με αυτόν τον τρόπο **ένα χωνί** που ήταν θέμα χρόνου για να πλημμυρίσει όλη η ευρύτερη περιοχή εκεί..

Ας συνεχίσουμε περαιτέρω. Έχουν ή όχι ευθύνες και οι τωρινές διοικήσεις για μελέτες που εκκρεμούν εδώ και χρόνια;

Ήδη από τον Νοέμβρη του 2004 είχε τονιστεί σε σχετική ημερίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ότι για την αντιπλημμυρική προστασία του Θριασίου, επιβαλλόταν χωρίς καθυστερήσεις η κατασκευή συγκεκριμένων αντιπλημμυρικών έργων:

- **Στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου στην περιοχή της “Χαλυβουργικής” σε συνδυασμό με την εκτροπή του χειμάρρου Αγ. Ιωάννη στον Σαρανταπόταμο.**
- **Την εκτροπή του ρέματος “Αγ. Αικατερίνη της Μάνδρας στο ρέμα Σούρες”.**
- **Τη διευθέτηση των ρεμάτων “Μικρό και Μεγάλο Κατερίνη” στην περιοχή της ΠΥΡΚΑΛ.**

Οι πλημμύρες το 2005 και το 2015 τους είχαν προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο μεγαλύτερης καταστροφής..!

-Υπάρχει η επίμαχη εγκεκριμένη μελέτη για την Αγία Κατερίνη και τις Σούρες που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ τον Γενάρη του 2016 και δεν προχώρησε!

Ωστόσο, πέρα από τις τραγικές καθυστερήσεις, έχει σημασία να δούμε και το τι περιλαμβάνει η εν λόγω μελέτη. Όπως αναγράφεται στην απόφαση της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων (Φ11/5091/13) **το κομμάτι της διευθέτησης του χειμάρρου Σούρες είναι σχεδιασμένο με πλήρη προσαρμογή της χάραξης στις ήδη υπάρχουσες περιβάλλουσες χρήσεις και με μερική εκτροπή του άξονα διευθέτησης από το σημείο του Αμαξοστασίου του Δήμου μέχρι και την περιοχή του Νεκροταφείου Μάνδρας.**

Όπως αποδείχτηκε από το μέγεθος της καταστροφής, μία τέτοια προσέγγιση δρα “επουλωτικά”, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα στο κατά πόσο θα μπορούσε να εξασφαλίσει την ασφάλεια σε μία επανάληψη αντίστοιχου καιρικού φαινομένου...

Ο Δήμος τα ρίχνει στην περιφέρεια και η Περιφέρεια στο Δασαρχείο. Η ουσία είναι ότι σε τέτοια έργα δημόσιας ασφάλειας δεν μπορεί να καθυστερούν από γραφειοκρατία και όλα τα άλλα που εξυπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα να περνάνε με όρους φαστ τρακ..

Για το ρέμα «Σούρες» απαιτούνταν διαπλατύνσεις, εκβάθυνση αλλά κυρίως κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμάτων πάνω στο ρέμα, με πιο αναγκαίο το εργοτάξιο του Δήμου Μάνδρας στο οποίο φυλάσσονταν τα απορριμματοφόρα.

Με αυτόν τον τρόπο διευθέτησης, το ρέμα θα μπορούσε να μεταφέρει τους μεγάλους όγκους νερού που κατά διαστήματα κατεβαίνουν από τα γειτονικά βουνά χωρίς να υπάρχει υπερχειλίση.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τη διευθέτηση των λοιπών ρεμάτων της περιοχής.

Πχ για το Μικρό και Μεγάλο Κατερίνη για την προστασία της Μαγούλας και της περιοχής ΠΥΡΚΑΛ: Μετά από 13 χρόνια, από το 2004 (13.5.17), ανακοινώθηκε από τον αντιπεριφερειάρχη ότι δεν έχει καν ολοκληρωθεί ο φάκελος για τη δημοπράτηση της Μελέτης (!) του έργου.

Όσες δηλώσεις γίνανε (από την περιφέρεια, τους δήμους, τα υπουργεία κτλ.) έχουν μια ενιαία μεθοδολογία μεταφοράς ευθυνών από το Υπουργείο στην Περιφέρεια, από την Περιφέρεια στους Δήμους, από τους Δήμους στην Περιφέρεια, από εκεί στο Δασαρχείο κτλ. Όσοι και όσες έχουν έστω και μικρή επαφή με τη λειτουργία του δημοσίου κατανοούν τι σημαίνουν όλα αυτά.

Κάποια μελέτη που κάπου έγινε και κάπου κόλλησε και κάποιος σχεδιασμός που θα γίνει κτλ κτλ.

Όμως, είναι πραγματικά αιτιολόγηση της αναποτελεσματικότητας (μιας στα λόγια άλλης διαχείρισης), η εναπόθεση των ευθυνών σε έναν ασαφή και απρόσωπο εχθρό που είναι ο «κρατικός μηχανισμός» ή «το δημόσιο»; ή να τα ρίχνετε στους προηγούμενους διαχρονικά;

Η πολιτική και η δική σας που δεν επιχείρησε τη σύγκρουση με τα πολλαπλά πρόσωπα του κατεστημένου αλλά στην υποτιθέμενη καλύτερη διαχείρισή του όπως λέγατε, έχει πολλαπλώς αποδείξει ότι απέτυχε.

Και Εσείς όπως και οι προηγούμενοι συνεχίζετε να υπηρετείτε πιστά με τις πολιτικές σας τα ίδια συμφέροντα τους ίδιους στόχους.

Ναι κύριοι και κυρίες

Βρίσκουμε τρόπους για να δώσουμε λεφτά στο Φάληρο του Νιάρχου, βρίσκουμε τρόπους για να κάνουμε άλλα, αλλά για τα σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα, κολλάει τα πάντα η γραφειοκρατία.

Επί δεκαετίες ακολουθήθηκε ένα καταστροφικό μοντέλο ανάπτυξης που επιτάσσει το κεφάλαιο και τα συμφέροντα του το οποίο συνεχίζεται και ενισχύεται!

Κανένα από τα μεγάλα έργα της προηγούμενης περιόδου -πριν ακόμα ξεσπάσει η καπιταλιστική κρίση το 2008- **δεν είχανε ως σκοπό την προστασία των κατοίκων και των εργαζόμενων** από έντονα φυσικά φαινόμενα, όπως αυτό που βιώσαμε στην Δυτική Αττική. Το αντίθετο:

Τα έργα (Ολυμπιακά ακίνητα, Αττική οδός, γήπεδα ομάδων, προσεχώς το Ελληνικό) γίνονται με τη διαπλοκή κράτους και 'εθνικών εργολάβων' - καναλαρχών - εφοπλιστών και με βασικό γνώμονα το πώς θα αυξηθεί πρωτίστως η κερδοφορία.

Είναι άραγε αυτά που γίνονταν παλιά; Από τους προηγούμενους;

Δεν ισχύει καθόλου η υπόθεση που αφήνεται να διαχυθεί ότι ρέματα μπαζώνανε και δάση κόβανε οι παλιοί, απλά δεν είναι εύκολο να αποκατασταθούν άμεσα. Δεν ισχύει.

Αυτά γίνονται ακόμα.

Δεν αρκεί το πόσα λεφτά δόθηκαν για κάποια έργα, αλλά και το ποια έργα είναι αυτά.

Η πρόσφατη μελέτη της Περιφέρειας για το ρέμα της Πικροδάφνης, παρότι θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι είναι ένα έργο που προτείνει μια ανάπλαση και άρα ασχολείται με το ρέμα, είναι στην πραγματικότητα ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση με τις πολιτικές που οδήγησαν στις πλημμύρες και συνήθως αποδίδονται «στους προηγούμενους». Προτείνει ουσιαστικό εγκιβωτισμό της κοίτης του ρέματος, μέσω μιας διευθέτησης με μπετονένιους τοίχους.

Για το ρέμα Ερασίνου, το ίδιο. Πάλι η νέα μελέτη προβλέπει έργα διευθέτησης μέχρι και στις εκβολές του ποταμού και μάλιστα ραγδαίες σε σημείο εκτροπής της κοίτης του ποταμού! **Γιατί συνεχίζονται σήμερα αυτές οι μελέτες;** Πρέπει να αποτελέσει κεντρική πολιτική επιλογή η αντιπλημμυρική προστασία μέσω φυσικών μεθόδων. Δε μπορούμε σήμερα να αφήνουμε τα πράγματα να φτάνουν στο απροχώρητο και μετά να έρχονται πάντα μελέτες με μπετά και μπουλντόζες κτλ.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, οι δημοτικές αρχές και η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έχουν βαρύτερες ευθύνες.

Οι κρατικοί φορείς, ενώ γνωρίζουν την όξυνση του προβλήματος και τον επείγοντα χαρακτήρα των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, ειδικά στις πληγείσες περιοχές της Δυτικής Αττικής, ιεραρχούν και υλοποιούν έργα και υποδομές που αποφασίζονται με βάση την κερδοφορία του κεφαλαίου τις επιταγές της ΕΕ, της αστικής ανασυγκρότησης και όχι με βάση τις λαϊκές ανάγκες.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο, ότι τα αντιπλημμυρικά έργα -όπως και εκείνα της αντισεισμικής προστασίας- δεν χρηματοδοτούνται από τα ΕΣΠΑ και την ΕΕ γιατί δεν είναι κερδοφόρα, παρότι είναι απαραίτητα για την προστασία της ζωής των εργαζομένων και των κατοίκων.

Η πολιτική ευθύνη της Περιφερειακής διοίκησης Αττικής και των προγενεστέρων είναι τεράστια!

Μάλιστα, μόλις τον περασμένο Ιούλη, το περιφερειακό συμβούλιο Αττικής, **ενέκρινε την «Ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου»** στον Ασπρόπυργο χωρίς να τηρούνται βασικότερες προϋποθέσεις και όροι της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, **σε μια περιοχή που διασχίζεται από 7 ρέματα που δεν έχουν οριοθετηθεί!**

Τα δε χρήματα και τα κονδύλια που δαπανώνται δήθεν για την αντιπλημμυρική προστασία πηγαίνουν κυρίως σε έργα εγκιβωτισμού των ρεμάτων και τσιμεντοποίησης και σε κυκλώματα «ημέτερων» προμηθευτών των υπουργείων, της Περιφέρειας και των Δήμων.

Το παζλ έρχεται τέλος να συμπληρωθεί από τη μνημονιακή των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων των περικοπών, την λιτότητα. Γίνεται ξεκάθαρο ότι για τις περικοπές σε υπηρεσίες και υποδομές, την υποστελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών και την ανετοιμότητα στην πρόληψη, αλλά και την αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφών φτάνει οι αστικές κυβερνήσεις με όποιο μανδύα κι αν εμφανίζονται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο αυτά τα χρόνια.

Το δε κενό της δημόσιας αρμοδιότητας και της κατάρρευσης των κοινωνικών υπηρεσιών που δημιουργούν έρχονται να το καλύψουν από τον στρατό ή από ΜΚΟ και εθελοντισμό, παρέχοντας τζάμπα εργασία και ευκαιρίες καριέρας για διεθνείς και εγχώριες οργανώσεις και δίκτυα συμφερόντων.

Φτάνει πια τώρα είναι η ώρα, οι εργαζόμενοι, η νεολαία, ο πληγωμένος λαός να μην αφήσουν και αυτό το φονικό έγκλημα χωρίς απάντηση!

Η αγανάκτηση η οργή να γίνει ένα ορμητικό ποτάμι που θα πάρει στο διάβα του όλη τη σαπίλα, τις υποσχέσεις για τα ψίχουλα βοήθειας, τα διοικητικά προσχήματα και την κυνική αδιαφορία.

Για να ανατραπεί συνολικά η αστική πολιτική και την μνημονιακή καταστροφή αυτών και των προηγούμενων και όλων όσων μετατρέπουν ακόμα και τη φύση σε συνεργό των δολοφονικών τους πολιτικών !

Για να μη θρηνήσουμε άλλους νεκρούς αδικοχαμένους.

Απαιτούμε και Διεκδικούμε:

- Άμεσα να στηριχθούν με όλα τα μέσα οι κάτοικοι των περιοχών, για την ένδυση για τη στέγαση, τη σίτιση.
- Να ολοκληρωθεί σοβαρά η καταγραφή των ζημιών, στα νοικοκυριά, σε περιουσίες και μικρές επιχειρήσεις.
- **Να αποζημιωθούν στο σύνολό τους (100%) και στο ακέραιο όσοι πλήγηκαν!**
- **Μέριμνα για τους πρόσφυγες και μετανάστες που μένουν σε “παραπήγματα” στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, της Μάνδρας και της Μαγούλας.**
- **Κανείς εργαζόμενος να μη χάσει τη δουλειά του.** Κανείς εργαζόμενος που έχει πληγεί ή αδυνατεί να φτάσει με ασφάλεια στο χώρο δουλειάς του να μη θεωρηθεί αδικαιολόγητος απών από την εργασία του και να καταβληθούν κανονικά μεροκάματα και ένσημα.
- **Διαγραφή των χρεών σε εφορία, ΟΑΕΕ, τράπεζες για τους πληγέντες. Να σταματήσουν άμεσα οι όποιες διαδικασίες κατάσχεσης.**
- **Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη.** Καμία διακοπή νερού, ρεύματος και τηλεφώνου σε εργατικές και λαϊκές οικογένειες που έχουν χρέη.
- **Μόνιμες προσλήψεις προσωπικού στο δήμο για την αντιμετώπιση των αναγκών καμία απόλυση συμβασιούχου οποιασδήποτε μορφής.**
- Ενίσχυση του Θριάσιου Νοσοκομείου με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Πλήρη στελέχωση με μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό των Κέντρων Υγείας Ελευσίνας και Μεγάρων. Δημιουργία αντιστοιχων Κέντρων Υγείας σε Μάνδρα, Ασπρόπυργο, Νέα Πέραμο και Μαγούλα.
- **Κατάργηση διοδίων Αττικής και Εθνικής Οδού για να μπορούν να μετακινηθούν με ασφάλεια οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι των περιοχών.**
- Αποκλειστικά δωρεάν και με ασφάλεια μεταφορά των μαθητών στα σχολεία. Ειδικά στην Νέα Πέραμο όπου οι μαθητές αναγκάζονται να περπατούν αυτόν τον δρόμο “καρμανιόλα” έξω από το στρατόπεδο Πυροβολικού.
- **Να ληφθούν τώρα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας** με ολοκληρωμένο επιστημονικό σχεδιασμό για όλη την Αττική, που θα περιλαμβάνει τα βουνά, τα ρέματα και τα ποτάμια, για να μη θρηνήσουμε άλλους νεκρούς από καμία κακοκαιρία! **Να γίνουν μελέτες και αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας** για να μη ζήσουμε άλλες παρόμοιες καταστάσεις!
- **Να γίνουν έργα υποδομής για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών!** Όχι άλλα έργα με γνώμονα τα επιχειρηματικά κέρδη, την ασύδοτη, εγκληματική δράση του κεφαλαίου, της καπιταλιστικής «ανάπτυξης», όχι άλλα έργα χωρίς να υπολογίζεται το

ανθρώπινο και περιβαλλοντικό κόστος

- **Να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι είτε σε κυβέρνηση και κράτος είτε σε περιφέρεια και δήμους, εργολάβοι και επιχειρηματίες.**