



## Ανακοίνωση Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου - Χάρτου - Ψηφιακών Μέσων Αττικής

Αυτές τις μέρες η εργοδοσία της επιχείρησης Public προχώρησε στην απόλυση 2 συναδέλφων υπαλλήλων από το κατάστημα Αγίου Δημητρίου. Οι 2 απολύσεις ήρθαν να προστεθούν στη μη ανανέωση της σύμβασης εποχιακών συναδέλφων, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες ανάγκες, σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων. Στην πραγματικότητα, η μη ανανέωση σύμβασης είναι και αυτή μια μορφή απόλυσης.

Από το 2012, η επιχείρηση Public έχει προβεί σε μια σειρά απολύσεων, ταυτόχρονα με μειώσεις μισθών, απλήρωτες υπερωρίες, άνοιγμα καταστημάτων την Κυριακή, εντατικοποίηση της δουλειάς, εκμετάλλευση πάμφθηνης εργασίας με προγράμματα voucher. Το 2017 απολύθηκαν υποτιθέμενα «υψηλόμισθοι» εργαζόμενοι (των 700-800 ευρώ) για να αντικατασταθούν από φθηνότερους. Το 2016, συνάδελφοι απολύθηκαν για δήθεν «απρεπή συμπεριφορά», απλώς και μόνο επειδή υπέπεσε στον γενικό διευθυντή συνεννόηση που έκαναν για το διάλειμμά τους.

Οι απολύσεις στα Public γίνονται την ίδια στιγμή που η επιχείρηση έχει επεκταθεί θεαματικά, ανοίγοντας καταστήματα σε όλη τη χώρα. Η εργοδοσία επικαλείται το «διευθυντικό δικαίωμα», αναπαράγει το κλίμα γενικής εργοδοτικής τρομοκρατίας που επικρατεί στα εμπορικά καταστήματα και γενικώς στην εργασία και αξιοποιεί την εργασιακή απορρύθμιση και τη διάλυση των εργατικών δικαιωμάτων που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια για να αυξήσει ακόμα περισσότερο την κερδοφορία της εις βάρος των εργαζομένων της.

Θα υπερασπιστούμε ανυποχώρητα το δικαίωμά μας στην εργασία και τα δικαιώματά μας κατά την εργασία. Δεν θα επιτρέψουμε στην εργοδοσία να πετά τους εργαζόμενους στο δρόμο, αφού πρώτα τους έχει ξεζουμίσει στη δουλειά.

Ως Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου - Χάρτου - Ψηφιακών Μέσων Αττικής δηλώνουμε την αλληλεγγύη και την πλήρη στήριξή τους στους απολυμένους συναδέλφους. Καλούμε κάθε συνάδελφο στα Public, μόνιμο ή εποχιακό, να επικοινωνήσει μαζί μας. Να μην αποδεχτεί τις απολύσεις, τη δική του ή των άλλων συναδέλφων. Να μη βιαστεί να υπογράψει την απόλυση-καταδίκη του. Να μην δεχτεί αδιαμαρτύρητα τη μη ανανέωση της σύμβασής του.

Ο Σύλλογος είμαστε όλοι εμείς. Η αλληλεγγύη είναι η δική μας συνταγή στις απολύσεις, την εργοδοτική αυθαιρεσία και τις ελαστικές σχέσεις. Με όλα τα μέσα συνδικαλιστικής δράσης αλλά και τα αντίστοιχα νομικά/θεσμικά θα παλέψουμε για το δίκιο μας. Οι συλλογικοί αγώνες μπορούν να νικούν.

Τα εργατικά συμφέροντα μπροστά!

Καμία ανοχή στις απολύσεις!

Καμία ανοχή στην εργοδοτική αυθαιρεσία!

Ας συσπειρωθούμε - Ας επικοινωνήσουμε με το Σύλλογο!