



Οι «συμβατικές υποχρεώσεις» της Περιφέρειας Αττικής και η διγλωσσία της Περιφερειακής Αρχής του ΣΥΡΙΖΑ. Με αφορμή το διαγωνισμό για την εργολαβία στην καθαριότητα

Ανακοίνωση της **Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αττική**

Το ιστορικό:

Η περιφερειακή αρχή του Γ. Σγουρού, πιστή στις μνημονιακές δεσμεύσεις της συγκυβέρνησης που με πάθος υπηρέτησε, ανέθετε συνεχώς σε εργολαβικές εταιρίες (και) την καθαριότητα των κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής. Επίσης, πίεζε και εκφόβιζε το (ελάχιστον) εναπομείναν μόνιμο προσωπικό καθαριότητας της Περιφέρειας Αττικής, τη μια για να μην αντιδρά, την άλλη για να φέρνει ακόμη και τα απορρυπαντικά από το σπίτι του!

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, η παράταξη του Σγουρού προχώρησε και πάλι τον διαγωνισμό για εργολάβο καθαριότητας και η Οικονομική Επιτροπή (στην προηγούμενή της σύνθεση) ανέδειξε μειοδότρια εταιρία στις 25/7/2014 (αρ. απόφασης 1743/2014).

Τον έτοιμο διαγωνισμό δεν αμφισβήτησε η νέα Περιφερειακή Αρχή της Ρ. Δούρου. Στις 22/10/2014 η νέα Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού στη μειοδότρια εταιρία και στις 23/10/2014 εκδόθηκε η σχετική απόφαση (αρ. απόφασης 2123/2014). Φαίνεται ότι πρόκειται για άλλη μια περίπτωση «συνέχειας του κράτους».

Η πολιτική ουσία:

Το θέμα της ανάθεσης λειτουργιών του δημοσίου σε ιδιώτες εργολάβους δεν είναι σημερινό. Εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική με την οποία δημόσιες λειτουργίες που στις περισσότερες περιπτώσεις σχετίζονται με υπηρεσίες προς τους εργαζόμενους πρέπει να της «ξεφορτωθεί» το κράτος και να περάσουν στους ιδιώτες. Από την ανάθεση της καθαριότητας των νοσοκομείων σε εργολάβους, μέχρι την υπόθεση της Κωνσταντίνας Κούνεβα, είναι γνωστό ότι οι εταιρείες αυτές είναι ουσιαστικά τα σύγχρονα δουλεμπορικά γραφεία. Κοστίζουν στο δημόσιο πολύ περισσότερο από την πρόσληψη κανονικών εργαζομένων, απασχολούν λιγότερους εργαζόμενους από όσους τους πληρώνει το δημόσιο για να απασχολούν, με άθλιες συνθήκες και εργοδοτικό εκφοβισμό.



Το κίνημα έχει παλέψει και συνεχίζει να παλεύει ενάντια στις εταιρείες εργολάβων στη φύλαξη, την καθαριότητα και όλες τις υπηρεσίες που θέλουν να δώσουν σε ιδιώτες, προκειμένου να απολύσουν δημοσίους υπαλλήλους και να λυμαίνονται οι εργολάβοι τα κονδύλια του δημοσίου. Όπως ακριβώς έγινε με τις καθαριστριες του ΥΠΟΙΟ, που δίνουν μάχη για την επαναπρόσληψή τους. Τα σωματεία έχουν δώσει μάχες ενάντια στις απληρωσιές στις εταιρείες των εργολάβων (βλ. Πανεπιστήμιο Αθηνών), έχουν δώσει μάχες για να μην υπάρχουν μαύροι και ανασφάλιστοι εργαζόμενοι που οι εργοδότες τους απειλούν με βιτριόλι.

Προφανώς όλα τα παραπάνω προωθήθηκαν από όλες τις παρατάξεις και τα κόμματα του μνημονίου. Γι' αυτό και ο **Σγουρός** ή ο κάθε «**κομιστής**» δεν έχει κανένα δικαίωμα να μιλά για τις αγωνιζόμενες καθαρίστριες του ΥΠΟΙΟ, τις οποίες πέταξε στο δρόμο η πολιτική που ο ίδιος με συνέπεια υπηρετεί.

Το να προχωρά, όμως, η περιφερειακή αρχή του ΣΥΡΙΖΑ την πρόσληψη εργολάβου καθαριότητας για τα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής, αντί να διεκδικήσει, μαζί με το Σύλλογο των εργαζομένων της Περιφέρειας -που αντιτίθεται στον διαγωνισμό- την ακύρωση του διαγωνισμού και την πρόσληψη προσωπικού με κανονική σχέση εργασίας, δεν είναι μια απλή υπόθεση. **Είναι μια πολιτική θέση.** **Αντίθετη στις θέσεις που το ίδιο το κίνημα έχει διεκδικήσει.**

Η διγλωσσία

Είμαστε πέντε μετά την ψήφιση του νέου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, κατά 90% ίδιου με τον προϋπολογισμό Σγουρού, με το επιχείρημα «δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τις συμβατικές υποχρεώσεις της Περιφέρειας». Στην εφαρμογή του ίδιου δόγματος, προχωρά η ανάθεση της καθαριότητας σε εργολαβική εταιρία.

Για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, ο αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χ. Καραμάνος δηλώνει ότι

«Η διαδικασία για να ολοκληρωθεί, πρέπει να υπάρξει υπογραφή της σχετικής σύμβασης από την Περιφερειακή Αρχή, κάτι που η Περιφερειακή Αρχή δεν έχει πράξει. Γεγονός που σημαίνει ότι η κρίσιμης σημασίας, ξεχωριστή από τη διαδικασία του διαγωνισμού, διαδικασία της συμβασιοποίησης δεν έχει λάβει χώρα. Το θέμα βρίσκεται δηλαδή σε εξέλιξη ενώ, εκτός των άλλων, εκκρεμεί και η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

Θα ήθελε να μας ενημερώσει τότε για ποιο λόγο άλλες δαπάνες από τον προϋπολογισμό Σγουρού, που όχι μόνο δεν έχουν «συμβασιοποιηθεί», αλλά έχουν κριθεί παράνομες από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή δεν έχουν καν σταλεί (όπως τα 7 εκ. ευρώ του Αλαφούζου, τα 20 εκ. ευρώ του Μελισσανίδη κ.ά.), παρουσιάστηκαν ως «υποχρεωτικές» και «ανελαστικές» στη ζήτηση του προϋπολογισμού;

Θα ήθελε να μας εξηγήσει για ποιο λόγο η νέα Περιφερειακή Αρχή προχώρησε στην κατακύρωση του διαγωνισμού, αν δεν ήθελε να προσλάβει τον εργολάβο;

Θα ήθελε να πει για ποιο λόγο επικαλείται το Ελεγκτικό Συνέδριο και την απόφασή του, όταν την αρνητική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο θέμα των 7 εκ. ευρώ του Αλαφούζου την έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια;

Θα ήθελε, τέλος, να μας ενημερώσει με ποια λογική, ενώ εκπροσωπεί ένα αιρετό πολιτικό όργανο, όπως η Περιφέρεια Αττικής, προσπαθεί να αναθέσει τις δικές του ευθύνες ακύρωσης του διαγωνισμού στις αποφάσεις θεσμικών οργάνων, όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο;

Μήπως η «προσαρμογή στο ρεαλισμό» προχωρά πιο γρήγορα κι από αυτό που θα περίμεναν και οι πλέον δύσπιστοι;

Θα σταθούμε στο πλευρό των καθαριστριών και των εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής, στο πλευρό το κινήματος, για να διεκδικήσουμε με αγώνες:

- Να καταργηθεί ο διαγωνισμός για ανάθεση της καθαριότητας σε εργολάβο.
- Την άμεση πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με μόνιμη και σταθερή εργασία

· Κανένας εργολάβος στην Περιφέρεια στους τομείς της καθαριότητας, της φύλαξης, της συντήρησης πρασίνου, γιατί αυτό οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση των αντικειμένων, σε απολύσεις μόνιμων υπαλλήλων, ελαστικές μορφές εργασίας χωρίς εργασιακά δικαιώματα και με μισθούς πείνας υπό το καθεστώς της εργοδοτικής τρομοκρατίας.

anticapitalist-attiki.blogspot.gr