

του Δημήτρη Καλτσώνη



Λέω ΟΧΙ γιατί από τη Δευτέρα, και πάλι, όταν θα κοιτάζω τους φοιτητές μου στα μάτια, θα σκέφτομαι ότι η «Συμφωνία» προβλέπει νέα μέτρα σε βάρος των νέων, νέες περικοπές στους μισθούς και στις συντάξεις, νέο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.

Λέω ΟΧΙ γιατί στην Ελλάδα των μνημονίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων μας βουλιάζουν στην ανεργία, εργάζονται σε συνθήκες απαξιωτικές, με αμοιβές άθλιες ή αναγκάζονται να μεταναστεύσουν. Αυτή την πραγματικότητα η προτεινόμενη «Συμφωνία» θα την κάνει ακόμη χειρότερη. Γι' αυτό λέω και πάλι ΟΧΙ.

Λέω ΟΧΙ γιατί η Ευρώπη δεν ταυτίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση των τοκογλύφων, των αρπαχτικών και των πολυεθνικών.

Λέω ΟΧΙ γιατί θα χρειαστεί προφανώς να πούμε και άλλα, μεγαλύτερα ΟΧΙ.

Λέω ΟΧΙ γιατί αισθάνομαι την ανάγκη ως άνθρωπος να αποκρούσω τον εκφοβισμό και την παραπλάνηση.

Λέω ΟΧΙ γιατί λέω ναι στη δημοκρατία, στο δικαίωμα του λαού να εκφράζεται πολύμορφα, και με δημοψηφίσματα.

Λέω ΟΧΙ γιατί λέω ναι στην εθνική ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια.

Λέω ΟΧΙ γιατί ξαναδιαβάζω τα λόγια του δασκάλου μου, καθηγητή του Συνταγματικού δικαίου Αριστόβουλου Μάνεση, στο τελευταίο μάθημα πριν τη σύλληψή του στη δικτατορία: «Μη επιτρέψετε να σας εξανδραποδίσουν. Διατηρήστε, μέσα στους ζοφερούς και άρρωστους καιρούς, άγρυπνη και ανυπόταχτη τη σκέψη σας, περιφρουρήστε την άγια υγεία και ρωμαλεότητα της ψυχής σας, κρατήστε στητό και αγέρωχο το ωραίο ανάστημά σας».

**Επ. καθηγητής Θεωρίας κράτους και δικαίου
Πάντειο Πανεπιστήμιο**

kordatos.org

