



Όλοι στο δημοτικό συμβούλιο την Τρίτη 28/08
στις 09:00

Το λόγο για τη ζωή μας και τα κοινωνικά αγαθά τον έχουμε εμείς και όχι οι μπράβοι η αστυνομία και οι επιχειρηματίες

ANT.AP.ΣΥ.Α Μαγνησίας

Στη σημερινή (27/08) συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Βόλου μάθαμε πως για την προωθούμενη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΥΑΜΒ ευθύνονται οι “παχυλοί” μισθοί των εργαζόμενων της κοινωφελούς επιχείρησης.

Ο κ. Μπέος ως άλλος Πάγκαλος (εκείνος του σάπιου πολιτικού κατεστημένου στο οποίο υποτίθεται πως εναντιώνεται ο δήμαρχος Βόλου...), αναδιατύπωσε το ιστορικά αισχρό “μαζί τα φάγαμε”, σε ένα εξίσου αισχρό “εσείς την ιδιωτικοποιείτε”, υποδαυλίζοντας τον κοινωνικό κανιβαλισμό σε μια προσπάθεια να κρυφτεί το σχεδιαζόμενο έγκλημα της δημοτικής αρχής. Μάθαμε πως για τα χρέη της ΔΕΥΑΜΒ ούτε λίγο ούτε πολύ ευθύνονται τα σχολεία και οι μαθητές τους, τα οποία δεν πληρώνουν την κατανάλωση που κάνουν, “βγάζοντας λάδι” τους εργολάβους τύπου ΕΡΓΗΛ που πληρώνονται για ανύπαρκτα έργα.

Μάθαμε επίσης πως όποιος αντιστέκεται σε αυτή την πόλη είναι “κοπρίτης”. Είναι η “καραμέλα” των “ισχρών μειοψηφιών” που δεν αποτελεί εφεύρεση και καινοτομία της σημερινής δημοτικής αρχής, αλλά πολυφορεμένη ατάκα όλων όσων κυβέρνησαν σε τοπικό και κεντρικό κράτος και επιδίωκαν να εκφυλίσουν και να εξοβελίσουν της κοινωνικές αντιστάσεις.

Αυτό που δε μάθαμε είναι πως είναι δυνατόν μια κοινωφελής επιχείρηση με ψηφισμένο προϋπολογισμό 49.740.706,17 ευρώ για το 2018 να πρέπει να βάλει λουκέτο για 2.000.000 ευρώ υπολειπόμενες και δικαστικά αμφισβητούμενες οφειλές προς την ΕΡΓΗΛ.

Αυτό που δε μάθαμε είναι τι δουλειά έχουν μπράβοι και ΜΑΤ σε μια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που συζητάει ουσιαστικά για την πρώτη ιδιωτικοποίηση ΔΕΥΑ στη χώρα. Μάλλον θέλησαν να ενισχύσουν το ρόλο του προέδρου του συμβουλίου ο οποίος αγνοούσε τους εκατοντάδες πολίτες και τις συλλογικότητες τους που ζητούσαν να τοποθετηθούν για ένα τόσο κρίσιμο κοινωνικό θέμα. Μάλλον είναι ο συνηθισμένος “κοινωνικός εταίρος” που χρησιμοποιούν όλοι οι κυβερνώντες για να επιβάλλουν τα αντιλαϊκά τους σχέδια.

Ο κόσμος του κινήματος έκανε αυτό που δεν τολμούσε να κάνει το σύνολο της αντιπολίτευσης εδώ και 4 χρόνια. Να μη γίνονται οι συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων υπό ασφυκτικό κλοιό, απειλή και τρόμο, χλεύη και ύβρεις, κράτους και παρακράτους, αστυνομίας και μπράβων, θεσμικών και εξωθεσμικών παραγόντων. Και το πέτυχε εκδιώκοντας μπράβους και αστυνομία από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Γι αυτή τη στοιχειώδη διεκδίκηση λίγες ώρες μετά η αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας έχει εξαπολύσει πογκρόμ εναντίων αγωνιστών που τόλμησαν να αντιταχθούν στη σιδερόφραχτη ιδιωτικοποίηση που ετοιμάζουν.

Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του αγωνιζόμενου λαού να απαντάει στη βία των επίσημων και ανεπίσημων

μηχανισμών καταστολής. Το μοναδικό αδίκημα του οποίου η τέλεση σχεδιάζεται στις αίθουσες τους δημοτικού συμβουλίου είναι το ξεπούλημα των δημόσιων κοινωνικών αγαθών. Ένα αδίκημα που δε θα διώξουν ποτέ οι δικαστικές αρχές του αστικού κράτους.

Το σχέδιο της δημοτικής αρχής (δεδομένου πως η απόφαση για την εκκαθάριση της ΔΕΥΑΜΒ χρειάζεται πλειοψηφία 3/4 που η δημοτική αρχή δε διαθέτει αυτή τη στιγμή...) είναι να δημιουργήσει συνθήκες αδυναμίας λειτουργίας, υποβάθμισης και υπονόμησης των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ προκειμένου η ιδιωτικοποίηση να επιβληθεί ως “ώριμο φρούτο” και ταυτόχρονα να καλυφθεί πίσω από την πρόταση “αγοράς” της εταιρίας από το δήμο. Είναι ένα σχέδιο που ουσιαστικά μετατρέπει το δήμο σε επιχείρηση, που θα εκτοξεύσει το κόστος κατανάλωσης και ταυτόχρονα θα μοιράσει αργά ή γρήγορα, τμηματικά ή συνολικά τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε ιδιώτες εργολάβους. Με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΥΑΜΒ σε συνδυασμό με τα σχέδια που απεργάζονται για την καύση σκουπιδιών η δημοτική αρχή επιδιώκει να αναβαθμίσει την οικονομική της διαπλοκή με μεγάλους μονοπωλιακούς κολοσσούς και ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα που αδιαφορούν εξ ολοκλήρου για τις κοινωνικές ανάγκες. Ακριβώς για αυτό το λόγο η επιχειρηματοποίηση που προωθείται για το σύνολο των υπηρεσιών του δήμου και της δημόσιας περιουσίας συνολικά είναι επικίνδυνη, όπως επικίνδυνοι είναι και εκείνοι που την προωθούν.

Δε θέλουμε ούτε δήμο - επιχείρηση, ούτε δημοτικές επιχειρήσεις με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ούτε ιδιώτες να διαχειρίζονται προς όφελος τους τα κοινωνικά αγαθά. Παλεύουμε για κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες προσβάσιμα και ελεύθερα σε όλη την κοινωνία, που η διαχείρισή τους να ελέγχεται από την κοινωνική πλειοψηφία.

Από αυτή τη σκοπιά θα παλέψουμε ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή ιδιωτικοποίησης της ΔΕΥΑΜΒ για να ξαναγίνει το νερό πραγματικό κοινωνικό αγαθό.

Το μπλοκάρισμα των σχεδίων δημοτικής αρχής, κυβέρνησης και επιχειρηματικών κύκλων μπορεί να γίνει πραγματικότητα με την κλιμάκωση του αγώνα, με το να γίνει υπόθεση όλης της κοινωνίας, με την υιοθέτηση ριζοσπαστικών, ανυποχώρητων μορφών πάλης που δε θα ενσωματώνονται και δε θα συμβιβάζονται. Παλεύουμε για τη ζωή μας και αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε.

ΟΛΟΙ/ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 28/8 ΣΤΙΣ 9.00 Π.Μ.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ Μαγνησίας