



Σοβαρότατες καταγγελίες από τον γνωστό συνδικαλιστή και πρ. περιφερειακό σύμβουλο Κεντρικής Μακεδονίας, τον αγωνιστή εκπαιδευτικό Θανάση Αγαπητό, περιλαμβάνονται σε ανοιχτή επιστολή που απευθύνει σε κάθε ενδιαφερόμενο με αφορμή τη χθεσινή σύλληψη του νεολαίου Χ.Ν.

Ανάμεσα στα άλλα, καταγγέλλει απρόκλητη επίθεση μπάτσων με απειλές και χειροδικία εναντίον του ιδίου, μέσα στο αστυνομικό τμήμα(!) όπου είχε πάει για να επισκεφθεί τον νεολαίο Χ.Ν.

“Αυτή ήταν η συμπεριφορά τους απέναντί μου και φανταστείτε ποια είναι και θα είναι στους άλλους, ιδιαίτερα τους νεολαίους που για το κέφι τους μπορεί να προσαγάγουν και να τους κατηγορούν για μικροαδικήματα. Φυσικά οι ευθύνες γι’ αυτή την επικίνδυνη και τραμπούκικη συμπεριφορά είναι κυρίως σ’ αυτούς που μας κυβερνάνε κι όχι μόνο ανέχονται αυτές τις βίαιες και προκλητικές συμπεριφορές, αλλά τις δικαιώνουν κιόλας. Τις αξιοποιούν με κάθε τρόπο για να επιβάλλουν την πολιτική τους, δικαιώνοντας αυτούς που παλιότερα είχαν πει στις δυνάμεις καταστολής ‘εσείς είστε το κράτος’», σημειώνει ο Θανάσης Αγαπητός.

Βαρύτατες οι ευθύνες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που υποσχόταν την κατάργηση της ομάδας ΔΙΑΣ. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της καταγγελίας του Θανάση Αγαπητού:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (για κάθε ενδιαφερόμενο) ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΛΑΙΟΥ Χ.Ν.

Αυτές τις μέρες του καλλιεργούμενου με κάθε τρόπο εθνικιστικού και άγριου κυνηγητού κάθε δημοκρατικής διεκδίκησης, από τα αγωνιζόμενα και ασυμβίβαστα κομμάτια του λαού, έχει οξυνθεί η καταστολή και η αστυνομική βία.

Ζήσαμε χθες μια ακόμη οδυνηρή εμπειρία **με την προσαγωγή και τη μετατροπή σε σύλληψη του νεολαίου Χ.Ν. που τόλμησε να αντιδράσει στα υβριστικά και ρατσιστικά σχόλια 4 (ΤΕΣΣΑΡΩΝ) πάνοπλων και «φουσκωτών» ανδρών της ομάδας καταστολής ΔΙΑΣ.**

Αν θυμάστε αυτή την ομάδα (ΔΙΑΣ) είχε δηλώσει “κατηγορηματικά” ο κ. Τσίπρας πως θα καταργούσε για την άγρια καταστολή που χρησιμοποίησε τα χρόνια των αγωνιστικών λαϊκών κινητοποιήσεων 2010-15. Πριν κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά, γιατί μετά όπως φαίνεται όχι μόνο το μετάνιωσαν, αλλά **χρησιμοποιούν και αφήνουν ασύδοτες και ανεξέλεγκτες αυτές τις δυνάμεις για την επιβολή με ακόμα πιο άγριο τρόπο τις βάρβαρης πολιτικής τους.**

Συγκεκριμένα: Χθες (13-6-18), ο νεολαίος Χ.Ν. αντέδρασε στα ρατσιστικά και υβριστικά σχόλια (άπλυτοι, βρομιάρηδες, αναρχοσαπίλες...) των 4 ανδρών της ομάδας ΔΙΑΣ που σε ώρα υπηρεσίας έπιναν καφέ (όλοι ήταν ογκώδεις -φουσκωτοί και πλήρως εξοπλισμένοι, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τους “εγκληματίες”) και τόλμησε να ψελλίσει πως δεν πρέπει να μιλούν έτσι για τον κόσμο της εργασίας και για τον ίδιο, μιας κι αυτός, όπως κι όλοι οι άλλοι που αυτοί κατηγορούν, είναι ιδρωμένοι, αλλά από το μόχθο της δουλειάς τους. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της δικαιολογημένης αντίδρασης; **Οι πάνοπλοι “φύλακες της τάξης” να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν με χειροπέδες στο αστυνομικό τμήμα γιατί «μίλησε και δε σιώπησε», όπως πρέπει να κάνει κάθε νομιμόφρων πολίτης.**

Στον καιάδα τα δικαιώματα!!!

Είσαι αναιδής και δεν μπορείς να κρίνεις το “λειτουργήμα μας” και “τολμάς να αμφισβητείς την εξουσία μας” είναι η άποψη τους κι αν δε συμφωνείς, δεν είσαι με σκυμμένο κεφάλι, τότε χειροπέδες και στο μπουντρούμι.

Άλλωστε κι εγώ είχα **προσωπική εμπειρία χθες από τη στάση τον τραμπουκισμό και τη βία των συγκεκριμένων δυνάμεων καταστολής**. Όταν επισκέφτηκα στο αστυνομικό τμήμα τον Χ.Ν. στην είσοδο του ανακριτικού γραφείου κι ενώ συζητούσα με έναν από τους αστυνομικούς, ένας από τους 4 άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που προσήγαγαν το νεολαίο, χωρίς εγώ να του έχω μιλήσει μέχρι τότε, **μου επιτέθηκε, με χτύπησε και με απειλητικό και άγριο ύφος άρχισε να με απειλεί και να φωνάζει σε ανεξέλεγκτη κατάσταση «θα σε φάω, ρε καθίκι, βγες έξω ρε, θα σε λιώσω, τολμάς και μιλάς, θα σε πατήσω κάτω...»**.

Κι όλα αυτά μέσα στο αστυνομικό τμήμα κι ενώ με είχαν κυριολεκτικά περικυκλώσει δεκάδες άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που είχαν καταφθάσει, για να προστατέψουν μάλλον τους 4 κατηγορούμενους που κινδύνευαν από τον 19χρονο «εγκληματία». Αν μετά από λίγο ο αξιωματικός υπηρεσίας δεν τον απομάκρυνε μπορεί και να με... έτρωγε, όπως δήλωνε ο εξαγριωμένος «νταής» και φουσκωτός αστυνομικός.

Αυτή ήταν η συμπεριφορά τους απέναντί μου και φανταστείτε ποια είναι και θα είναι στους άλλους, ιδιαίτερα τους νεολαίους που για το κέφι τους μπορεί να προσαγάγουν και να τους κατηγορούν για μικροαδικήματα. Φυσικά οι ευθύνες γι' αυτή την επικίνδυνη και τραμπούκικη συμπεριφορά είναι κυρίως σ' αυτούς που μας κυβερνάνε κι όχι μόνο ανέχονται αυτές τις βίαιες και προκλητικές συμπεριφορές, αλλά τις δικαιώνουν κιόλας. Τις αξιοποιούν με κάθε τρόπο για να επιβάλλουν την πολιτική τους, δικαιώνοντας αυτούς που παλιότερα είχαν πει στις δυνάμεις καταστολής «εσείς είστε το κράτος».

Έτσι τους έχουν επιτρέψει να σκέφτονται και να λειτουργούν, γι' αυτό είναι και τόσο επικίνδυνοι.

Αν δεν είναι έτσι κι ισχυριστούν οι κυβερνώντες πως άλλες είναι οι κατευθύνσεις, ας σταματήσουν να σιωπούν, ας παρέμβουν άμεσα για να σταματήσει η **ΑΔΙΚΗ** και **ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ** δίωξη του Χ.Ν. κι ας διατάξουν ΕΔΕ για τους βίαιους και «τσαμπουκάδες» αστυνομικούς.

Τέλος πρέπει να σημειώσω πως για τη βίαιη συμπεριφορά του συγκεκριμένου αστυνομικού κατέθεσα μήνυση.

Αγαπητός Θανάσης