



Το τέλος του καλοκαιριού σηματοδότησε την αρχή μιας νέας πολιτικής φάσης, την τυπική λήξη των προγραμμάτων και κατά το ΣΥΡΙΖΑ την “έξοδο από τα μνημόνια”. Βασική επιδίωξη της κυβέρνησης και κυρίαρχων δυνάμεων του πολιτικού συστήματος, των δυνάμεων του κεφαλαίου και της ΕΕ είναι η “μεταμνημονιακή εποχή” να σφραγιστεί από την διατήρηση του αντεργατικού και ταξικού μνημονιακού πλαισίου που δημιουργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, με οριακές παραχωρήσεις και ευελιξία στην διαχείρισή του, ώστε να εξασφαλίσουν την μακρόχρονη σταθεροποίησή της κατάστασης.

Σε αυτή την προσπάθεια εντάσσονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες για «αυξήσεις στους βασικούς μισθούς», για «επαναφορά των ΣΣΕ» και τη «διανομή νέου κοινωνικού πλεονάσματος στους αδύναμους».

Το ίδιο διάστημα στην προσπάθειά της να αναβαθμίσει την οικονομική και γεωπολιτική θέση του ελληνικού κεφαλαίου συνεχίστηκε με επιταχυνόμενους ρυθμούς η συστράτευση της κυβέρνησης με τις ΗΠΑ και τον αντιδραστικό άξονα με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο. Η συμφωνία των Πρεσπών, εντάσσεται στην ευρωνατοική ολοκλήρωση των Βαλκανίων και ταυτόχρονα επισημοποιεί τα σχέδια της ντόπιας άρχουσας τάξης για επιβολή της Ελλάδας σε μια πιο αδύναμη και φτωχή χώρα καθώς και τη επιδίωξη της να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, ως ο “επίσημος” εκπρόσωπος – κεφαλοχώρι του ΝΑΤΟ που διευρύνει την επιρροή του στην ευρύτερη περιοχή.

Ο πρόσφατος ανασχηματισμός έδειξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ρίχνει παραπέρα γέφυρες στο φθαρμένο πολιτικό προσωπικό του «παλιού» αστικού πολιτικού κόσμου του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ ώστε να ηχούν αστεία τα περί «αντιδεξιού» μετώπου.

Η ΝΔ προσπαθεί να προβληθεί ως η αξιόπιστη «φιλοεπενδυτική» δύναμη που θα οδηγήσει τη χώρα στη νέα καπιταλιστική ανάπτυξη συντρίβοντας με τον «νόμο και την τάξη» το εργατικό και λαϊκό κίνημα και υπηρετώντας μέχρι το μεδούλι την πολιτική του κεφαλαίου και της ΕΕ. Αποτελεί αντίπαλο των εργαζόμενων.

Στη νέα περίοδο του τυπικού τέλους των μνημονίων, το εργατικό και λαϊκό κίνημα στην Ελλάδα πρέπει να μπει με μεγαλύτερες απαιτήσεις και αποφασιστικότητα και λιγότερες αυταπάτες για τις κυβερνητικές υποσχέσεις για να πάρει πίσω όσα έχασε το προηγούμενο διάστημα.

Η φετινή ΔΕΘ αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Είναι η πρώτη ΔΕΘ της λεγόμενης «μεταμνημονιακής» εποχής. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα «νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης», πίσω και από εκείνο του 2014, προσπαθώντας να διασκεδάσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια στην κυβερνητική πολιτική. Όμως δεν υπάρχει καμιά «προοδευτική διαχείριση» χωρίς ρήξη με όλο το ταξικό αντεργατικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια που μπορεί να δώσει λύση στα οξυμένα προβλήματα των εργαζομένων.

Η πάλη για άμεση ριζική βελτίωση της ζωής της εργατικής τάξης και του λαού, για ανατροπή και ξήλωμα όλου του αντιδραστικού μνημονιακού πλαισίου και συνολικά της επίθεσης του κεφαλαίου είναι η μόνη λύση.

Μόνο η εργατική τάξη και το εργατικό και λαϊκό κίνημα μπορούν να επιβάλουν μια τέτοια πολιτική. Με ριζικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εθνικοποιήσεις τραπεζών και επιχειρήσεων, κάτω από εργατικό έλεγχο. Με δημόσιες επενδύσεις κι όχι περικοπές στις δημόσιες δαπάνες. Για μαζικές προσλήψεις για να σταθούν στα πόδια τους νοσοκομεία, σχολεία, κοινωνικές υπηρεσίες και να μην ξαναζήσουμε εγκλήματα όπως στη Μάνδρα και το Μάτι, όχι δισεκατομμύρια για το χρέος, τους πολεμικούς εξοπλισμούς και φοροαπαλλαγές στους καπιταλιστές. Σημαίνει να φορολογηθεί ο πλούτος που η φορολογία του έχει πέσει και θέλουν να τη μειώσουν κι άλλο,

τόσο ο Τσίπρας όσο και ο Μητσοτάκης και όχι τα φτωχά λαϊκά στρώματα που εξουθενώνονται.

Η παρουσία των ΗΠΑ ως τιμώμενης χώρας έρχεται να επιβεβαιώσει την πιο στενή εμπλοκή της Ελληνικής αστικής τάξης στις επιδιώξεις του ιμπεριαλισμού στην περιοχή.

Παράλληλα η προσπάθεια εμφάνισης του εθνικιστικού ρεύματος και στη ΔΕΘ με αιχμή το Μακεδονικό που θα προσπαθήσει να δώσει έναν ακροδεξιό εθνικιστικό αντιπολιτευτικό στίγμα, ανεβάζει τη σημασία της φετινής διαδήλωσης.

Καλούμε τους εργαζόμενους και την νεολαία να διαδηλώσουν:

- για τα δικαιώματά τους, για την βελτίωση της ζωής τους, ενάντια στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τα διαρκή ευρωμνημόνια και την επιτροπεία. Για να πάρουμε πίσω όλα όσα μας πήραν, για να ανατραπεί όλο το αντιδραστικό μνημονιακό πλαίσιο, η καπιταλιστική επίθεση, το πολιτικό σύστημα που την στηρίζει,

-για να φράξουμε το δρόμο στην ακροδεξιά και τους φασίστες που σηκώνουν κεφάλι με την κάλυψη των εθνικιστικών εκστρατειών όπως για το Μακεδονικό

- ενάντια στο πόλεμο, τον ιμπεριαλισμό, τους αιματηρούς ανταγωνισμούς των αστικών τάξεων, τον εθνικισμό. Υπέρ της ειρήνης, των δικαιωμάτων των λαών στην περιοχή μας και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στη βάση αυτή η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί στη συγκέντρωση των πρωτοβάθμιων σωματείων συλλογικοτήτων και αγωνιστών στην Καμάρα και επιδιώκει να εκφραστεί στο δρόμο κοινή πορεία με όλες τις μαχόμενες ταξικές εργατικές δυνάμεις.