

Παρέμβαση της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής



Πολλαπλάσιοι διαδήλωναν έξω, στη συγκέντρωση ενάντια στη φιέστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δήμου Ηλιούπολης για την ανεργία, από όσους παρευρίσκονταν μέσα.

(Σχετικά με την φιέστα μπορείτε να διαβάσετε σε προηγούμενη ανάρτησή μας: [Ανεργία των Νέων: Βελτιώνοντας το Παρόν, Διασφαλίζοντας το Μέλλον](#))

Σε συγκέντρωση καλούσαν και παραβρέθηκαν η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική με την υποψήφια περιφερειάρχη Δέσποινα Κουτσούμπα, η Λαϊκή Συσπείρωση, η Λαϊκή Αντίσταση - Αριστερή Αντιϊμπεριαλιστική Συνεργασία (Λ.Α-Α.Α.Σ), η αριστερή ανατρεπτική κίνηση ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στην Ηλιούπολη, η Αριστερή Πρωτοβουλία Ηλιούπολης και άλλοι φορείς και συλλογικότητες.

Στη διάρκεια της συγκέντρωσης αλλά και στην εξόρμηση που ακολούθησε, μοιράστηκε το παρακάτω κείμενο της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής για την ανεργία:

Όχι στην ανακύκλωση της φτώχειας Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους



Την ώρα που η ανεργία «θερίζει» κι ακόμη και τα επίσημα στατιστικά (ΕΛΣΤΑΤ) βλέπουν πάνω από 60% ανεργία των νέων, οι Δήμοι Ηλιούπολης και Παιανίας με θεσμικούς παράγοντες της Ε.Ε., και τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών και «φορέων κοινωνικής επιχειρηματικότητας» διοργανώνουν... συνέδριο για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στις 4 και 5 Απριλίου!

Η πρόταση όλων των παραπάνω για την αντιμετώπιση της ανεργίας φυσικά υιοθετεί στο ακέραιο την αντιδραστική πολιτική της Ε.Ε. όσον αφορά την αντιμετώπιση της ανεργίας. Μια πρόταση που εντάσσεται στο γενικότερο μοντέλο των νέων εργασιακών σχέσεων: φτηνή και χωρίς δικαιώματα εργασία, μετατροπή της εργασίας σε προνοιακή παροχή, μετατροπή των ανέργων σε «μικρο-επιχειρηματίες», επιδότηση με τεράστια κεφάλαια των επιχειρήσεων από κρατικά και ευρωπαϊκά ταμεία για την απασχόληση και «κατάρτιση» ανέργων. Ως ευκαιρίες απασχόλησης προβάλλονται οι θέσεις εργασίας σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) και οι θέσεις «ωφελοúμενων» από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του διαδόχου Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), μιας και το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων έχει μηδενιστεί.



Δεν πρόκειται παρά για μέσα εύρεσης φτηνών εργαζόμενων χωρίς δικαιώματα που ανακυκλώνουν την ανεργία και αναδιανέμουν τη φτώχεια.

Οι δήμοι-τοπικό κράτος και το κεντρικό κράτος απαλλάσσονται από την ευθύνη να προσφέρουν πλήρεις, δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες στο λαό. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση απασχόλησης εργαζομένων με πλήρη δικαιώματα και καταργούν δομές, τις οποίες μάλιστα έχει ήδη πληρώσει ο πολίτης μέσω της φορολογίας. Τα κοινωνικά αγαθά μετατρέπονται σε εμπορεύματα και οι δομές (Βοήθεια στο Σπίτι, βρεφονηπιακοί σταθμοί, φύλαξη δημόσιων χώρων, πολιτισμός, αθλητισμός) μετατρέπονται σε «επιχειρήσεις ειδικού σκοπού» με κριτήριο την ανταποδοτικότητα. Ενώ καταρρέει ό,τι έχει απομείνει από το κοινωνικό κράτος, υπουργοί, περιφερειάρχες και δήμαρχοι υπόσχονται στους ανέργους ευκαιρίες επιχειρηματικότητας μέσω της σύστασης ΚΟΙΝΣΕΠ, στις οποίες θα συμμετέχουν ως μέτοχοι-επιχειρηματίες –με όλο το ρίσκο.



Η αξιοποίηση των ΕΣΠΑ και του ΣΕΣ παρουσιάζονται ως η μοναδική αναπτυξιακή δυνατότητα που θα ενισχύσει την απασχόληση. Το ποσό του ΣΕΣ που στην καλύτερη περίπτωση δεν θα ξεπεράσει τα 14 δις για την επόμενη επταετία είναι μηδαμινό αν συγκριθεί με τα 120 δις των τόκων και χρεολυσίων που θα καταβληθούν το ίδιο χρονικό διάστημα για την αποπληρωμή του τοκογλυφικού χρέους. Ο προσανατολισμός των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων γίνεται όλο και πιο στοχευμένος στην εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων και των ιδιωτικοποιήσεων την πλήρη υποταγή στο Μνημόνιο, στο «Δημοσιονομικό Σύμφωνο» και στις στρατηγικές επιλογές της ΕΕ. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες πρωτοστάτησαν στην υλοποίηση αυτών των πολιτικών: Έγιναν εργαστήρια ελαστικών και αντιδραστικών εργασιακών σχέσεων (Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης, 5μηνα μέσω ΜΚΟ και 5μηνα της

«κοινωνικούς εργάσιες», με χρηματοδότηση της ΕΕ, χτύπημα μονιμότητας, «διαθεσιμότητες» και μαζικές απολύσεις, «Λευκές Νύχτες» στα καταστήματα).

Για ποια αντιμετώπιση της ανεργίας μιλάμε λοιπόν;

Η **Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική** παλεύει στο πλευρό των εργαζόμενων και ανέργων για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Για μισθούς που ανταποκρίνονται στις ανάγκες για μια αξιοβίωτη ζωή. Για επιδόματα ανεργίας των ανέργων. Για πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα σε όλους. Για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μεταφοράς.



Να καταργηθούν τα προγράμματα «κοινωνικούς απασχόλησης» και τα voucher.

Προσλήψεις ανέργων με πλήρη απασχόληση και αμοιβή για τη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών, την εκτέλεση των έργων υποδομής και των τεχνικών έργων. Επιδόματα ανεργίας σε όλους τους άνεργους για όλο το διάστημα της ανεργίας, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους δωρεάν πρόσβαση σε υγεία, παιδεία, πρόνοια, πολιτισμό. Δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες στους δήμους. Να μην πληρώνουν οι άνεργοι δημοτικά τέλη και χαράτσια. Καμιά κατοικία ανέργου στο σφυρί.