



Γράφει ο **Νίκος Ξηρουδάκης**

Έχει ήδη γίνει γνωστή [η απώλεια](#) του συντρόφου μας **Χρίστου Μπίστη**, ιστορικού στελέχους της επαναστατικής αριστεράς και του κομμουνιστικού κινήματος.

[Προσθήκη: Θα αποχαιρετήσουμε τον σύντροφο Χρίστο Μπίστη με πολιτική κηδεία, που θα γίνει τη Δευτέρα στις 3 μμ στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών.]

Μέχρι την τελευταία στιγμή, συμμετείχε στην **ΚΣΕ** της **ΑΝΤΑΡΣΥΑ** και, βεβαίως, στο **ΕΚΚΕ** του οποίου ήταν ηγετικό στέλεχος από την ίδρυσή του, το 1970.

Μπορείτε να ακούσετε στο βίντεο που ακολουθεί, κάποιες απόψεις που είχε παλαιότερα εκφράσει για πρόσωπα και γεγονότα του ελληνικού και του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Πρόκειται για απόσπασμα ευρύτερης συνέντευξης που είχε παραχωρήσει ο σεμνός αγωνιστής το Δεκέμβρη του 2012 στον **Νίκο Ξηρουδάκη**, στο πλαίσιο της εκπομπής **«Το βάθος του ουρανού είναι κόκκινο»**.

Του είχαμε τότε ζητήσει να μιλήσει σε κάμερα, όμως για λόγους διακριτικότητας είχε αρνηθεί, περιοριζόμενος να μιλήσει σε μαγνητόφωνο. Έτσι φτιάξαμε σήμερα το βίντεο που θα δείτε, με ένα ηχητικό απόσπασμα της συνέντευξης και φωτογραφίες που τραβήχτηκαν την ημέρα εκείνη, στα γραφεία του ΕΚΚΕ. Σε αυτές εικονίζεται το πανό της εισβολής του ΕΚΚΕ στην αμερικάνικη πρεσβεία. Στήθηκε εκεί στη διάρκεια της διαδήλωσης της 21ης Απρίλη του 1975, στην πρώτη μεταδικτατορική επέτειο της κήρυξης του στρατιωτικού πραξικοπήματος.

Το απόσπασμα της συνέντευξης που αναφέρεται στη διαδήλωση αυτή, μπορείτε να το ακούσετε σε ανάλογο βιντεάκι που είχαμε αναρτήσει παλαιότερα εδώ: [Συνέντευξη με τον Χρίστο Μπίστη: 41 χρόνια από τις 21 Απρίλη 1975 \(Βίντεο\)](#)

Στο βίντεο που παρουσιάζουμε σήμερα, ο Χρίστος μιλάει για τα τραγικά γεγονότα της **Τασκένδης** το Σεπτέμβρη του 1955, για την προσωπικότητα του **Νίκου Ζαχαριάδη**, το **20ό Συνέδριο του ΚΚΣΕ** αλλά και για την **Κίνα**, την **Πολιτιστική Επανάσταση** και την ήττα της αριστερής τάσης της ομάδας «των

.....
.....

Ήταν όχι μόνο σκηνοθέτης, αλλά και δεινός στις απαγγελίες ο Χρίστος. Και ήταν ικανός να απαγγείλει από μνήμης μεγάλα ποιήματα, κάθε φορά που φορτικά τού το ζητούσαν οι σύντροφοί του.

Μια τέτοια σκηνή μπορείτε να δείτε στο επόμενο [βίντεο](#). Αραβησός Πέλλας, 28/1/2012, γιορτή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Ο Χρίστος απαγγέλλει Μπρεχτ, “Απορίες ενός εργάτη που διαβάζει” (“Ποιος έχτισε τη Θήβα την εφτάπυλη;”):

