

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Η εξέγερση του 1973 ενάντια στην αμερικανοκίνητη Χούντα είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ανιδιοτέλειας και αγωνιστικής συλλογικής δράσης.

41 χρόνια μετά, το Πολυτεχνείο είναι εδώ για να μας υπενθυμίζει το νόημά του και να εμπνέει τους αγώνες του σήμερα: Για την οριστική απελευθέρωση της χώρας από την θηλιά των μνημονίων. Για την υπεράσπιση της κοινωνικής συνοχής, την αλληλεγγύη και την προστασία των αδύναμων. Για τα δικαιώματα της νεολαίας.

Το Πολυτεχνείο είναι εδώ, συνεχίζει να δείχνει το δρόμο για το πως ο λαός όταν πιστεύει στις δυνάμεις του, μπορεί να αμφισβητήσει τη λογική των μονόδρομων και να οργανώσει τις αντιτάσεις ενάντια στην καταπίεση και τον αυταρχισμό.

Το Πολυτεχνείο ζει στους αγώνες του σήμερα για Δημοκρατία, Ισότητα, Κοινωνική Απελευθέρωση.

Σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση του μνημονίου πραγματοποιεί μια ολομέτωπη επίθεση στα δικαιώματα της πλειοψηφίας της κοινωνίας, με τη δημοκρατία να συρρικνώνεται και τον αυταρχισμό και την καταστολή να αποτελούν καθημερινότητα, η μόνη διέξοδος, για τους εργαζομένους και τη νεολαία, είναι η οργανωμένη και συλλογική δράση, η ρήξη και η συλλογική αντίσταση απέναντι στην πολιτική της εξαθλίωσης.

Απέναντι στη λήθη και σε αυτούς που καταριούνται την Μεταπολίτευση ως συμφορά για τον τόπο, απέναντι στην προσπάθεια που επιχειρείται από λογής-λογής ακροδεξιούς, με αιχμή το νεοναζιστικό μάρφωμα της Χρυσής Αυγής, να αθωωθεί η στρατιωτική δικτατορία, να σπλωθεί η μνήμη των αγωνιστών του Πολυτεχνείου και να ξαναγραφτεί η ιστορία, σβήνοντας τους αγώνες του λαού μας για Ανεξαρτησία, κοινωνική Δικαιοσύνη και Ελευθερία, εμείς απαντάμε με την μνήμη, απαντάμε με την καλύτερη απόδοση τιμής, που είναι η συνέχιση της πάλης για μια καλύτερη ζωή.

Τώρα ήρθε η ώρα να πάρουμε πραγματικά τις ζωές μας στα χέρια μας. Να διώξουμε την κυβέρνηση του μνημονίου και να αγωνιστούμε για μια κυβέρνηση που θα υπηρετεί την κοινωνία και τις ανάγκες της.

Καλούμε τους εργαζόμενους και τη νεολαία να συμμετέχουν μαζικά, αγωνιστικά και ειρηνικά τη Δευτέρα 17/11 στα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
14/11/2014

15/11/2013

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ



Η εξέγερση του 1973 ενάντια στην αμερικανοκίνητη Χούντα είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ανιδιοτέλειας και αγωνιστικής συλλογικής δράσης, πηγή έμπνευσης για μια ολόκληρη ζωή.

Σαράντα χρόνια μετά, το Πολυτεχνείο είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει το νόημά του και να εμπνέει τους αγώνες του σήμερα: Για την οριστική απελευθέρωση της χώρας από την θηλιά των μνημονίων. Για την υπεράσπιση της κοινωνικής συνοχής και την προστασία των αδύναμων.

Το Πολυτεχνείο είναι εδώ, συνεχίζει να δείχνει το δρόμο για το πως ο λαός όταν πιστεύει στις δυνάμεις του, μπορεί να αμφισβητήσει τη λογική των μονόδρομων και να οργανώσει τις αντιστάσεις ενάντια στην καταπίεση και τον αυταρχισμό.

Το Πολυτεχνείο ζει στους αγώνες του σήμερα για Δημοκρατία, Ισότητα, Κοινωνική Απελευθέρωση.

Σε μια περίοδο όπου η δικομματική κυβέρνηση του μνημονίου πραγματοποιεί μια ολομέτωπη επίθεση στα δικαιώματα της πλειοψηφίας της κοινωνίας, με τη δημοκρατία να συρρικνώνεται και τον αυταρχισμό και την καταστολή να αποτελούν καθημερινότητα, η μόνη διέξοδος, για τους εργαζομένους και τη νεολαία, είναι η οργανωμένη και συλλογική δράση, η ρήξη και η συλλογική αντίσταση απέναντι στην πολιτική της εξαθλίωσης.

Απέναντι στη λήθη και σε αυτούς που καταριούνται την Μεταπολίτευση ως συμφορά για τον τόπο, απέναντι στην προσπάθεια που επιχειρείται από λογής λογής ακροδεξιούς, με αιχμή το νεοναζιστικό μάρφωμα της Χρυσής Αυγής, να αθωωθεί η στρατιωτική δικτατορία, να σπλωθεί η μνήμη των αγωνιστών του Πολυτεχνείου και να ξαναγραφτεί η ιστορία, σβήνοντας τους αγώνες του λαού μας για Ανεξαρτησία, κοινωνική δικαιοσύνη και Ελευθερία, εμείς απαντάμε με την μνήμη, απαντάμε με την καλύτερη απόδοση τιμής, που είναι η συνέχιση της πάλης για μια καλύτερη ζωή.

Τώρα ήρθε η ώρα να πάρουμε πραγματικά τις ζωές μας στα χέρια μας. Να διώξουμε την κυβέρνηση του μνημονίου και να αγωνιστούμε για μια κυβέρνηση που θα υπηρετεί την κοινωνία και τις ανάγκες της.

Καλούμε τους εργαζόμενους και τη νεολαία να συμμετέχουν μαζικά, αγωνιστικά και ειρηνικά την Κυριακή 17/11 στα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα.

2013

Καταρχάς, η ανακοίνωση έγινε συνοπτικότερη. Οι εκπτώσεις όμως δεν ήταν μόνο φραστικές.



14/11/2014

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ



41 χρόνια μετά, το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

Την ίδια στιγμή που η μνημονιακή κυβέρνηση προσπαθεί να καταργήσει κάθε έννοια συλλογικού δικαιώματος, που καταδικάζει τη νεολαία και τους εργαζομένους στη φτώχεια και την εξαθλίωση, το Πολυτεχνείο είναι εδώ. Στους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη, ανεξαρτησία, ισότητα και κοινωνική απελευθέρωση. Στην υπεράσπιση της δημοκρατίας και των ελευθεριών, απέναντι στον κυβερνητικό αυταρχισμό και στο μονόδρομο των μνημονίων και της λιτότητας.

Απέναντι σε αυτούς που προσπαθούν να σπιλώσουν τη μνήμη των αγωνιστών του Πολυτεχνείου, απέναντι στις προσπάθειες η λήθη να νικήσει τη μνήμη, απέναντι σε αυτούς που προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία, ο λαός μας απαντά με την ενότητα, τη συλλογική δράση και την αντίσταση.

Να συμμετάσχουμε μαζικά και ειρηνικά τη Δευτέρα 17/11 στα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

2014-B'

Όποιος συγκρίνει την ανακοίνωση του 2013 (ίδια με την αρχική φετινή), με την τελική 'επικαιροποιημένη' του 2014, θα διαπιστώσει ότι:

- Το **2013-2014 A'**: "Καλούμε τους εργαζόμενους και τη νεολαία να συμμετέχουν μαζικά, **αγωνιστικά** και ειρηνικά την Κυριακή 17/11 στα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα."
- **2014-B'**: "Να συμμετάσχουμε μαζικά και ειρηνικά τη Δευτέρα 17/11 στα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα"

Τις μέρες που το μαύρο μέτωπο κυβέρνησης, ΕΕ, ΜΜΕ και πρυτάνεων εξαπολύει την πιο άγρια επίθεση ενάντια στα κεφάλια και τα κορμιά των αγωνιζόμενων φοιτητών, ενάντια στο άσυλο και σ' αυτά τα στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα, τρεις μέρες πριν από τη διαδήλωση του Πολυτεχνείου, η ανακοίνωση Β' απαλείφει το «**αγωνιστικά**» αναβαθμίζοντας έτσι το «**ειρηνικά**». Άλλαξε δηλαδή από πέρυσι, ωστόσο, **επικαιροποιημένη** δεν τη λες... Ο ΣΥΡΙΖΑ ποντάρει στις κινητοποιήσεις φοιτητών και μαθητών, όχι βέβαια με ανατρεπτική γραμμή, ούτε όμως καν **πολιτικά**, ποντάρει **εκλογικά**. Αντίθετα με τις κούφιες μεγαλοστομίες του ΠΑΣΟΚ του '81, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα μινιμάρει τον πολιτικό του λόγο.

- Οι φράσεις «Να διώξουμε την κυβέρνηση του μνημονίου και να αγωνιστούμε για μια κυβέρνηση που θα υπηρετεί την κοινωνία και τις ανάγκες της» καθώς και «Για την οριστική απελευθέρωση της χώρας από την θηλιά των μνημονίων», κοινές το 2013 και 2014 Α', **παραγράφονται** στη δεύτερη -επικαιροποιημένη- ανακοίνωση.
- Το χειρότερο όμως όλων, είναι ότι μαζί μ' αυτές **παραγράφεται** και η ίδια η **ιστορική μνήμη**. Κι αυτό γιατί απαλείφθηκε επίσης η πρώτη φράση του 2013-2014-Α':

«Η εξέγερση του 1973 ενάντια στην αμερικανοκίνητη Χούντα είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ανιδιοτέλειας και αγωνιστικής συλλογικής δράσης, πηγή έμπνευσης για μια ολόκληρη ζωή.»

Εκτός από τα μνημόνια, και **αμνήμονες** λοιπόν.



Η οπτικοποίηση της παραγράφου του **αντιαμερικάνικου αντιιμπεριαλιστικού** περιεχομένου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου (μεταπολιτευτική φωτο που χρησιμοποιήθηκε σε **σχολικά βιβλία**)

-Από τη γραμμή της αποχουντοποίησης-κάθαρσης, στην απο-αμερικανοποίηση της χούντας...

-Στην παραγραφή επίσης του **αντιαμερικάνικου -αντιιμπεριαλιστικού** χαρακτήρα της εξέγερσης του '73. Αυτής της εξέγερσης του Νοέμβρη της προειδοποίησης, που στοιχειώνει τον ύπνο της αστικής τάξης.

-Αυτού του **αντιαμερικάνικου-αντιιμπεριαλιστικού** περιεχομένου που με βάρβαρο τρόπο επιχειρήθηκε παλαιότερα να παραγραφεί και οπτικά από τα σχολικά βιβλία, που απεικόνιζαν την πύλη του Πολυτεχνείου χωρίς το «**Έξω αι ΗΠΑ -Έξω το ΝΑΤΟ**».

-Αυτού του πολιτικού στίγματος, που σημειολογικά συμπυκνώνεται στον προορισμό της πορείας κάθε 17 του Νοέμβρη. Στην αμερικάνικη πρεσβεία. Τον προορισμό που με λύσσα προσπάθησε η αστική τάξη και το πολιτικό της προσωπικό να εκτρέψει προς τη Βουλή, για να διατρανώσει η πορεία την προσήλωσή της στον κοινοβουλευτισμό. Με τις απαγορεύσεις της πορείας από την κυβέρνηση Καραμανλή, ο οποίος έπαιρνε τηλέφωνο τον Γ. Μαύρο και αυτός τους Φλωράκη - Κύρκο για να μαζέψουν τις νεολαίες τους κι αυτές με τη σειρά τους την ΕΦΕΕ. Με τις παρεμβάσεις της αμερικάνικης πρεσβείας στις απαγορεύσεις της πορείας που σήμερα έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

-Τον προορισμό που διεκδικήθηκε στο **Πολυτεχνείο του '80**, του **Ιάκωβου Κουμή** και της **Σταματίνας Κανελλοπούλου**.

Οι 'προσαρμογές' αυτές της δεύτερης ανακοίνωσης, αποτελούν ευθυγράμμιση με τα 'ομνύουμε' στη Δύση

και στο NATO:

«Διότι ισχυρίζομαι και το λέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου ότι η χώρα πράγματι είναι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο, ανήκει στην Ε.Ε., στο NATO, αυτό δεν αμφισβητείται». (Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη στον Αντένα, 14/5/2014).

Είναι συμβατές με το ξαναγράψιμο της Ιστορίας από τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, με την αγιογράφιση του Καραμανλή του «**Ανήκομεν εις την Δύσιν**».

Η **ειρωνεία** είναι ότι, ένα από τα κομμάτια που παρέμεινε τροποποιημένο στη δεύτερη ανακοίνωση, λέει επί λέξει τα εξής: «**απέναντι στις προσπάθειες η λήθη να νικήσει τη μνήμη, απέναντι σε αυτούς που προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία...**»

Αναλογίζεται με τρόμο κανείς, τι θα περιλαμβάνει άραγε η αντίστοιχη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, πέρα από το αναμενόμενο «**42 χρόνια μετά..**»

Στην αρχαία τραγωδία, **τραγική ειρωνεία** είναι η στιγμή της πλοκής όπου εμείς γνωρίζουμε, αλλά ο πρωταγωνιστής δεν γνωρίζει τι θα του συμβεί. Μόνο που στις ενδεχόμενες σύγχρονες τραγωδίες, αυτό που συνήθως συμβαίνει όταν ακολουθούμε παθητικά την 'ειμαρμένη', δεν το υφίστανται μόνο οι πρωταγωνιστές. Βαρύνει όλους, δικαίους και αδίκους.