



Στη δεύτερη εκατοντάδα των 500 μεγαλύτερων πολυεθνικών κατασκευαστικών του πλανήτη συγκαταλέγονται η ΕΛΛΑΚΤΩΡ του Μπόμπολα και η ΜΕΤΚΑ του Μυτιλιναίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το capital.gr, οι δύο ελληνικές εταιρίες το 2014 βρέθηκαν υψηλότερα στην κατάταξη με τις μεγαλύτερες πολυεθνικές κατασκευαστικές εταιρείες του περιοδικού Engineering News-Record, με την ΜΕΤΚΑ να κατατάσσεται στην 112η θέση (έναντι 123ης το 2013) και την ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην 156η θέση (έναντι 163η το 2013), αντίστοιχα.

«Σύμφωνα με τη σχετική κατάταξη, ο διεθνοποιημένος κύκλος εργασιών του 2013 ανήλθε για την ΜΕΤΚΑ στα 737,7 εκατ. δολάρια και για την Ελλάκτωρ στα 419,2 εκατ. Δολάρια», αναφέρει το capital.gr, ενώ «την 81η πρώτη θέση καταλαμβάνει ο κυπριακών συμφερόντων όμιλος Ιωάννου & Παρασκευαϊδης (J&P Overseas) που έχει την έδρα του στα Channel Islands. Το 2013 η μητρική της J&P Άβαξ εμφάνισε έσοδα από τη διεθνή δραστηριότητα ύψους 1,36 δισ. ευρώ.»

«Χρυσό μου, ποιά κρίση», αναρωτιέται κανείς διαβάζοντας τα παραπάνω νούμερα.

Οι αστοί ξέρουν όμως να μετατρέπουν την καπιταλιστική κρίση σε ευκαιρία για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Μπορεί στο εσωτερικό τους ο ανταγωνισμός να είναι λυσσαλέος, μεταξύ των επιχειρήσεων, των κρατών και των ιμπεριαλιστικών ολοκληρώσεων, μπορεί μεγάλες μερίδες του (ελληνικού, και όχι μόνο) κεφαλαίου να υποβαθμίζονται, κλάδοι να καταστρέφονται, να ξαναμοιράζονται οι αγορές με κερδισμένους και χαμένους, όμως την ταξική αναμέτρηση με τον μόνο εχθρό τους, την εργατική τάξη, την κερδίζουν και αυτό φαίνεται και στους αριθμούς.

Βέβαια αυτοί τη δουλειά τους κάνουν. **Δουλειά δική μας, της αντικαπιταλιστικής αριστεράς και του κόσμου της εργασίας, είναι να οργανώσουμε την τάξη μας για να απαντήσουμε με αξιώσεις στον πόλεμο του κεφαλαίου.**

Με οργάνωση, συλλογικότητα και αλληλεγγύη, άνθρωπο τον άνθρωπο, σε κάθε χώρο δουλειάς, στις λαϊκές γειτονιές, σε σχολεία και σχολές να δημιουργήσουμε τον κρίκο που συνδέει τις λαϊκές ανάγκες για δουλειά με δικαιώματα, ασφάλιση, ελευθερίες, δωρεάν παιδεία, υγεία, συγκοινωνίες, διακοπές, με την προοπτική του κομμουνισμού και της ελευθερίας, της κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, φτώχεια, πολέμους αλλά και μοναξιά, αποξένωση, αλλοτρίωση.

Και με την ευκαιρία, μεταξύ των άλλων, να απαντήσουμε σε όσους καλοθελητές επιδιώκουν να παραπλανήσουν την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα με αταξικά παραμύθια του τύπου «τα μνημόνια καταστρέφουν την ελληνική οικονομία», κλείνοντας το μάτι στους αστούς, ότι ο ελληνικός καπιταλισμός ζει και βασιλεύει, έστω και σχετικά υποβαθμισμένος, και τον κόσμο θα ήθελε να κυριεύσει αν δεν υπήρχε ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός.

Για την ιστορία, σύμφωνα με το άρθρο του capital.gr, «την πρώτη θέση στο «κλαμπ» των ισχυρών καταλαμβάνει η ισπανικών συμφερόντων Grupo ACS και ακολουθούν η γερμανική Hochtief AG, η αμερικανική Bechtel, η γαλλική Vinci, ενώ στην 24η θέση βρίσκονται η Consolidated Contractors Group. Η

τελευταία έχει έδρα στην Αθήνα, ωστόσο επικεντρώνει τη δραστηριότητά της εκτός Ελλάδας, στην Μέση Ανατολή, εμφανίζοντας έσοδα 5,3 δισ. δολάρια.»

Γ.Μ.