

Η ERTopen είναι εδώ και συνεχίζει!



Το **μπλόκο στο Δουργούτι**, που έγινε στις 9 Αυγούστου του 1944, ήταν το θέμα της εκπομπής «**Ράδιο Παντιέρα**» που μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο της ERTopen το απόγευμα της **Τετάρτης 9 Αυγούστου 2017**.

Για ποιο λόγο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, ποιο είναι το χρονικό των γεγονότων, καθώς και μια σειρά στοιχείων για την ηρωική αυτή περιοχή της Αθήνας, ακούστηκαν στο μικρόφωνο της ERTopen.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το Μπλόκο στο Δουργούτι εδώ: [9 Αυγούστου 1944: Το μπλόκο του Δουργουτιού -Μέρος 1ο & 2ο](#)

Στη διάρκεια της εκπομπής, που ήταν η τελευταία για τον Αύγουστο, κληρώθηκαν τρία αντίτυπα του βιβλίου του Φοίβου Οικονομίδη «**Ο Δεκέμβρης '44 και η διεθνής σημασία του**».

Πρόκειται για ανανεωμένη και συμπληρωμένη έκδοση της σημαντικής ιστορικής μελέτης που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις ΚΨΜ.

Στην παρουσίαση της εκπομπής, ήταν ο **Νίκος Ξηρουδάκης**. Στην τεχνική επιμέλεια και τη ρύθμιση του ήχου, ο **Μανώλης Σάλλας**.

Η εκπομπή «**Ράδιο Παντιέρα**» μεταδίδεται από το ελεύθερο ραδιόφωνο της ERTopen κάθε **Τετάρτη απόγευμα**, από τις **18.00** μέχρι τις **19.00** στους **106,7** στα **fm** στην Αττική, καθώς και μέσω του διαδικτυακού ραδιοφώνου της ertopen.com.

Το πρόγραμμα αναμεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό του Εργατικού Κέντρου της Εύβοιας στους **96,5**, στα Χανιά στους **1134** χιλιόκυκλους στα μεσαία καθώς και από διάφορους άλλους σταθμούς στην Ελλάδα.

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή στα βίντεο που ακολουθούν.

Η έναρξη της εκπομπής, με σύντομο δελτίο ειδήσεων και έναν μουσικό αποχαιρετισμό στην Αρλέτα, δεν αναρτήθηκε.

Καθώς την Τετάρτη 9/8 συμπληρώθηκαν 72 χρόνια από το έγκλημα στο Ναγκασάκι, στο τέλος της εκπομπής μπορείτε να ακούσετε το ομώνυμο τραγούδι του Πάνου Τζαβέλλα με τον ίδιο και την Νατάσα Παπαδοπούλου - Τζαβέλλα, σε ποίηση Φώτη Αγγουλέ.

Το πρώτο τραγούδι της εκπομπής, “Γειά σου Σύντροφε”, σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου και μουσική του Σπύρου Σαμοΐλη από τις “Γειτονιές του Κόσμου”:

Το τραγούδι της Ειρήνης από την “Καταχνιά”, των Χρήστου Λεοντή και Κώστα Βίρβου:

Το τέλος της εκπομπής με το συγκλονιστικό τραγούδι «Ναγκασάκι», σε ποίηση Φώτη Αγγουλέ και μουσική Πάνου Τζαβέλλα, όπως μοναδικά το ερμηνεύουν ο Πάνος Τζαβέλλας και η Νατάσα Παπαδοπούλου-Τζαβέλλα:

Έε, Τσάρλυ, τραβήξου από τον Ήλιο.
Σήμερα έπεσε η Ατομική...
Σήμερα, στα λιμάνια της Δύσης,
οι σωματέμποροι και οι πορτοφολάδες
μπορούν νά 'ναι περήφανοι
που δε γίναν εφευρέτες...

Έε, Τσάρλυ, τραβήξου από τον Ήλιο.
Σήμερα έπεσε η Ατομική...
Σήμερα, στα λιμάνια της Δύσης,
Θα λείει μια πόρνη μες στην προσευχή της
«Θεέ μου σ' ευχαριστώ που δε γέννησα...»
Έε, Τσάρλυ..."