



Γράφει ο **Νίκος Ξηρουδάκης**

Μια πολύ ενδιαφέρουσα, ουσιαστική και ευχάριστη βραδιά επιφύλασσε η Παρασκευή 23 Φλεβάρη 2018, σε όσες και όσους γέμισαν ασφυκτικά την **Εργατική Λέσχη Νέας Σμύρνης**.

Παρουσιάστηκε το καινούργιο βιβλίο του αγωνιστή της κομμουνιστικής αριστεράς και ομότιμου καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, **Γιώργου Ρούση**.



«Ο ελεύθερος χρόνος μέτρο του πλούτου», ο τίτλος του, **«Αντί να χάνουμε τη ζωή κερδίζοντάς την»**, ο εύγλωττα παιγνιώδης υπότιτλος.

Την παρουσίαση τού εξαιρετικά ενδιαφέροντος βιβλίου έκανε η **Ντίνα Κακάλη**, μέλος της Εργατικής Λέσχης Νέας Σμύρνης ενώ παραβρέθηκε και μίλησε και ο ίδιος ο συγγραφέας.

Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα και σύντομη ομιλία εκ μέρους της Εργατικής Λέσχης ο **Δημήτρης Ζέρβας**, για να ακολουθήσει η ομιλία της Ντίνας Κακάλη που παρουσίασε το βιβλίο.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Γιώργος Ρούσης με μια ομιλία που αξίζει να την παρακολουθήσετε ολόκληρη.

Καίρια ερωτήματα και τοποθετήσεις από το ακροατήριο, έδωσαν στη συνέχεια την αφορμή να αναδείξει και άλλες πλευρές του θέματος ο Γιώργος Ρούσης, με αναφορές σε οραματικά στοιχεία της κομμουνιστικής προοπτικής αλλά και ανασκευή συνηθισμένων επιχειρημάτων αντιδραστικής ή ηττοπαθούς κοπής.

Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου διαβάζουμε:

«Βιώνουμε τον παραλογισμό, οι παραγωγικές δυνάμεις να είναι πιο αναπτυγμένες από ποτέ και η κατάσταση της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων να χειροτερεύει. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσμο.



Μια από τις πιο κραυγαλέες πτυχές αυτού του παραλογισμού συνίσταται στο ότι, αντί ο χρόνος που κερδίζεται με την αυτοματοποίηση να έχει ως επακόλουθο την απαλλαγή των ανθρώπων από τον βραχνά της καταναγκαστικής δουλειάς, αυτός να παίρνει τη μορφή της ανεργίας, ενώ παράλληλα να εντείνεται η εκμετάλλευση όσων συνεχίζουν να εργάζονται.



Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κυρίαρχη τάξη των κεφαλαιοκρατών, μπροστά στη νέα πραγματικότητα, όχι μόνον δεν αυτοκαταργείται οικειοθελώς, όπως σε τελευταία ανάλυση διατείνονται ορισμένοι (λόγου χάρη ο Negri), αλλά για να διατηρήσει την ιδιωτική ιδιοκτησία της στα σύγχρονα μέσα παραγωγής και την εξουσία της, οξύνει ακόμη παραπέρα τις αντιθέσεις του συστήματος, με κύριο θύμα τους εργαζόμενους.

Και όλα αυτά, ενώ σήμερα με την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνικής είναι δυνατόν, με προϋπόθεση την ανατροπή του καπιταλισμού, ο ελεύθερος χρόνος να γίνει κυρίαρχος και να είναι αυτός και όχι ο βαθμός εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο το μέτρο του πλούτου.

Προς αυτήν την κατεύθυνση υποστηρίζεται ότι στο πλαίσιο ενός επαναστατικού πολέμου θέσεων, η δραστική μείωση του χρόνου εργασίας -δίχως μείωση των απολαβών και εντατικοποίηση της εργασίας-, και όχι η διατήρησή του, πρέπει να αποτελέσει άμεση αγωνιστική διεκδίκηση για το λαϊκό κίνημα και τους φορείς του, ένα οχυρό προς άμεση κατάληψη.»

Δείτε περισσότερα για το βιβλίο εδώ:

[«Ο ελεύθερος χρόνος μέτρο του πλούτου»: Η Εισαγωγή από το πρόσφατο βιβλίο του καθηγητή Γ. Ρούση](#)

και εδώ:

[«Ο ελεύθερος χρόνος να γίνει κυρίαρχος και να είναι το μέτρο του πλούτου»](#)

Δείτε στα βίντεο που ακολουθούν τις ομιλίες και εκτεταμένα αποσπάσματα από την εκδήλωση:

Καλωσόρισμα και σύντομο άνοιγμα της εκδήλωσης από τον Δημήτρη Ζέρβα:

Η ομιλία της Ντίνας Κακάλη:

Η ομιλία του Γιώργου Ρούση:

Ερωτήσεις – Απαντήσεις – Τοποθετήσεις:

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση:

