

Του **Στέφανου Πράσσου** *



Παρουσιάζοντας «οργανισμό παραγωγικότητας», αφού θα ψηφίσει και δεύτερο μνημόνιο μέσα σε δυο χρόνια, η αριστεροδεξιά συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ συμφώνησε στη Μάλτα με τους εκπροσώπους των τοκογλύφων δανειστών και νέα συμφωνία.

Η «προ- συμφωνία» αυτή, ή το μνημόνιο Νο 4 όπως ονομάστηκε, αφορά όχι μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον αφού προβλέπει μέτρα για το 2019 και το 2020! «Είναι θετική συμφωνία» υποστηρίζει η Κυβέρνηση με την προϋπόθεση να πιαστούν τα πλεονάσματα, τα οποία αυξάνονται κιόλας σε 4,5%, ίσως και περισσότερο **δηλαδή να συνεχιστεί και να ενταθεί η καταστροφική πολιτική της λιτότητας «μέχρι τελικής πτώσεως» του υποζυγίου που πάντα είναι η εργατική τάξη και ο λαός.**

«Υπάρχουν όμως και δυσάρεστα μέτρα» (λες και υπάρχουν και ευχάριστα) λέει ο «σερ» Ευρειπίδης, όπως είναι η μείωση των συντάξεων και η μείωση του αφορολόγητου, που όμως αφοράν ένα «μικρό ποσοστό» του πληθυσμού (γύρω στο 95%)!!!

Εκτός όλων των άλλων αυτή η συμφωνία προβλέπει την πώληση του 40% των λιγνιτικών ή υδροηλεκτρικών παραγωγικών μονάδων της ΔΕΗ. **Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη ιδιωτικοποίηση του αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας.**

Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ όμως δεν θα γίνει τώρα, αφού πραγματοποιείται διαρκώς εδώ και αρκετά χρόνια, από την έναρξη υλοποίησης της «Απελευθέρωσης Ενέργειας» και επιταχύνθηκε την εποχή των μνημονίων, αλλάζοντας κάθε φορά μορφή.

Μόνο κριτήριο για την αλλαγή των μορφών ξεπουλήματος της ΔΕΗ, άσχετα με αυτό που προβάλλεται ως δικαιολογία, είναι το όσο δυνατόν περισσότερο και «ανώδυνο» κέρδος των Καπιταλιστικών, πολυεθνικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην Ηλεκτρική Ενέργεια.

Οι πολυεθνικές αυτές έχουν τεράστια οικονομική και πολιτική δύναμη αφού συμμετέχουν οι μεγαλύτεροι καπιταλιστικοί Ευρωπαϊκοί όμιλοι της ενέργειας (**RWE, EDISON, EDF, Iberdrola, Endesa Enel**) σε συμμαχία με το μεγάλο κεφάλαιο της χώρας μας (Λάτσης, Βαρδινογιάννης, Κοπελούζος, Μυτιληναίος, Μπόμπολας, Περιστερής κ.α). Και δεν είναι μόνο οι Ευρωπαϊκές πολυεθνικές αφού για την ηλεκτρική ενέργεια στη Χώρα μας ενδιαφέρονται και διεκδικούν μερίδιο ακόμα και Κινέζικες και Ρώσικες εταιρείες.

Ξεκινώντας από τη μετοχοποίηση του 49%, περάσαμε από διάφορες μορφές ιδιωτικοποίησης (Swaps, στρατηγικός επενδυτής, μικρή ΔΕΗ, NOME κ.α) αλλά και την προετοιμασία (τριχοτόμηση, λογιστικός διαχωρισμός κλπ) για **το τελικό «γιουρούσι» που γίνεται σήμερα.**

Να μην ξεχνάμε ότι εκτός από την εκποίηση μονάδων υπάρχει και το 17% των μετοχών της ΔΕΗ στο ΤΑΙΠΕΔ για ξεπούλημα. Ακόμα και να γίνει δεκτό το αίτημα της Κυβέρνησης, της ΓΕΝΟΠ και άλλων εργοδοτικών συνδικάτων για μεταφορά του 17% στο Υπερταμείο δεν σημαίνει ότι αυτό δεν θα πουληθεί.

Όταν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ανέλαβαν την Κυβέρνηση με έπαρση δήλωναν πως αυτοί σταμάτησαν το ξεπούλημα

του ΑΔΜΗΕ και της μικρής ΔΕΗ. Όμως ο ΑΔΜΗΕ είναι στο σφυρί, ήδη πουλήθηκε το 24% έναντι 320 εκατομμυρίων Ευρώ στην Κινέζικη State Grid και βρίσκεται σε διαδικασία η περαιτέρω εκποίησή του.

Σε ότι αφορά τη λεγόμενη **μικρή ΔΕΗ** αντίθετα απ ότι λέγεται δεν την απέτρεψε ο «ηρωισμός» των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αλλά την **απέριψε το ίδιο το κεφάλαιο γιατί τότε προέκρινε τα ΝΟΜΕ και την παραχώρηση από τη ΔΕΗ στους ιδιώτες «παρόχους» του 50% των πελατών της.**

Ο Γ. Σταθάκης ήρθε στην Κοζάνη με προτάσεις για:

1. Πώληση κατ αρχήν των λιγνιτών μονάδων.
2. Η συνέχιση της εκχώρησης ηλεκτρικής ισχύος της ΔΕΗ σε ιδιώτες μέσω δημοπρασιών ενέργειας (ΝΟΜΕ)
3. Αν όλα αυτά «δεν αποδώσουν τα αναμενόμενα» μέχρι **τον Σεπτέμβρη θα προχωρήσουν στην πώληση και υδροηλεκτρικών μονάδων.**
4. Αλήθεια ποιο θα είναι το τίμημα όταν ολοκληρη η ΔΕΗ **σήμερα αποτιμάται στα 650 εκατομμύρια Ευρώ αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι η πραγματική της αξία ξεπερνά το 30 δις ευρώ;**
5. Στόχος είναι οι μονάδες να έχουν πουληθεί στο Α' εξάμηνο του 2018.

Τα επιχειρήματά του; Αδύνατα έως γελοία!

«Υπάρχει, λέει, η απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου ενάντια στο μονοπώλιο λιγνίτη από τη ΔΕΗ». Και ο ίδιος του όμως, όπως και όλοι μας, γνωρίζουμε ότι η απόφαση αυτή δεν λέει για πούλημα μονάδων της ΔΕΗ αλλά αποκλείει τη ΔΕΗ από τέσσερα νέα κοιτάσματα (Δράμας Ελασσόνας και δυο στο Ν. Φλώρινας) για να τα πάρουν οι ιδιώτες. Γιατί άραγε δεν ενδιαφέρθηκαν τόσα χρόνια οι ιδιώτες για αυτά τα νέα κοιτάσματα που τους «χαρίζει» η κομισιόν; Η απάντηση γνωστή: Γιατί πρέπει να βάλουν το χέρι βαθιά στη τσέπη τους για να επενδύσουν ενώ αυτοί έμαθαν να βάζουν στη τσέπη τους μόνο χρήματα και μάλιστα χωρίς κόπο και ρίσκο! Επίσης σε όποιο λιγνιτωρυχείο πάτησαν το πόδι τους το κατέστρεψαν (Βεύη, Κλειδί κλπ).

Ένα ακόμα επιχείρημα του Υπουργού είναι ότι υπάρχει «στρέβλωση» στην αγορά ενέργειας στην Ελλάδα αφού η ΔΕΗ ενώ παράγει σήμερα μόνο το 55% της Η.Ε πουλάει στη λιανική το 90%. Εδώ η λύση είναι μία και πολύ απλή (στα πλαίσια της Απελευθέρωσης εννοείται με την οποία εμείς διαφωνούμε είτε έτσι είτε αλλιώς). **Να πουλάει ο καθένας αυτό που παράγει!!!** Αυτό είναι που δεν το θέλει κανένας ιδιώτης αφού μέσα από τη συναλλαγή αυτή με τη ΔΕΗ κερδίζουν αμύθητα ποσά γιατί αγοράζουν φθηνά και πουλάνε ακριβά στη ΔΕΗ η οποία είναι αναγκασμένη να το δεχτεί γιατί σ αυτό το σύστημα, μ αυτή την πολιτική, **ο ρόλος της είναι να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Κεφαλαίου και μόνο του Κεφαλαίου!!!**

Επειδή όμως ιδιωτικά και άνομα συμφέροντα δεν εξυπηρετεί μόνο ο Σταθάκης υπάρχει σε ισχύ από τον πρόεδρο της ΔΕΗ Μανώλη Παναγιωτάκη (το επαναβεβαίωσε μάλιστα πρόσφατα) και το σενάριο «πώλησης» και του **50% των πελατών παρότι δεν προβλέπεται στη συμφωνία.**

Το σχέδιο ξεπουλήματος πίσω από την οθόνη

Για όσους στοιχειωδώς γνωρίζουν τα ηλεκτρενεργειακά τεκταινόμενα στη Χώρα μας καταλαβαίνουν εξ αρχής ότι εδώ παίζεται ένα άθλιο παιχνίδι της Κυβέρνησης και των «τοκογλύφων δανειστών» που εκπροσωπούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου στην Ενέργεια.

Σ αυτό το παιχνίδι «παίζει» και η ΝΔ που βγήκε σαν «λαγός» πριν λίγες μέρες με ένα πρόγραμμα εκτεταμένων ιδιωτικοποιήσεων στην Ηλεκτρική Ενέργεια αλλά και μικρότερες δυνάμεις της αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ, ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ, Χ.Α. κ.α)

Ας δούμε όμως το τοπίο στη λιγνιτική παραγωγή:

Οι λιγνιτικές μονάδες που διαθέτει σήμερα η ΔΕΗ είναι 14 και το όριο ζωής που έθεσε η Κομισιόν για τις 10 από αυτές είναι το 2020! Η ΔΕΗ έχει ζητήσει επανειλημμένως παράταση της ζωής αυτών των μονάδων αλλά η Κομισιόν το αρνήθηκε. Με δεδομένο ότι η πώληση θα γίνει μέσα στο 2018, υπάρχει κανένας που θα αγοράζε εργοστάσια για να δουλέψουν μόνο δυο χρόνια;

Άλλες δυο μονάδες στη Μεγαλόπολη (ακούγεται ότι πιθανά να πουληθεί η μία) λήγουν το 2025. Κι εδώ ο χρόνος λειτουργίας που απομένει στις μονάδες είναι λίγος.

Οπότε μας μένουν μόνο δυο μονάδες που έχουν ζωή μέχρι το 2040. Η μία είναι η **1η του ΑΗΣ Μελίτης** που όμως έχει συμφωνηθεί να δοθεί στην Κινέζικη CMEC η οποία θα κατασκευάσει και τη **Μελίτη 2**. Αυτή η μονάδα παρότι είναι η πιο ακριβοπληρωμένη και η πιο σύγχρονη μονάδα των Βαλκανίων υπολειπόμενη λόγω έλλειψης καυσίμου (λιγνίτη) αφού όπως είπαμε πιο πάνω το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απαγόρευσε στη ΔΕΗ την πρόσβαση στα λιγνιτικά κοιτάσματα της περιοχής.

Στο θέμα αυτό φαίνεται ότι ο ΥΠΕΝ **Γ. Σταθάκης αλλάζει τα δεδομένα** αφού όπως δήλωσε τελευταία δεν θα υπογράψει τις συμβάσεις (υποστηρίζει ότι δόθηκαν χωρίς διαγωνισμό) για την προμήθεια λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης, με την ΑΚΤΩΡ και ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ που διαχειρίζονται τα ορυχεία Βεύης και Αχλάδας! Αυτό στην ουσία **τινάζει στον αέρα τη συμφωνία με τους Κινέζους**, αφού η συμφωνία προβλέπει και αυτές τις εταιρείες για την τροφοδοσία της «υπό κατασκευή» Μελίτης 2 με λιγνίτη. Φαίνεται ότι ο εφοπλιστής Υπουργός έχει «**άλλους ή άλλα**» στο νου του για τα βρώμικα «παιχνίδια» που παίζονται στην Ενέργεια και πάνω στο διαμελισμένο πτώμα της άταφης ΔΕΗ. Οι επόμενες κινήσεις θα δείξουν και που ακριβώς στοχεύει ο Υπουργός και που η Κυβέρνηση....

Επομένως η μονάδα που μπορεί να πουληθεί είναι η 5η του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου που όμως οι γνώστες λένε ότι δεν μπορεί να πουληθεί ως μονάδα αλλά ο ΑΗΣ ολόκληρος που εμπεριέχει και άλλες τέσσερις μονάδες αλλά και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για τη λειτουργία της 5ης μονάδας.

Τελευταία ακούγεται και η 5η του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας που βρίσκεται ακόμα στο στάδιο κατασκευής, έχει δαπανηθεί ήδη μισό δις Ευρώ και θα χρειαστεί άλλο ένα ίσως και 1,5 δις ευρώ. Υπάρχει κανένας ιδιώτης επενδυτής που είναι διατεθειμένος να βάλει αυτό το ποσό; Όχι φυσικά γι αυτό θα τη φτιάξει η ΔΕΗ με χρήματα του Ελληνικού λαού και θα τη δώσει μετά «κοψοχρονιά»!

Τα ερωτηματικά σε σχέση με την πώληση λιγνιτικών μονάδων είναι πολλά και εύλογα:

- Βάση ποιας ισχύος θα πουληθεί το 40% των λιγνιτικών μονάδων; Αν είναι της σημερινής πρέπει να πουληθούν τουλάχιστον 1600 MW. **Όμως σε τρία χρόνια τα 1600 MW θα είναι το 80% και σε 7 χρόνια το 110% της συνολικής λιγνιτικής ισχύος!**
- Τι θα γίνει με τα Ορυχεία. Θα τα πάρουν «πακέτο» με τα εργοστάσια ή θα παραμείνουν στη ΔΕΗ και θα τροφοδοτούν με καύσιμο λιγνίτη στον ιδιώτη, πιθανά έναντι «συμβολικού τιμήματος»; Ξέρουμε ότι ο «ιδιώτης επενδυτής» δε θέλει να μπλέξει με ορυχεία γιατί δεν είναι φιλέτο αλλά κόκαλα!
- Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους στις μονάδες που θα πουληθούν; Θα πάνε κι αυτοί «πακέτο»; Με ποιες εργασιακές σχέσεις και με τι μισθούς;

Στα υδροηλεκτρικά ο στόχος

Όπως δείχνουν τα πράγματα μάλλον η πώληση λιγνιτικών μονάδων είναι προπέτασμα καπνού για να πουληθούν τα υδροηλεκτρικά που είναι το πραγματικό φιλέτο και για να μπορεί να συνεχιστεί να διατίθεται ενέργεια σε ακόμα χαμηλότερες τιμές μέσα από τα ΝΟΜΕ.

Η Κομπίνα των δημοπρασιών ενέργειας (NOME) θα συνεχιστεί.

Το παρασιτικό κεφάλαιο της χώρας μας ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για τους λιγνίτες αλλά για το προϊόν το οποίο παράγεται από αυτούς, το ρεύμα. Για να πάρουν αυτό το προϊόν φθηνότερα από το κόστος παραγωγής του, αντέγραψαν από τη Γαλλία, που είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα λόγω πυρηνικών, τα NOME. Έτσι υποχρέωσαν τη ΔΕΗ να βγάζει σε δημοπρασίες ποσότητες ενέργειας με τιμή εκκίνησης πολύ κάτω του κόστους παραγωγής για να το παίρνουν οι ιδιώτες και να το ξαναπουλάνε με μεγάλο κέρδος! Σε δύο δημοπρασίες που έγιναν δόθηκαν 460 Mwh/h **με τελική τιμή 37,50 ευρώ ανά Mwh/h και 145 με τελική τιμή 41 ευρώ όταν το κόστος παραγωγής της λιγνιτικής Mwh/h στη ΔΕΗ ξεπερνάει τα 60 ευρώ!** Μ' αυτόν τον τρόπο θα διατεθεί το 30% της συνολικής λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ.

Άρα για να υπάρχουν NOME πρέπει να υπάρχει **ΔΕΗ ως «συλλογικός καπιταλιστής»** και λιγνιτικές μονάδες στη ΔΕΗ που θα συνεχίσουν να παράγουν ρεύμα για να το παίρνουν φθηνά οι αεριτζήδες βιομήχανοι της Ενέργειας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν οι ιδιώτες πάρουν τις λιγνιτικές μονάδες και αφήσουν τα υδροηλεκτρικά στη ΔΕΗ γιατί τα υδροηλεκτρικά παράγουν μόνο όταν υπάρχουν διαθέσιμα νερά και η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να κλείνει τα φράγματα για τις ανάγκες σε ύδρευση και άρδευση.

Το ρεσάλτο στους Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς Παραγωγής (ΥΗΣ)

Αφού λοιπόν δεν θα καρποφορήσει η πώληση λιγνιτικών μονάδων, όπως προβλέπει η συμφωνία, θα διατεθούν προς πώληση υδροηλεκτρικές μονάδες σε ποσοστό 40% της υπάρχουσας εγκατεστημένης υδραυλικής ισχύος που ανήκουν στη ΔΕΗ. Το πλεονέκτημα αυτών των μονάδων είναι ότι έχουν πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής, ελάχιστους εργαζόμενους και χαμηλό κόστος συντήρησης. Επίσης όποιος ελέγχει το φράγμα και τον ΥΗΣ κάνει κουμάντο και στους «ταμειυτήρες» (λίμνες) από όπου αρδεύονται χιλιάδες στρέμματα αγροτικών καλλιεργειών και παρέχουν ύδρευση σε πάρα πολλές περιοχές.

Από την αρχή της Άνοιξης και ολόκληρο το καλοκαίρι η ΔΕΗ κλείνει τα φράγματα για να μαζευτεί νερό για πότισμα το καλοκαίρι. **Υπάρχει νοήμων άνθρωπος που να πιστεύει ότι οι κερδοσκόποι καπιταλιστές που «δεν δίνουν στον άγγελό τους νερό» θα έχουν «διαφυγόντα κέρδη» για να ποτίζουν οι αγρότες τα χωράφια τους και να πίνουν νερό οι κάτοικοι; Εκτός αν τα διαφυγόντα τους κέρδη τα ανα-πληρώσουν οι αγρότες....**

Και φυσικά δεν χρειάζεται οι πολυεθνικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ενέργεια να αγοράσουν μονάδες με δικά τους λεφτά. Τον δρόμο τον δείχνει η Γερμανική FRAPORT που αγοράζει με δικά μας λεφτά τα αεροδρόμιά μας!

Απέναντι στο νέο αυτό ξεπούλημα στέκονται οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ (Τακτικοί, έκτακτοι, εργολαβικοί) και στο πλευρό τους οι κάτοικοι των περιοχών που δοκιμάζονται από αυτές τις εξελίξεις όπως είναι και η Δυτική Μακεδονία. Οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι είναι διατεθειμένοι να αγωνιστούν πάλι ενάντια στο ξεπούλημα της περιουσίας του λαού, όπως έκαναν μαζικά και το 2014 παρότι πραγματικά **δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στις ηγεσίες του εργοδοτικού- κυβερνητικού συνδικαλισμού, της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολύ περισσότερο στους βουλευτές και τους πολιτικούς εκπροσώπους κυβέρνησης, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ.**

Η ηγεσία της ΓΕΝΟΠ προβαίνει σε συγκρατημένους λεονταρισμούς, δείχνει να μην έχει εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους και πετάει το μπαλάκι στον Περιφερειάρχη, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον κλήρο! Ήδη μετά τη «μεγαλειώδη υποδοχή» του Γ. Σταθάκη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από εργαζόμενους και συνδικάτα της ΔΕΗ και το μεγαλειώδη, από πλευράς συμμετοχής, συλλαλητήριο της ΓΕΝΟΠ στην Πτολεμαΐδα έρχονται απεργιακές κινητοποιήσεις και άλλες μορφές αγώνα ενάντια στο νέο ξεπούλημα.

Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ και ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας είναι σίγουρο ότι θα συμμετέχουν μαζικά

στην απεργία και στις κινητοποιήσεις χωρίς όμως να τρέφουν αυταπάτες για το ρόλο που έπαιξαν και θα παίξουν αυτές οι δυνάμεις. Το 2014 είναι πολύ πρόσφατο για να ξεχαστεί όπως και η τεράστια συμμετοχή εργαζομένων και λαού αλλά και το «μεγαλειώδες» ξεπούλημα από τη Συνδικαλιστική και πολιτική-αυτοδιοικητική ηγεσία.

Οι ταξικές, αγωνιστικές δυνάμεις της Περιοχής φιλοδοξούν να πρωταγωνιστήσουν σ' αυτή τη μάχη σε έναν ιδιαίτερο, πρωτοπόρο, αγωνιστικό ρόλο με συσπείρωση όλων των Συνδικάτων και των μαζικών φορέων της περιοχής που κινούνται σ αυτή την κατεύθυνση. Οι δυνάμεις αυτές πρέπει αυτή τη φορά με πρόγραμμα και πολιτικό πλαίσιο να είναι έτοιμες να αναλάβουν τη συνέχιση του αγώνα όταν, όπως είναι πολύ πιθανό, οι συνδικαλιστικές και οι τοπικές ηγεσίες προσπαθήσουν να τον πουλήσουν.

Οι εργαζόμενοι και ο λαός της Περιοχής μας έχουν και θέληση και αγωνιστικές παραδόσεις και τεράστια εμπειρία από τέτοιους αγώνες. Αυτό που χρειάζεται είναι να ξεπεράσουν ξεπουλημένες και ενδοτικές ηγεσίες αλλά και να θέσουν ένα αγωνιστικό πλαίσιο που δεν αρκείται στο «καμία περεταίρω ιδιωτικοποίηση» αλλά θα μας πάει και ένα βήμα μπροστά.

ΔΕΗ 100% ΔΗΜΟΣΙΑ Με επανεθνικοποίηση-Κρατικοποίηση με εργατικό Κοινωνικό έλεγχο του συνόλου της Ηλεκτροπαραγωγής κανένας ιδιώτης κερδοσκόπος στην ηλεκτρική ενέργεια. Και όλα αυτά ενταγμένα σε μια κατεύθυνση πλήρους κοινωνικοποίησης του αγαθού της Ηλεκτρικής Ενέργειας σε ένα άλλο Πολιτικό-οικονομικό-κοινωνικό σύστημα που θα έχει μόνο στόχο τα συμφέροντα των εργαζομένων και του λαού.

Το παραμικρό από όλα αυτά δεν μπορεί να γίνει με τα μνημόνια και την επιτροπεία, **δεν μπορεί να γίνει εντός του σφαγείου της ΕΕ που είναι η σφηκοφωλιά των πολυεθνικών** και αποτελεί το συλλογικό πολιτικό όργανο επιβολής όλων αυτών των πολιτικών που γονατίζουν τους εργαζόμενους και το λαό.

ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ-ΡΕΥΜΑ ΦΘΗΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ

ΕΞΩ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΟΝΕ και ΕΕ!!!!

[Περίληψη του άρθρου δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΡΙΝ](#)

Ο Στέφανος Πράσος είναι Πρώην Πρόεδρος του ΣΕΕΝ Εργατική Αλληλεγγύη.