



Τη νύχτα της 8ης Φεβρουαρίου, σε έναν απ' τους τυφλούς βομβαρδισμούς που πραγματοποιεί ο ουκρανικός στρατός εναντίον κατοικημένων περιοχών στο Ντονμπάς, **τραυματίστηκε θανάσιμα και απεβίωσε λίγο αργότερα**, ο μαρξιστής ιστορικός και αριστερός δημοσιογράφος, **Βσιέβαλοντ Πετρόφσκι**.

Ο Βσιέβαλοντ, που ζούσε στο Κιέβο αλλά καταγόταν απ' την πόλη Αρτεμόβσκ του Ντονμπάς, ακολούθησε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προσωπική πολιτική πορεία. **Από οπαδός της «πορτοκαλί επανάστασης» στην Ουκρανία το 2004 κατέληξε μαρξιστής, πολέμιος του κινήματος «Μαϊντάν» και τελικά εθελοντής στις τάξεις των αντιφασιστών μαχητών του Ντονμπάς**. Τα τελευταία του κείμενα κι οι συνεντεύξεις του έχουν στόχο την αφύπνιση του ουκρανικού λαού και την αποκάλυψη της απάτης του «Μαϊντάν». Το τελευταίο εξάμηνο, ο Βσιέβαλοντ, υπηρετούσε στην ταξιαρχία «Φάντασμα» που δρα στην περιοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ, ως στέλεχος στο πολιτικό τμήμα της ταξιαρχίας. Δολοφονήθηκε, σε ηλικία 28 ετών, από πυραύλους του ουκρανικού στρατού, κοντά στην κωμόπολη Κομισαρόβκα που είναι έδρα της κομμουνιστικής μονάδας «**Κόκκινη Αντίσταση**», η οποία δρα αυτόνομα στα πλαίσια της ταξιαρχίας «Φάντασμα».

**Για εμάς, κάθε θύμα που πέφτει στον αγώνα εναντίον του φασιστικού στρατού του καθεστώτος του Κιέβου είναι ήρωας. Ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας, έχουν όμως εκείνοι οι άνθρωποι που σπεύδουν ως εθελοντές στο Ντονμπάς από άλλα μέρη της Ουκρανίας ή του κόσμου για να βοηθήσουν τον αγώνα του ντόπιου πληθυσμού αλλά και να ενισχύσουν το αντιφασιστικό, αντιολιγαρχικό πνεύμα του.**

Τώρα που κοντεύουν τρεις μήνες απ' τη δολοφονία του **Έλληνα αντιφασίστα δημοσιογράφου, Θανάση Κοσσέ (Φάνια)** στο αεροδρόμιο του Ντονιέτσκ, τιμούμε με ιδιαίτερη συγκίνηση και τον θάνατο του **Βσιέβαλοντ Πετρόφσκι**.

Θα ακολουθήσει δημοσίευση συνέντευξης του Βσιέβαλοντ που περιγράφει την προσωπική του πορεία.

**Κάτω ο φασισμός!**

**Νίκη στο Ντονμπάς!**

**[solidarityantifascistukraine.wordpress.com](http://solidarityantifascistukraine.wordpress.com)**