



Ανακοίνωση του Γραφείου Περιοχής Κρήτης

Με κοινή [δημόσια ανάρτηση](#) τους με τον τίτλο «**Κείμενο πολιτικών οργανώσεων για τις εξελίξεις στο περιφερειακό σχήμα Ανυπότακτη Κρήτη**», οι οργανώσεις **Αναμέτρηση, Κ-Σχέδιο, APAN** τοποθετήθηκαν για τα τεκταινόμενα στην **Ανυπότακτη Κρήτη**. Δυστυχώς στο συγκεκριμένο κείμενο παρουσιάζουν όπως βολεύει κάποια γεγονότα, αποσιωπούν άλλα και προσπαθούν να προβάλουν μία στρεβλή εικόνα, αποφεύγοντας να τοποθετηθούν για την πολιτική ουσία των επιλογών τους και χωρίς να ξεκαθαρίζουν με σαφή τρόπο τη στάση τους μπροστά στη γενική συνέλευση της κίνησης της Ανυπότακτης Κρήτης στις 17/02.

Για τα γεγονότα της προηγούμενης συνέλευσης

Η μαζική γενική συνέλευση των μελών και φίλων της Ανυπότακτης που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο στις 27/01, έγινε με σκοπό τον εμπλουτισμό της **προγραμματικής διακήρυξης** στη βάση της διακήρυξης του 2014 και ειδικότερα με το κείμενο που είχε καταθέσει ο εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος της κίνησης Γ. Πιαγκαλάκης. Αυτό, με συνοπτικό τρόπο περιέγραφε τους βασικούς άξονες που κινούνται σε **αντικαπιταλιστική, αντιδιαχειριστική, αντιΕΕ, αγωνιστική κατεύθυνση**, στο πλαίσιο της αναγκαίας αποτίμησης της προηγούμενης περιόδου, μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων 2014-2019. Από μεριάς συντρόφων της APAN, Αναμέτρησης και ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, αφενός εκφράστηκε μια ρητή και σχεδόν αξιωματική απόρριψη του σχεδίου προγράμματος που προτάθηκε, ως ... “σεχταριστικό” κι “αδύναμο σε κάθε του σημείο” και αφετέρου προτάθηκε η πολιτική συνεργασία με τη **ΛΑΕ**. Πρακτικά αρνήθηκαν το πολιτικό κεκτημένο της Ανυπότακτης με το οποίο όχι μόνο συγκροτήθηκε αλλά έδωσε τις μάχες όλο το προηγούμενο διάστημα. Αρνήθηκαν τον αντικαπιταλιστικό χαρακτήρα, το πολιτικό DNA του σχήματος.

Οι σύντροφοι ξεχνούν αυτή τη «λεπτομέρεια» και επικεντρώνονται στο ζήτημα της διεύρυνσης και των συμμαχιών και στην πραγματικότητα τη συμμαχία με τις δυνάμεις της ΛΑΕ, την οποία επιχειρούν να επιβάλλουν εκβιαστικά. Ερμηνεύουν το δημόσιο κάλεσμα για την προηγούμενη συνέλευση ως ένα “άνευ όρων” κάλεσμα συμμετοχής πολιτικών δυνάμεων στην κίνηση, την ίδια στιγμή που το πολιτικό πλαίσιο -η ουσία δηλαδή- του καλέσματος ήταν συγκεκριμένο, κάτι το οποίο επέλεξαν να μην υπολογίσουν. Ξεχνούν επίσης ότι η παρουσία των στελεχών της Νομαρχιακής Επιτροπής ΛΑΕ (Χανίων-Ηρακλείου) στη διαδικασία, ξεκίνησε με το μοίρασμα της πολιτικής τους πρότασης όπου περιγράφεται ένα διαφορετικό σχέδιο, εντελώς **ασύμβατο** με το πολιτικό κεκτημένο της Ανυπότακτης. Δε θα μείνουμε στο συμβολικό μέρος, όπου στο κείμενό τους ξεχάστηκε η λέξη ΣΥΡΙΖΑ (!), αλλά στην ουσία του, όπου όλα κινούνται στο πλαίσιο του «παλιού καλού ΣΥΡΙΖΑ», χωρίς ίχνος αυτοκριτικής και στοιχειώδους προβληματισμού για το πώς αυτός μετατράπηκε σε «κακό», μνημονιακό, ευρώδουλο και ΝΑΤΟϊκό. Από την εκτός τόπου και χρόνου αντίληψη περί δήθεν Αυτοδιοίκησης αντί για μορφή τοπικού κράτους που συνιστά η Περιφέρεια, ως τον διεκδικούμενο «αριστερό, ριζοσπαστικό, αντιμνημονιακό, δημοκρατικό πλαίσιο», σα να μην πέρασε ούτε μια μέρα από το 2014. Από τις αοριστολογίες παντός καιρού για «μνημονιακές νεοφιλελεύθερες πολιτικές» την ώρα που η αστική τάξη και η ΕΕ οδηγούν μια εργατική γενοκτονία στην

Ελλάδα, έως την ένοχη σιωπή για τα ζητήματα του εθνικισμού, της πατριδοκαπηλίας, των εξορύξεων στην Κρήτη, της επικίνδυνης και τυχοδιωκτικής διαμάχης για τις ΑΟΖ, για το χατίρι των πολυεθνικών και με θύματα την ειρήνη και το περιβάλλον.

Σύνθεση μεταξύ τέτοιων προγραμμάτων δεν μπορεί να υπάρχει, παρά μόνο ως **καρικατούρα** και επιβεβαιώθηκε από την ίδια τη διαδικασία και τις τοποθετήσεις πολλών συντρόφων.

Περί αναφορών στη δημοκρατία

Οι σύντροφοι εγκαλούν το NAP και τη νΚΑ, άλλες οργανώσεις αλλά και ανένταχτους αγωνιστές -που αρνήθηκαν από την αρχή τις μεθοδεύσεις- για αντιδημοκρατικότητα. Βέβαια είναι αρκετά δύσκολο να γίνει κατανοητή ως δημοκρατία, κάτι που περισσότερο σχετίζεται με τακτικισμούς, αιφνιδιασμούς και προσπάθεια με οργανωτικούς όρους από μεριάς των συντρόφων της Αναμέτρησης, ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, ΑΡΑΝ να επιβληθεί μία αλλαγή του περιεχομένου της Ανυπότακτης και αποδοχής της ΛΑΕ ως ισότιμης συνιστώσας στην Ανυπότακτη Κρήτη και μάλιστα με αυτοδίκαιη θέση (!) στη γραμματεία της κίνησης και να ξεκινήσει από την αρχή και από μηδενική βάση η συζήτηση του προγράμματος.

Είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι 15 ημέρες μετά την ανακοίνωση και τη δημόσια γνωστοποίηση της νέας ΓΣ (Ηράκλειο 17/02) και μόλις 3 ημέρες πριν, να προσπαθούν να ακυρώσουν τη διαδικασία και την αυτοτελή παρέμβαση της Ανυπότακτης Κρήτης στις κινηματικές και εκλογικές μάχες της περιόδου.

Τελικά, πόσο δημοκρατικό είναι να χρησιμοποιείται η Ανυπότακτη Κρήτη ως μέσο υλοποίησης του κεντρικού πολιτικού σχεδιασμού των συγκεκριμένων οργανώσεων με παρασκηνιακές συμφωνίες, υποτιμώντας τη νοημοσύνη των συντρόφων και καταργώντας στην πράξη την ανοικτή και δημοκρατική λειτουργία της κίνησης;

Η μεθοδευμένη κατάληξη της προηγούμενης συνέλευσης, που μετέτρεπε την πολιτική σε οργανωτικές αντιπαραθέσεις, συγκολλήσεις σχεδίων και εκβιαστικές αποφάσεις σε μια λογική αλλαγής του χαρακτήρα της κίνησης εν μία νυκτί, είναι κάτι που δεν αρμόζει στη φυσιογνωμία των περιφερειακών και δημοτικών αντικαπιταλιστικών κινήσεων και της ανατρεπτικής αριστεράς γενικότερα. Είναι αυτή η λογική που στην ουσία της δεν ωθούσε τη συγκεκριμένη συνέλευση προς κάποια ουσιαστική και πολιτική απόφαση και οδήγησε εκ των πραγμάτων σε νέα συνέλευση της κίνησης, και όχι οι συσχετισμοί των οργανώσεων, που κι αυτό ακόμη αποτυπώνεται στρεβλά στην ανακοίνωση των Αναμέτρησης/Κ-Σχεδίου/ΑΡΑΝ.

Η πολιτική ουσία της αντιπαράθεσης

Οι σύντροφοι, στην πραγματικότητα, αυτό που προτείνουν είναι μία αλλαγή στη φυσιογνωμία της Ανυπότακτης Κρήτης με κύρια επιδίωξη μια **συνολική συμμαχία με τη ΛΑΕ** και όχι απλά με οργανώσεις που συμμετέχουν στην κίνηση και που στην πορεία των προηγούμενων χρόνων επέλεξαν να οπισθοχωρήσουν από πολιτικές επιλογές που είχαν κάνει, ακυρώνοντας την πορεία και τα χαρακτηριστικά της που την κατοχύρωσαν στις συνειδήσεις των εργαζόμενων και νεολαίας του νησιού ως αντικαπιταλιστική, αντιδιαχειριστική και αντι-ΕΕ δύναμη (παρά τα όσα ενστερνίζονται με ευκολία σε διατυπώσεις της δημόσιας ανακοίνωσής τους).

Η Ανυπότακτη Κρήτη συγκροτήθηκε εδώ και χρόνια, με διακριτό τρόπο και ως διακριτό ρεύμα, τόσο προγραμματικά, όσο και στο πεδίο της πολιτικής οριοθέτησης από ρεφορμιστικά ρεύματα στην αριστερά. Συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, με συμμετοχή και άλλων ρευμάτων και αγωνιστών, που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση. Η προσπάθεια υποβάθμισης του χαρακτήρα της Ανυπότακτης Κρήτης είναι απολύτως κατανοητή για τους συντρόφους της ΑΡΑΝ -που ανήκει οργανωτικά στη ΛΑΕ- και πανελλαδικά αποχωρεί (σοβαρό πολιτικό λάθος) από τις αντικαπιταλιστικές κινήσεις που συμμετείχε. Δεν μπορεί να γίνει όμως αποδεκτή η στάση των συντρόφων της ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, που επιμένουν σε μία λογική που δοκιμάστηκε και απέτυχε παταγωδώς. Μία λογική που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις πρόσφατες

συλλογικές αποφάσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην οποία ανήκουν. Αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν με μαζικές δημοκρατικές διαδικασίες και θεωρούν ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις συνεργασίας με την ΛΑΕ στο «κεντρικό πολιτικό επίπεδο» και τέτοιο είναι το επίπεδο των περιφερειακών εκλογών. Για άλλη μία φορά επαναλαμβάνεται η χρόνια παθογένεια, όπου πρώτα βρίσκεις τους συμμάχους και μετά το περιεχόμενο της συμμαχίας. Και μάλιστα, σε ένα περιεχόμενο τόσο ρηχό και αμφίσημο όπου χωράνε τα πάντα και τίποτα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η ΛΑΕ έχει χάσει κάθε αξιοπιστία απέναντι στον αριστερό κόσμο λόγω της αποδοχής βασικών πλευρών του εθνικισμού έως και ανοχής στα εθνικιστικά συλλαλητήρια, αναπαραγωγής του ρηχού πατριωτικού αντιμνημονιακού μετώπου και καιροσκοπικών προτάσεων συνεργασίας από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ έως το ανοιχτά εθνικιστικό μόρφωμα της «Πλεύσης Ελευθερίας». Τέτοιου είδους πολιτικές συνεργασίες δεν έχουν καμιά αξιοπιστία και για αυτό τις αρνούμαστε.

Το πολιτικό «δια ταύτα» για την πορεία της Ανυπότακτης Κρήτης

Την Κυριακή 17 Φλεβάρη στις 12:00 στην αίθουσα Μ. Καρέλλης στο Ηράκλειο θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της κίνησης. Η ημερομηνία, ο χώρος και η θεματολογία (ολοκλήρωση προγραμματικής διακήρυξης, ψηφοδέλτιο-επικεφαλής, προγραμματισμός δράσης) είναι γνωστά ήδη από τη συνέλευση του Ρεθύμνου (27/01), την εσωτερική, αλλά και δημόσια ανακοίνωση. Επιπλέον έχει κατατεθεί και είναι γνωστό -εδώ και ημέρες- ολοκληρωμένο σχέδιο προγραμματικής διακήρυξης ως βάση της συζήτησης και απόφασης.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν σύντροφοι και συναγωνιστές και από τις οργανώσεις που στρέφονται με την ανακοίνωσή τους κατά της Ανυπότακτης Κρήτης, που έχουν ειλικρινή διάθεση για μια ενιαία παρέμβαση της «ανυπότακτης Κρήτης». Όμως αξιόπιστο ενιαίο κατέβασμα δεν μπορεί να υπάρξει με κοπτοραπτικές διαφορετικών κειμένων, αλλαγή της φυσιογνωμίας, και τουλάχιστον αμφίσημες συμμαχίες. Η «αντικαπιταλιστική, αντιδιαχειριστική, αντιΕΕ» πολιτική φυσιογνωμία και η «αντιμνημονιακή, πατριωτική» αντίστοιχη, είναι μεταξύ τους ασύμβατες και όσοι επιδιώκουν ειλικρινά την ενότητα πρέπει να επιλέξουν να στηρίξουν την πρώτη.

Το NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση και η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση καλούν όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες, τα μέλη και τους φίλους της Ανυπότακτης Κρήτης να συμβάλουν πραγματικά σε συντροφικό κλίμα στην προσπάθεια της Ανυπότακτης Κρήτης για να αναπτυχθούν αγώνες, ώστε να ανατραπεί η πολιτική κυβέρνησης-περιφέρειας-ΕΕ-κεφαλαίου. Γνωρίζοντας ότι οι πραγματικές μάχες δεν κερδίζονται εντός του περιφερειακού συμβουλίου σε διαδικασίες αντιδημοκρατικές και αποστειρωμένες απ' τη λαϊκή βούληση, αλλά με την οικοδόμηση αντιστάσεων και λαϊκών αντιθεσμών άμεσης δημοκρατίας που θα μπλοκάρουν αντιδραστικές αποφάσεις, που θα μπορέσουν τελικά να πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση του άλλου δρόμου που οι ίδιοι θα χαράσσουν. Σε κάθε περίπτωση οι οργανώσεις του NAP και της νΚΑ θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους ώστε η Ανυπότακτη Κρήτη να σταθεί όρθια και με αρχές απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο στις μεγάλες μάχες κινηματικές και εκλογικές της περιόδου.