



Ποιος είναι αυτός δίπλα στον Κουκούτση;

Γράφει ο **εικονομιστ**

Κουκούτσι μυαλό δεν έχουν στη ΛΑ.Ε. Ο επικεφαλής της παράταξης φιγουράρει στις επίσημες παράτες για την απελευθέρωση της Καλαμάτας, το Σάββατο 23 Μαρτίου 2019. Στη φιάστα όπου με απαίτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, όπως διαβάζουμε, ανακρούσθηκε ο ύμνος «*Μακεδονία Ξακουστή, του Αλεξάνδρου η χώρα*» ανάμεσα σε μπαλωθιές και βαρελότα.

Και πού είναι το κακό; Θα ρωτήσει κάποιος. Σωστό. Άλλωστε παλαιότερα ο ίδιος ο σημερινός επικεφαλής της ΛΑΕ, ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τότε, είχε υποστεί την ταπεινωτική για αριστερό δοκιμασία, να εγερθεί όρθιος μέσα στη Βουλή και να φωνάξει στεντορεώς: «**Προκόπη Παυλόπουλος!**». Πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτός που, χωρίς την ψήφο της σημερινής ΛΑ.Ε, δεν θα είχε μπορέσει να εκλεγεί και να κινηθεί δραστήρια ως θεματοφύλακας των συμφερόντων της αστικής τάξης την επαύριο του δημοψηφίσματος για να ανατρέψει μαζί με τον Τσίπρα το περήφανο «**ΟΧΙ**» του 62% σε «**ΝΑΙ**» στην περίφημη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών.

Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι ο Π.Λ. φωτογραφίζεται στα δεξιά του υποψηφίου δημάρχου Καλαμάτας και επικεφαλής του συνδυασμού «*Καλαμάτα -Πόλη Ενωμένη*», **Δημήτρη Κουκούτση**.



Και μ' αυτό, τι; Θα ρωτήσει πάλι ο καλόπιστος. Ναι, αλλά πρόκειται για τον «σκληρό» πρώην

χρυσαιγίτη και σήμερα ανεξάρτητο βουλευτή Μεσσηνίας, αυτόν του οποίου το χέρι φιλούσε ταπεινά ο φίρερ Μιχαλολιάκος όταν επανήλθε, κρατούμενος πλέον, στη Βουλή για κάποια ψηφοφορία.

Ε, και; Θα αναρωτηθεί κανείς. Δεν φωτογραφήθηκε με τον πρόεδρο του **ΛΑΟΣ Γιώργο Καρατζαφέρη** που παρευρίσκετο μαζί με τον Λεβέντη. Στις επίσημες κρατικές εκδηλώσεις, παρουσία μάλιστα του Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν καθορίζουν οι παριστάμενοι το πρωτόκολλο ούτε το πού θα καθίσουν. Και στο κάτω - κάτω, στη φωτογραφία και στο βίντεο, φαίνεται **αριστερά** του. Είναι θέμα οπτικής γωνίας.

Υπό αυτήν την έννοια, είναι σωστό. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που φωτογραφίζονταν στο Καστελόριζο με τον Κασιδιάρη ή με τον Παππά στα Ιωάννινα, φωτογραφήθηκαν άλλωστε αυτοβούλως και όχι με βάση το πρωτόκολλο.



Ίσως πάλι, θα αναλογίζεται κανείς, μετά τους **«Σπαρτιάτες»** ανέλαβε να διαφωτίσει και τους Καλαματιανούς για το πλατύ, ενωτικό, ρωμαλέο, μεγάλο αντιμνημονιακό πατριωτικό ριζοσπαστικό μέτωπο χωρίς αποκλεισμούς και σεχταρισμούς που έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος. **Και η ΛΑ.Ε, για να μπει στη Βουλή, θα πρόσθετε ο κακόπιστος.**

Το πρόβλημα όμως είναι δυστυχώς γενικότερο. Την επόμενη μέρα, Κυριακή 24 Μαρτίου, συνελήφθη στο Σύνταγμα (και **παρά** το Σύνταγμα) μέλος της ΠΓ της ΛΑΕ επειδή μοίραζε με άλλα μέλη της **ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ** προκηρύξεις. Καταδικαστέα ασφαλώς η καταστολή, τι έγγραφαν όμως μεταξύ **εθνομηδενισμών** και άλλων αυτές;

Η επέτειος για την 25η Μαρτίου αποκτά πάλι μοναδική σημασία σήμερα, μετά την προδοτική «Συμφωνία» των Πρεσπών, την εγκατάλειψη της Βορείου Ηπείρου και τις καταστροφικές εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί σε Αιγαίο, Κύπρο και Θράκη.

Εγκατάλειψη λοιπόν της **Βορείου Ηπείρου**. Από ποια μεριά των συνόρων βρίσκεται άραγε ο **αλυτρωτισμός;**

Προδοτική, και όχι **νατοϊκή** η Συμφωνία των Πρεσπών. Κατάπτυστη και για μας η Συμφωνία, όχι όμως για τους ίδιους λόγους. Όχι γιατί δήθεν πουλάει τη Μακεδονία μας. Όχι γιατί **“εκχωρεί το όνομα της Μακεδονίας που είναι μία και ελληνική”** στο γειτονικό λαό, με τον οποίο τίποτα δεν έχουμε να μοιράσουμε.



Κατάπτυστη γιατί βάζει στο **NATO** τους γείτονές μας. Γιατί προωθώντας τα ιμπεριαλιστικά σχέδια στα Δυτικά Βαλκάνια, μετατρέπει τη χώρα τους σε **Βορειοατλαντική Μακεδονία**. Τους μαντρώνει στο **NATO**, στον μπουρλοτιέρη του ιμπεριαλισμού, μια **αμυντική** υποτίθεται συμμαχία, που ενώ ο αντίπαλός της έχει καταρρεύσει εδώ και δεκαετίες, συνεχίζει να **“αμύνεται”** μόνη της...

Το NATO από το οποίο θέλουμε **να φύγουμε εμείς** και όχι να κάνουμε τον καμπόσο στους άλλους εκβιάζοντάς τους για να μούνε κι αυτοί. Η κριτική στην Συμφωνία πρέπει να γίνεται με **εργατικό, αντιιμπεριαλιστικό και διεθνιστικό** πρόσημο. Η κριτική στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να γίνεται από **ταξικές** θέσεις και από **αριστερά** και όχι **εθνικιστικές** και από **δεξιά**.

Η ΛΑ.Ε. φαρεύει στα θολά νερά του εθνικισμού. Μέλη του Πολιτικού της Συμβουλίου και της Πολιτικής Γραμματείας συμμετέχουν στα εθνικιστικά συλλαλητήρια που δηλητηριάζουν την ατμόσφαιρα και επωάζουν το φίδι του φασισμού.

Πρέπει κάποτε να συναισθανθούν τις ευθύνες τους και να βάλουν τέρμα στο κατήφορο, που, άλλωστε, και **εκλογικά** θα αποβεί ατελέσφορος. Το μάρκετινγκ διδάσκει: Όταν συναγωνίζονται στην αγορά -ή στις εκλογές- δύο παρόμοια προϊόντα, **διευρύνουν την αγορά του είδους**, όμως κερδισμένο βγαίνει πάντα **το ορίτζιναλ**.

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Κοινή δράση
του Δημοκρατικού Πατριωτικού χώρου
για την Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση

<https://restartgr.blogspot.gr> / e-mail: restartgr1@gmail.com
<https://www.facebook.com/Επανεκκίνηση-Restart-561310531033306>

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Κοινή δράση
του Δημοκρατικού Πατριωτικού χώρου
για την Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση



Σήμερα, 200 χρόνια σχεδόν μετά την μεγάλη επανάσταση του 1821, καθώς η χώρα μας βυθίζεται καθημερινά στον εφιάλτη μιας νέας δουλείας, το μήνυμα του '21, μας δίνει ξανά την διάσταση του ξεσηκωμού και της δίψας για ελευθερία.

Το ηρωικό ανάστημα που σήκωσε ο λαός μας εκείνη την εποχή εναντίον του ξένου δυνάστη και τα κατορθώματα τα οποία πέτυχε, έδωσαν το έναυσμα για τον ξεσηκωμό και άλλων λαών στην Ευρώπη και σ' όλο τον κόσμο. Όπως τώρα, μετά τον ξεσηκωμό των Αγανακτισμένων στο Σύνταγμα το 2011 και τις μεγάλες κινητοποιήσεις εκείνης της περιόδου, οι λαοί της Ευρώπης άρχισαν να καταλαβαίνουν την βαθιά αντιλαϊκή φύση της ευρωενωσιακής «αυτοκρατορίας» των Βρυξελλών, με αποτέλεσμα το Brexit και τα Κίτρινα Γιλέκα μέσα στην καρδιά της Ευρώπης.

Ο αγώνας του 1821 ενάντια στην τυραννία, μας έμαθε ότι **την θέληση του λαού για ελευθερία και εθνική κυριαρχία** δεν μπορεί να την ανακόψει ούτε η υπεροπλία του εχθρού, ούτε οι διεθνείς συσχετισμοί δυνάμεων. Δεν μπορούν να την ανακόψουν οι κραυγές των προσκυνημένων που συστήνουν δήθεν σύνεση ενώ στην πραγματικότητα επιζητούν υποταγή στα κελεύσματα των κατακτητών.

Η επέτειος για την 25η Μαρτίου αποκτά πάλι μοναδική σημασία σήμερα, μετά την προδοτική «Συμφωνία» των Πρεσπών, την εγκατάλειψη της Βορείου Ηπείρου και τις καταστροφικές εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί σε Αιγαίο, Κύπρο και Θράκη.

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 25^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΑΝΟΙΞΗ ΡΑΓΙΑΔΕΣ

25.03.2019

Ο αγώνας για ελευθερία συνεχίζεται.

Η ενότητα θα φέρει τη νίκη.