



Με αγωγή για διαφυγόντα κέρδη και συκοφαντική δυσφήμιση προειδοποίησε μέσω... αστυνομίας ο ιδιοκτήτης του φροντιστηρίου «Πρίσμα» την εργαζόμενη που έδιωξε, αν δεν σταματήσουν οι κινητοποιήσεις του Συλλόγου Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών.

Της **Διαλεκτής Αγγελή**

Την καταχρηστική απόλυση συναδέλφου τους από γνωστό φροντιστήριο καταγγέλλουν τα μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (ΣΕΦΚ), προχωρώντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, χθες, για τρίτη φορά, έξω από το κτίριο του φροντιστηρίου.

Η Α.Σ. εργαζόταν στο φροντιστήριο «Πρίσμα» επί 24 χρόνια και ήταν η αποκλειστική διδάσκουσα στο γνωστικό της αντικείμενο. Από το 1990 μέχρι το 1996 δίδασκε Κοινωνιολογία, ενώ από το 1996 και ύστερα δίδασκε αρχικά το μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας και αργότερα το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

Το 2011 ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, ενώ από τον Μάιο του 2014 δεν της καταβάλλονταν καθόλου χρήματα, με αποτέλεσμα να μαζευτεί ένα χρέος σχεδόν ενάμισι έτους της τάξης των 5.700 ευρώ. Και αν το ποσό φαίνεται μικρό σε κάποιους, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ώρες που δίδασκε ήταν ελάχιστες και το ωρομίσθιό της αντιστοιχούσε στα 9,24 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για μηνιαίες απολαβές περίπου 270 ευρώ.

«Στα μέσα Μαρτίου και ενώ ήδη ο εργοδότης καθυστερούσε να με πληρώσει, μου έθετε όρους - προκειμένου να με επαναπρολάβει- να δεχτώ μείωση του μισθού μου και να δουλέψω επιπλέον ώρες ανασφάλιστη. Σημειωτέον, πέρυσι είχα ήδη υποστεί μείωση 45% στον μισθό μου. Προσέφυγα για δεύτερη φορά στην Επιθεώρηση Εργασίας και βγήκε απόφαση να επιστρέψω στη δουλειά μου. Αρνήθηκε να συμμορφωθεί και έτσι προχώρησα σε αγωγή» λέει στην «Εφ.Συν.» η Α.Σ.

«Η σύμβασή μου έληγε στις 9 Μαΐου. Ομως, το μάθημά μου διαγωνιζόταν στις 12 Ιουνίου. Θα έπρεπε λοιπόν να με προσλάβει για έναν μήνα. Δεν το έκανε. Εφτασε στο σημείο να δηλώνει στο πρόγραμμα το μάθημά μου και μία ώρα πριν ξεκινήσει να μου το αναβάλλει. Υπήρξαν αντιδράσεις από γονείς και μαθητές και αναγκάστηκε να βάλει έναν άλλο καθηγητή, ο οποίος δεν γνωρίζω υπό ποιο καθεστώς εργάζεται».

Ο ΣΕΦΚ διοργάνωσε κινητοποιήσεις στις 13 και τις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ είχε ήδη προαναγγείλει νέα συγκέντρωση για τις 20 του μήνα. Την περασμένη Πέμπτη λοιπόν η Α.Σ. έλαβε «πρόσκληση», η οποία της επιδόθηκε από αστυνομικό υπάλληλο και η οποία έλεγε ότι θα έπρεπε να προσέλθει στο Α.Τ. Καλλιθέας «εντός 3 ημερών και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας φέροντες (!) την παρούσαν και αποφανθείτε (!) στον Αρχ/κα Ελευθεριάδη Αγγελο που ανέλαβε τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας».

«Την επομένη πήγα στο τμήμα και ο αρχιφύλακας στην ουσία μετέφερε την επιχειρηματολογία του εργοδότη και την προειδοποίηση ότι αν πραγματοποιούνταν η συγκέντρωση του Σαββάτου, θα μου έκανε αγωγή για διαφυγόντα κέρδη και συκοφαντική δυσφήμιση. Μάλιστα, ο ίδιος εκτιμούσε ότι θα μου κοστίσει

30.000 ευρώ και θα με εξαντλήσει οικονομικά. Δεν παρέλειψε μάλιστα να κάνει και αξιοκρατικές κρίσεις σχετικά με την απαγόρευση των «μικρών συγκεντρώσεων που αναστατώνουν την πόλη» και ότι «τα αφεντικά μπορούν να απολύουν και να προσλαμβάνουν όποιον θέλουν»».

«Πρώτα ξεζούμισμα, μετά απολύσεις»

«Για τα αφεντικά η μέθοδος της λύσης, πρώτα το ξεζούμισμα, μετά οι απολύσεις» φώναζαν οι δεκάδες συγκεντρωμένοι χθες, ενώ κατήγγειλαν και «την πρωτοφανή πρακτική δημόσιοι υπάλληλοι να λειτουργούν ως ιδιωτικοί σεκιούριτι των εργοδοτών» υπό το βλέμμα μερικών ανδρών της ΕΛ.ΑΣ. και της δημοτικής αστυνομίας.

Σήμερα, εκπρόσωποι του ΣΕΦΚ επιδίδουν στο Α.Τ. Καλλιθέας έγγραφο με το οποίο ζητούν να τους χορηγηθεί η τυχόν αλληλογραφία του εργοδότη της Α.Σ. με την αστυνομική υπηρεσία, καθώς και να απαντήσει γραπτώς σε μια σειρά ερωτημάτων που αφορούν τη νομιμότητα της επίδοσης «πρόσκλησης» από αστυνομικό όργανο σε πολίτη.

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον ιδιοκτήτη του φροντιστηρίου, Βασ. Γκούμα, μας είπε ότι έχει εφαρμόσει πλήρως τον νόμο, αρνήθηκε ότι υπάρχει απόφαση της Επιθεώρησης Εργασίας που αποφαινεται την επαναπρόσληψη της εργαζόμενης και μας πληροφόρησε ότι υπάρχει εισαγγελική παραγγελία για την κλήτευση της Α.Σ. και ότι ο αστυνομικός δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Πηγή: efsyn.gr