



Την μελέτη, προμήθεια και κατασκευή σταθμού παραγωγής ενέργειας ισχύος 250 MW στην Γκάνα, με τη μέθοδο fast-track, ανέλαβε η ΜΕΤΚΑ του ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πενταετούς διάρκειας έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το μοντέλο κατασκευής, ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης και μεταβίβασης (Build, Own, Operate and Transfer - BOOT). Η σχετική σύμβαση υπεγράφη με την κυβέρνηση της Γκάνα και την εταιρεία Ameri Energy, εταίρου της ΜΕΤΚΑ.

Η υλοποίηση του έργου κατέστη εφικτή με την ενεργό υποστήριξη της αμερικανικής General Electric. Αποτελείται από δέκα νέες κινητές αεριοστροβιλικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας TM2500+ της General Electric, σε συνδυασμό με τα δοκιμασμένα βοηθητικά συστήματα (balance of plant) της ΜΕΤΚΑ, που λειτουργούν ήδη με επιτυχία σε σαράντα παρόμοιες κινητές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τις οποίες η εταιρεία έχει υλοποιήσει διεθνώς με τη μέθοδο της ταχείας εκτέλεσης (fast-track).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με την ανάθεση της νέας αυτής σύμβασης, η ΜΕΤΚΑ προσθέτει στο τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων της τη συμμετοχή της στο έργο, η οποία υπερβαίνει τα 350 εκατ. δολ. ΗΠΑ, ενώ, παράλληλα, σημειώνει σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη του στρατηγικού της στόχου για την αξιοποίηση της επιτυχημένης επέκτασης των δραστηριοτήτων της στις περιοχές της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής, καθώς και για να καταστεί κορυφαίος παίκτης και στην ενεργειακή αγορά της Υποσαχάριας Αφρικής.

Για να ενισχύσει περαιτέρω τη δέσμευσή της αυτή, η ΜΕΤΚΑ εγκαινίασε ένα νέο περιφερειακό γραφείο στην Άκκρα της Γκάνα, με σκοπό να παράσχει υποστήριξη στα έργα της εταιρείας στη χώρα και να αναπτύξει περαιτέρω τη δραστηριότητά της στην ευρύτερη περιοχή της Δ. Αφρικής.

Εξάπλωση στη Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια, την Αφρική, στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ και το «τρίγωνο του διαβόλου» Ελλάδα - Ισραήλ - Αίγυπτος, ζεστό χρήμα και εμπέδωση των αντεργατικών αναδιαρθρώσεων εντός Ελλάδας από την ΕΕ.

Το ελληνικό κεφάλαιο προσπαθεί επιθετικά να ξεπεράσει την καπιταλιστική κρίση, ισοπεδώνοντας τις δυνάμεις της εργασίας εντός Ελλάδας και αναζητώντας νέες αγορές.

Για μια ακόμα φορά τα στοιχεία διαψεύδουν όσους στρέφουν το βλέμμα των εργαζομένων μακριά από τον πραγματικό εχθρό, το κεφάλαιο και το κράτος του, και παρουσιάζουν την Ελλάδα ως ευρωπαϊκή αποικία που για να βγει από την κρίση χρειάζεται μια εναλλακτική στρατηγική για να «ανοίξουν τα εργοστάσια» (υπό καπιταλιστική ιδιοκτησία πάντα) που «μας κλείνουν οι ξένοι».

Γ.Μ.