



Το **OXI** νίκησε λοιπόν. Συντριπτικά και περίπου με 60%.

Κάποια πράγματα έχουν μεγαλύτερη σημασία και από τα νούμερα.

Σε χρόνο ρεκόρ - σχεδόν από το πουθενά- κατασκευάστηκε μια τεράστια **πηγάδα** που ονομάστηκε «**έξοδος από την ευρωζώνη και την ΕΕ-Ρήξη εδώ και τώρα με τους τοκογλύφους**».

Δεν την έφτιαξε ο **ΣΥΡΙΖΑ**, καθώς η αποχώρηση από ευρωζώνη και ΕΕ, δεν αποτελούσε και δεν αποτελεί για αυτόν, ούτε καν ένα σχέδιο ...Δ.

Δεν πάσχισε για αυτήν το **ΚΚΕ** καθώς προτίμησε να αφήσει τη θέση για έξοδο στο ...πατάρι και να δηλώσει ότι «έξω από το ευρώ θα έχουμε χρεωκοπημένο λαό».

Πάλεψε για αυτήν συνειδητά και με πάθος η **ΑΝΤΑΡΣΥΑ**, όπως και άλλοι σύντροφοι και ρεύματα στην αριστερά, που προτάσσουν την αξιοπρεπή ζωή της εργαζόμενης κοινωνικής πλειοψηφίας, μέσα από τον άμεσο αγώνα ανατροπής, ενάντια στους αυτοκράτορες της ΕΕ.

Ωστόσο, **ας μην είμαστε αχάριστοι**.

Τη μεγαλύτερη συμβολή στην πηγάδα της εξόδου από την ευρωζώνη την είχαν μακράν, οι **σύντροφοι Σαμαράς, Μέρκελ, Βενιζέλος, Ντάισελμπλουμ, Σόιμπλε, Θεοδωράκης, Σούλτς, Ντράγκι, Πρετεντέρης, Ρέντσι, Κοσιώνη** και άλλοι ανάλογοι.

Τους κουβάλησαν πρόθυμα πέτρες, τούβλα, άχυρα και κυρίως λάσπη, όλοι οι **συναγωνιστές επιχειρηματίες, εργοδότες, εργολάβοι, έμποροι και λαθρέμποροι**. Στο πλευρό τους, συγκινητική η συνεισφορά των κυριών τους από την Εκάλη και το Λουδινό έως τη Μύκονο και το Μονακό.

Την ταπεινή μα τόσο χρήσιμη δουλειά του **κουβαλητή νερού και του αερισμού με βεντάλιες** των κάθιδρων συντελεστών της πηγάδας, την έφεραν επάξια σε πέρας ο **Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ, οι μετριοπαθείς Καμίνης και Μπουτάρης και ο πάντα νέος Άνθιμος** της Θεσσαλονίκης.

Το γεγονός ότι αυτοί οι πρωτομάστορες **έπεσαν μέσα** στο δημιούργημά τους, είναι άλλο ζήτημα. Θα μείνουν στην ιστορία για την αυταπάρνησή τους.

Η συνεισφορά τους θα μείνει ανεξίτηλη. Ανέδειξαν στα πέρατα του κόσμου την μεγάλη αλήθεια:

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΛΑΟΣ!

Αυτός είναι που με ταξικό πείσμα και διαίσθηση αγκάλιασε το **OXI** και **ας μην είχε «πολιτικό πατέρα»** της προκοπής.

Και δεν τελειώνει αυτή η νίκη στο συμβολικό ταπεινωτικό θάψιμο των τεράτων του κεφαλαίου και της υποταγής.

Ο λαός ψήφισε περήφανα **ΟΧΙ στην μαύρη πρόταση**. Όχι απλά επειδή ήταν η πρόταση των δολοφόνων του.

Αλλά και για τα συγκεκριμένα που όριζε: Ξεπούλημα λιμανιών και αεροδρομίων, μείωση συντάξεων και μισθών, σύνταξη στα 67, ακλόνητος ο ΕΝΦΙΑ, κατάργηση ΕΚΑΣ, νέα φοροληστεία με ΦΠΑ και άλλα αιματηρά.

Ας μη τολμήσει η **κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ**, να γράψει «τα ίδια ανάποδα» σε ένα άλλο χαρτί επαίσχυντης συμφωνίας με τα αρπακτικά της ευρωζώνης.

Πρώτα απ' όλα θα έχει κάνει **πραξικόπημα** απέναντι στο βροντερό και πολύ βουερό ΟΧΙ που νίκησε

Κατά τα άλλα, υπογράφοντας, αν τολμήσει, θα έχει υπογράψει το πολιτικό της τέλος.

Εμείς πάντως, **ΜΕΝΟΥΜΕ «ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ»**