



Έφοδος της αστυνομίας στις τρεις καταλήψεις στέγασης προσφύγων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το πρωί της Τετάρτης.

Αξιοποιώντας τις καλύτερες κατασταλτικές παρακαταθήκες της κυβέρνησης Σαμαρά, νωρίς τα ξημερώματα διμοιρίες των ΜΑΤ εισέβαλαν στις καταλήψεις στέγης Ορφανοτροφείου, Καρόλου Ντηλ και Νίκης, στις οποίες είχαν βρει καταφύγιο δεκάδες πρόσφυγες και μετανάστες.

Οικογένειες με μικρά παιδιά και αλληλέγγυοι σύρθηκαν με κλούβες στην ΓΑΔΘ, όπου και γίνεται εξακρίβωση στοιχείων. Ως άμεση απάντηση ομάδα αντιεξουσιαστών προχώρησε σε κατάληψη των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Το μήνυμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι σαφές: Οι πρόσφυγες «χωράνε» μόνο σε απομονωμένα στρατόπεδα συγκέντρωσης έξω από τις πόλεις – και κατά προτίμηση σε βιομηχανικές ζώνες, όπως στη Σίνδο και τον Σκαραμαγκά, ώστε αύριο να γίνουν φθηνά εργατικά χέρια για τους καπιταλιστές. Γιαυτό και οι απόπειρες παροχής ανθρώπινων συνθηκών ζωής και αλληλεπίδρασης με τους ντόπιους και το εργατικό κίνημα ποινικοποιούνται και καταστέλλονται.

Κάτω τα χέρια από τις καταλήψεις!

ΥΓ: Αναμένουμε την καταγγελία του τμήματος δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ.

Προσθήκη: Ανακοίνωση εξέδωσε σχετικά η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Θεσσαλονίκης:

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καταγγέλλει την επίθεση κρατικής καταστολής στις καταλήψεις στέγασης προσφύγων και αλληλεγγύης

Επίδειξη ακραίου κρατικού αυταρχισμού και καταστολής ήταν η εισβολή της αστυνομίας στους κατειλημμένους χώρους φιλοξενίας προσφύγων στο Ορφανοτροφείο της Τούμπας, στη Λ. Νίκης και στην Κ. Ντηλ τα χαράματα της Τετάρτης 27.7.16 και οι μαζικές προσαγωγές προσφύγων και αλληλέγγυων. Αυτή είναι η Ελλάδα και η Δημοκρατία του 2021 που υπόσχεται ο Α. Τσίπρας. Για όλα αυτά τα αίσχη προειδοποιούσε η κυβερνητική συγνώμη του αν. υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Γ. Μουζάλα προς τον Ν. Δένδια που σαν υπουργός οργάνωσε τις ρατσιστικές επιχειρήσεις «Ξένιος Δίας» επί κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τους πρόσφυγες δεν είναι παρά κομμάτι της άθλιας αντιμετώπισης των προσφύγων από την ΕΕ με φράχτες όπως αυτούς στον Έβρο, στοίβαγμα κάτω από απάνθρωπες συνθήκες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και με το θλιβερό αποτέλεσμα 3.000 πνιγμένους στη Μεσόγειο. Η ΕΕ χτίζει μια Ευρώπη-Φρούριο, ενώ ταυτόχρονα πρωταγωνιστεί στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε Αν. Μεσόγειο και Μ. Ανατολή που προκαλούν την προσφυγιά και τη μετανάστευση.

Η κυβέρνηση οργάνωσε την πολυδάπανη επιχείρηση καταστολής, την ίδια στιγμή που αρνείται να διασφαλίσει ανθρώπινους όρους ζωής στους πρόσφυγες, επειδή είναι απόλυτα εχθρική σε κάθε αγωνιστική κίνηση αλληλεγγύης σε αυτούς. Όποιος δεν είναι ενεργούμενο της κυβέρνησης, των ΜΚΟ, προπαγανδιστής της ΕΕ, βρίσκεται στο στόχαστρο. Καθόλου τυχαία δεν ήταν λοιπόν η ενορχηστρωμένη προπαγάνδα ενάντια στο «No Border Camp». Αυτή η αστυνομική βαρβαρότητα που με τις πρωινές εφόδους θύμιζε σκοτεινές μέρες, είναι κομμάτι αξεχώριστο της μνημονιακής πολιτικής που βάζει στο στόχαστρο τα δικαιώματα των εργαζομένων, των φτωχών, του λαού.

Η υποκρισία με την οποία ο κομματικός μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ και τα φερέφωνά του σπεύδουν να ανακοινώσουν ότι δήθεν διαφωνούν με αυτές τις πρακτικές καταστολής, δεν ξεγελά κανένα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι εχθρική στο κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες.

Η λαϊκή αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, η απαίτηση για ανοιχτά σύνορα και ανοιχτές πόλεις που εκφράστηκε μαζικά όλη τη φετινή χρονιά, δεν πρόκειται να σταματήσει με τον αυταρχισμό και τα ΜΑΤ. Είναι κομμάτι της πάλης για μια καλύτερη, αξιοπρεπή ζωή, με δικαιώματα και ελευθερίες, είναι ανάγκη ζωής και γι' αυτό θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ απαιτεί μαζί με όλο το αντιρατσιστικό κίνημα και όλους όσους υπερασπίζονται το δικαίωμα των προσφύγων σε μια καλύτερη ζωή, την άμεση απελευθέρωση των προσαχθέντων και το σταμάτημα κάθε δίωξης και γενικότερα της επίθεσης στους πρόσφυγες και στις δημοκρατικές ελευθερίες.