



Την «γραμμή» της ξεκαθάρισε το απόγευμα της Τρίτης η πιο δυναμική μερίδα της αστικής τάξης, οι Έλληνες βιομήχανοι.

Παρεμβαίνοντας με τρόπο ξεκάθαρο στις πολιτικές εξελίξεις, ο ΣΕΒ ζητά «τη συμφωνία των κομμάτων σε τέσσερις άξονες εθνικής στρατηγικής για την οικονομία, στο πλαίσιο μιας εθνικής συνεννόησης», καθώς η επικρατούσα πολιτική αστάθεια «θέτει εκ νέου τις επιχειρήσεις και τους πολίτες(!) όμηρους της περιορισμένης ρευστότητας και υπονομεύει τα δημόσια έσοδα».

Μάλιστα, κοροϊδεύοντας στα μούτρα της την εργατική τάξη που έχει στενάξει από τέσσερα χρόνια σαρωτικών ανατροπών προς όφελος του κεφαλαίου, οι βιομήχανοι δηλώνουν ότι οι παραπάνω εξελίξεις πλήττουν «όλους μας και κυρίως τους οικονομικά αδύναμους»!

Περνώντας στο «ζουμί», ο ΣΕΒ ζητά:

- 1) Εθνική επιτροπή υψηλών προδιαγραφών για τη διαπραγμάτευση του δημόσιου χρέους.
- 2) Συμφωνία των κομμάτων για συνταγματική αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή.
- 3) Δέσμευση των πολιτικών δυνάμεων στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
- 4) Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών (ρευστότητα Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επενδυτικό πρόγραμμα ΕΕ) για την ανάπτυξη της οικονομίας με βάση την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Όρκους πίστης στην ΕΕ, ανάπτυξη κομμένη και ραμμένη στα μέτρα τους και συνεννόηση όλων των κομμάτων (αλλά κατά βάση της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ) για τη διαπραγμάτευση του χρέους και τη συνταγματική αναθεώρηση, να τι ζητά η αστική τάξη της Ελλάδας.

Η ανακοίνωση του ΣΕΒ καταλήγει ζητώντας - τι άλλο - σκληρή δουλειά:

«Διανύουμε εποχές μεγάλων αναταράξεων. Η ευρωπαϊκή οικογένεια παρέχει εγγυήσεις γεωπολιτικές και αναπτυξιακές σε μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας. Η ευημερία μας εξαρτάται από την ουσιαστική μεταρρύθμιση του κράτους και της οικονομίας, που μόνο η ευρωπαϊκή προοπτική μπορεί να εξασφαλίσει. Άλλωστε, η διαπραγμάτευση για ένα καλύτερο μέλλον προϋποθέτει ισχυρή οικονομία. Και η ισχυρή οικονομία χτίζεται μόνο με σχέδιο, πνεύμα συνεννόησης, ρεαλισμό και σκληρή δουλειά».

### **Οι «προφήτες»**

Η ανακοίνωση του ΣΕΒ έρχεται να επιβεβαιώσει την κατεύθυνση που εδώ και μήνες βάζουν κορυφαία εκδοτικά συγκροτήματα της χώρας, τη συγκρότηση ενός «μεγάλου συνασπισμού» που θα διαχειριστεί, αναλόγως των περιστάσεων, από την διαπραγμάτευση για το χρέος μέχρι ακόμα και την κυβερνητική εξουσία.

Με την προοπτική αυτή έχουν από καιρού εις καιρόν συνταχθεί διάφορα στελέχη της ΝΔ αλλά και της λεγόμενης «κεντροαριστεράς», ενώ ουδέποτε αποκλείστηκε ξεκάθαρα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα μόλις πριν λίγες μέρες ο Στέλιος Κούλογλου ζήτηγε συναινετική εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και ταυτόχρονη προκήρυξη εκλογών στα τέλη Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου, συντασσόμενος με την πρόταση του «Ποταμιού» και του Στ. Θεοδωράκη.

Ο τελευταίος, σημειωτέον, ήταν ο πρώτος «πολιτικός αρχηγός» που, σε συνάντησή του με τον Αντ. Σαμαρά στις 19 Νοέμβρη, είχε ζητήσει «οι άνθρωποι που διεκδικούν την εξουσία, ο κ. Σαμαράς και ο κ. Τσίπρας, να συνεννοηθούν και με αμοιβαίες υποχωρήσεις να βρεθεί λύση».

Η πρόταση του Στ. Θεοδωράκη τότε ήταν «να γίνει τώρα συνταγματική αναθεώρηση που θα αλλάξει την ασυλία των πολιτικών, να αλλάξει ο εκλογικός νόμος και οι εκλογικές περιφέρειες να γίνουν μικρότερες, να βρεθεί μια πατριωτική λύση για το χρέος και να γίνουν εκλογές το Νοέμβριο του 2015».

Οποιαδήποτε ομοιότητα με τις προτάσεις του ΣΕΒ είναι συμπτωματική, δε νομίζετε;

**Γ.Μ.**