



Ογκώδη και μαχητική διαδήλωση ενάντια στο αντιασφαλιστικό έκτρωμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πραγματοποίησαν την Πέμπτη 21 Γενάρη στην Αθήνα χιλιάδες μισθωτών, εργαζόμενων με μπλοκάκι και ελευθεροεπαγγελματιών επιστημόνων (νομικοί, υγειονομικοί, μηχανικοί και λογιστές).

Παρέλυσε το κέντρο της Αθήνας για πάνω από τρεις ώρες.



Στην συγκέντρωση καλούσαν οι «επιστημονικοί» φορείς και τα επιμελητήρια (ΤΕΕ, ΔΣΑ, ΠΙΣ, Οικονομικό Επιμελητήριο κ.ά.)

Επίσης καλούσαν το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, η Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, η ΕΜΔΥΔΑΣ κ.ά.

Καλούσαν ακόμα η Επιτροπή Αγώνα Δικηγόρων και η Επιτροπή Αγώνα των αυτοαπασχολούμενων γιατρών. Επίσης οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στους κλάδους αυτούς, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑ.Ε., η Λαϊκή Αντίσταση κ.ά.



Στην συγκέντρωση έκανε την εμφάνισή του, μετά από πολύ καιρό, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης

Παναγόπουλος. Φαίνεται πως αισθάνθηκε φιλικό περιβάλλον ανάμεσα στους λεγόμενους «επιστημονικούς» φορείς που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των «ανώτερων» μειοψηφικών στρωμάτων «επιστημόνων» - εργοδοτών ή και μεγαλομετόχων. Εξάλλου με αυτούς είχε συμπορευτεί η YES-ΕΕ και ο πρόεδρός της, στην μεγάλη μάχη του “ΝΑΙ” στην περίοδο του δημοψηφίσματος.



Με απίστευτο θράσος ο Παναγόπουλος θέλησε να κάνει δηλώσεις στις κάμερες μπροστά από το πανό του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών που βρισκόταν στην αρχή της συγκέντρωσης. «Όχι στα παζάρια των γραφειοκρατών, ο αγώνας στα χέρια των εργατών»...ακούστηκε από το μπλοκ του Σωματείου. Οι διαδηλωτές τον έτρεψαν σε άτακτη φυγή πετώντας του προκηρύξεις, φωνάζοντας συνθήματα ενώ ένα πλακάτ προσγειώθηκε στο κεφάλι του...

Η συγκέντρωση ξεκίνησε από τα Προπύλαια λίγο μετά τις 12.00 με κατεύθυνση το Υπουργείο Εργασίας και την Βουλή.



Στην αρχή μπήκε το μαζικό και μαχητικό μπλοκ του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών. Ακολούθησε η Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων.

Μερικά από τα συνθήματα που ακούστηκαν από το μπλοκ του σωματείου ήταν τα εξής:



-Κατρούγκαλε και Τσίπρα ακούστε το καλά, αυτό το νομοσχέδιο θα πέσει στην φωτιά.

-Όχι στον διάλογο και στον συμβιβασμό, να μην περάσει λέμε το ασφαλιστικό.





-Θέλουμε περίθαλψη-συντάξεις-εργασία-δευτερογενή ασφαλιστική εργοδοσία.

-Με αγώνες έχει γίνει η ασφάλιση- δεν είναι για παζάρια και για διάλυση.

-Κάτω η κυβέρνηση και τ' ασφαλιστικό της - Την κρίση να πληρώσει ο κάθε εργοδότης.

Στην συνέχεια βρέθηκαν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ.



Ακολούθησαν δεκάδες πανό επιστημονικών φορέων, συλλόγων κ.ά.

Η διαδήλωση πορεύτηκε προς το Υπουργείο Εργασίας, όπου συναντήθηκε με τους εκπαιδευτικούς, τους αγωνιζόμενους απολυμένους στα 5μηνα αλλά και με την ΠΟΕ ΟΤΑ, που με μηχανοκίνητη πορεία είχε ξεκινήσει από την πλατεία Καραϊσκάκη.

**Σαν διαμαρτυρία για το θάνατο εργαζόμενου στα 5-μηνα** στο Δήμο Μεγάρων από εργατικό ατύχημα, η «**Attack στην ανεργία και την επισφάλεια**» κατέλαβε τα γραφεία της **υφυπουργού Ανεργίας Ράνιας Αντωνοπούλου** και τις **υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου**, δηλαδή των ΕΣΠΑ, στο κέντρο της Αθήνας (Κοραή).



Η πορεία κατέληξε στην Βουλή όπου οι διαδηλωτές παρέμειναν για αρκετή ώρα φωνάζοντας συνθήματα.

Η νεοδημοκρατική ηγεσία του ΔΣΑ επιδόθηκε σε σόου με τις γραβάτες τους.

**Κ.Σ.**

**Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, στιγμιότυπα από τη σημερινή διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας:**

Μέλη της «**Attack στην ανεργία και την επισφάλεια**» αναρτούν πανό στο κτίριο που στεγάζονται τα γραφεία της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας Ράνιας Αντωνοπούλου και οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου. Το ιστορικό αυτό κτίριο της οδού Κοραή 4, στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής ήταν η έδρα της **Κομαντατούρ**, ενώ κατά την απελευθέρωση στέγαζε τα γραφεία του ΕΑΜ, μέχρι να το καταλάβουν τα τανκς του αγγλικού ιμπεριαλισμού το Δεκέμβρη του '44.

Δείτε περισσότερα για την κατάληψη της «Attack» εδώ: [Κατάληψη στο γραφείο της Υφυπουργού Ανεργίας! \(φωτορεπορτάζ\)](#)

“Κάποιοι είχαν το θράσος να αποδοκιμάσουν τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ”

από το ραδιοφωνικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, 21/1/2016

Το θράσος μάλλον το είχε ο αρχι-ΝΑϊνέκος που επιχείρησε να χρησιμοποιήσει για ντεκόρ στις δηλώσεις του τους αγωνιζόμενους εργαζόμενους, αυτούς που υφίστανται της ολέθριες συνέπειες της πολιτικής της οποίας τόσα χρόνια είναι απολιθωμένος στυλοβάτης.

Ο Παναγόπουλος τρέπεται σε φυγή από τους διαδηλωτές:

