

Τάκης Τσίτσος, μέλος ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ



Η Αριστερή Πλατφόρμα τελικά “κατάφερε” να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία στιγμή και στην ουσία όταν αποφάσισε να τη διώξει ταπεινωτικά ο Τσίπρας. Έχοντας ήδη καταπιεί ως τώρα πολλά, από τον Παυλόπουλο ως Πρόεδρο και τη συμφωνία του Eurogroup της 20ης Φλεβάρη, έως και το Τρίτο Μνημόνιο, το οποίο καταψήφισε μεν εξακολουθώντας δε να δηλώνει ότι παράλληλα ...στηρίζει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Μόνο όταν ο Τσίπρας έδειξε την πόρτα, εν μέσω πρωτοφανών συκοφαντιών σε βάρος πρώην συντρόφων (και υπουργών!) του και κήρυξε εκλογές (με λίστα), η Αριστερή Πλατφόρμα άρχισε να διαφοροποιείται οργανωτικά.

Πως όμως;

Όσο ηχηρότερα μιλάει η Λαϊκή Ενότητα για ένα πλατύ μέτωπο, άλλο τόσο και περισσότερο αφαιρεί όλα τα μάχιμα πολιτικά όπλα και ξεθωριάζει τις σημαίες και τους στόχους. Ακόμη και αυτός **ο μισός στόχος της εξόδου από την ευρωζώνη φαίνεται να υποβαθμίζεται μέχρις σχεδόν εξαφανισμού**. Τα πάντα δικαιολογούνται στο όνομα του να στεγαστούν όλοι σε ένα αναιμικό μέτωπο του ΟΧΙ που θα περιορίζεται σε μια νέας κοπής “αντιμνημονιακή” γενικολογία και σε ένα άσφαιρο “πατριωτισμό” που δε θα τολμά να μιλήσει για ρήξη και αποδέσμευση από την ιμπεριαλιστική **Ευρωπαϊκή Ένωση**.

Είναι εντυπωσιακό το στοιχείο ότι στην χτεσινή σύνοψη του πολιτικού προγράμματος της Λαϊκής Ενότητας που παρουσίασε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στο ευρώ και την αποχώρηση από την ευρωζώνη! **Ούτε μία λέξη!**

Σε σχετική ερώτηση που έγινε διευκρίνισε ότι «η δική μας εναλλακτική πρόταση βεβαίως προβλέπει για να εφαρμοστεί, **εφόσον χρειάζεται**, θα φύγουμε και από την ευρωζώνη συντεταγμένα και στη βάση ενός προοδευτικού προγράμματος και για τη εφαρμογή του».

Ακόμη χειρότερα, στην ίδια απάντηση ο επικεφαλής του νέου σχήματος πρόσθεσε: «Αυτό το οποίο εμείς **δεν δεχόμαστε είναι να είμαστε στην ευρωζώνη και να μας επιβάλλουν μνημονιακά προγράμματα**, προγράμματα λιτότητας και κυβέρνησης»!

Με λίγα λόγια- και είναι τραγικό!- η Λαϊκή Ενότητα, είναι σα να λέει στον ελληνικό λαό: «Πάμε να δοκιμάσουμε, άλλη μια φορά, να καταργήσουμε τα μνημόνια μέσα στην ευρωζώνη και αν δε γίνεται, τότε θα το πάμε αλλιώς». Πρόκειται για επανάληψη της ήδη ηττημένης κατά κράτος και με τραγικό για το λαό τρόπο πολιτικής στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ.

Στον κόσμο μένουν πάντα **τα “χοντρά” γράμματα**. Όχι τα “ψιλά”, οι υποσημειώσεις και οι αστερίσκοι των κομματικών ντοκουμέντων και σεντονιών, για να βολεύονται οι εσωτερικές ανησυχίες, ενστάσεις και διαφωνίες. Έχουμε πείρα πια από αυτό.

Το **ΟΧΙ**, παρότι ετερόμορφο, είχε σθένος και δύναμη και όχι λιποψυχία: Στην τρομοκρατία ότι ΟΧΙ θα σήμαινε **έξοδο από ευρωζώνη και ΕΕ**, ο λαός είπε ΟΧΙ ακόμη και αν αυτό θα σήμαινε έξοδο! Και αυτό

είναι πολύ βαρύτερο από τις πιρουέτες των διατυπώσεων των κειμένων.

Αυτό το ΟΧΙ δεν είναι αναλώσιμο. Θα είναι ο εφιάλτης του Τσίπρα και όλων των μνημονιακών. Δεν εγκλωβίζεται σε εσω-ΣΥΡΙΖΑ διαμάχες οπισθοφυλακών της τελευταίας στιγμής, ούτε θα ακρωτηριαστεί σε αναζητήσεις για τον “καλό” και τον “κακό” ΣΥΡΙΖΑ, όταν έχει καταρρεύσει η συνολική πολιτική στρατηγική του. Είναι ο βασικός κίνδυνος για την στρατηγική του κεφαλαίου, ο αστάθμητος παράγοντας, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι δύναμη ανατροπής του μαύρου μετώπου.

Ζητούμενο για μας είναι ένα μέτωπο Ανατροπής.

Σε ένα πόλεμο, θες **μέτωπο** και την επιστράτευση των μέγιστων δυνάμεων. Αλλά θες και **συγκέντρωση πυρών**, κατάλληλα όπλα και μάχιμες δυνάμεις.

Τούτη την εξίσωση της ταξικής διαπάλης, στο όνομα των αναγκών και των δικαιωμάτων της εργαζόμενης και άνεργης κοινωνικής πλειοψηφίας που σφαγιάζονται, πρέπει να επιλύσουμε.

Στη συντονισμένη προσπάθεια του αστικού πολιτικού προσωπικού να κλείσει το ρήγμα ή να το αφυδατώσει από κάθε ανατρεπτικό – ρηξιακό στοιχείο, δικό μας μέλημα και απάντηση είναι να βαθύνουμε τα πολιτικά του χαρακτηριστικά.

Να συμβάλλουμε ώστε το κομμάτι του ΟΧΙ που είναι με τη ρήξη και θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος. Να είναι η ηγεμονική δύναμη ενός πλατιού λαϊκού πολιτικού κοινωνικού μετώπου που θα μπει στη μάχη για να πάρει όλα σβάρνα προς όφελος του λαού, της εργατικής τάξης και της νεολαίας. Και αυτό δεν αφορά μόνο την **ΑΝΤΑΡΣΥΑ** και την ευρύτερη αντικαπιταλιστική αριστερά, αλλά και -μεταξύ των άλλων- τις μαχόμενες δυνάμεις που απεγκλωβίζονται από το ΣΥΡΙΖΑ.

Πάνω απ' όλα, η συγκρότηση ενός τέτοιου μετώπου είναι προϋπόθεση για τη **λαϊκή νίκη**. Για να νικήσει όμως ένα μέτωπο, πρέπει να λέει την **αλήθεια** στο λαό, να τον προετοιμάζει για σκληρές μάχες και κυρίως να αποπνέει την ομορφιά και τη φρεσκάδα της ανατροπής. Αντίθετα, επανάληψη δοκιμασμένων και αποτυχημένων συνταγών θα οδηγήσει πολύ γρήγορα σε ξέφτια, αφού ο λαός το έχει δει το έργο.

Παραθέτουμε ολόκληρο το εισηγητικό κείμενο του Παναγιώτη Λαφαζάνη στην Συνέντευξη Τύπου της Αριστερής Πλατφόρμας

*Να σας ευχαριστήσουμε θερμά που είσαστε μαζί μας. Είναι η πρώτη επαφή της «Λαϊκής Ενότητας» με τον Τύπο, τις τηλεοράσεις και τα ΜΜΕ. Καλή αρχή λοιπόν. Θα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε συχνά, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να απαντούμε σε ερωτήσεις σας, να διευκρινίζουμε θέματα σε αυτή τη κρίσιμη περίοδο, που όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα κριθεί το μέλλον της χώρας για αρκετές δεκαετίες. Αυτές οι **εκλογές** είναι πάρα πολύ **κρίσιμες** και δεν είναι ανάγκη να το τονίσω για άλλη μια φορά εγώ. Το καταλαβαίνει και ο τελευταίος πολίτης. Από αυτές τις εκλογές θα κριθεί κυριολεκτικά η επιβίωση της χώρας και η προοπτική της. Φυσικά, δεν είναι η ώρα ούτε ο τόπος για να αναλύσουμε όλες τις θέσεις μας και το πρόγραμμά μας. Άλλωστε, αυτό **το πρόγραμμα θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες** και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε πιο αναλυτικά και να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό.*

Θα ήθελα με την ευκαιρία της πρώτης παρουσίας μας να πω προκαταρκτικά δύο λόγια και από κει και πέρα θα είμαι έτοιμος να απαντήσω στις ερωτήσεις σας.

Η κυβέρνηση πήρε την πρωτοβουλία αυγουσιάτικα να παραιτηθεί και αυγουσιάτικα να προχωρήσει σε εκλογές εξπρές. Το ερώτημα είναι γιατί σπεύδει με έναν πρωτοφανή σε ταχύτητα τρόπο και

αυγουστιάτικα να κάνει τις εκλογές η κυβέρνηση. Γιατί βιάζεται; Νομίζω ότι η απάντηση είναι **αυτονόητη** και την γνωρίζουμε όλοι.

Η κυβέρνηση δεν βιάζεται για καλό σκοπό. Το **Μαξίμου** δεν πιέζει τα πράγματα για εκλογές γιατί θέλει να κάνει ωραία πράγματα μετεκλογικά. Αν πιέζεται το Μαξίμου και προχωράει αυγουστιάτικα σε εκλογές μερικών εβδομάδων, είναι κυρίως διότι **θέλει να αποφύγει να αισθανθεί ο ελληνικός λαός, τις βαρύτερες συνέπειες των μνημονιακών πολιτικών** και του νέου μνημονίου που συνομολόγησε η κυβέρνηση. Το Μαξίμου πιστεύει ότι θα αποπροσανατολίσει, θα ξεγελάσει τον πολίτη, θα κρύψει τα επώδυνα μέτρα και επομένως θα υπαρπάξει την ψήφο του ελληνικού λαού.

Γνώριμη αυτή η τακτική από τον **παλιό δικομματισμό** της **ΝΔ** και του **ΠΑΣΟΚ**. Μια τακτική που χρεωκόπησε αλλά δυστυχώς την επαναλαμβάνει και ο **Αλ. Τσίπρας**. Λυπάμαι πολύ γι' αυτές τις μεθόδους, δεν τιμούν τη χώρα, δεν τιμούν τον ελληνικό λαό και τη νοημοσύνη του. Και κυρίως δεν τιμούν τη δημοκρατία μας.

Υπάρχει και άλλος ένας λόγος για τον οποίο επισπεύδει η κυβέρνηση τις εκλογές. Δεν ξέρω αν είναι ο κύριος λόγος σε αυτή τη φάση. Η κυβέρνηση νομίζει ότι επισπεύδοντας τις εκλογές, θα αιφνιδιάσει την **Αριστερή Πλατφόρμα**, θα τη βρει ανέτοιμη και επομένως θα φιμώσει και θα εξουθενώσει την τελευταία συνεπή αντιμνημονιακή φωνή που υπάρχει, η οποία διαθέτει **εναλλακτική πρόταση απέναντι στα μνημόνια**, η οποία είναι ρεαλιστική, εφαρμόσιμη και έχει αρχή, μέση και τέλος.

Λέμε καθαρά ότι **δεν μας αιφνιδιάζουν**, δεν θα μας βρουν ανέτοιμους. Πηγαίνουμε στις εκλογές αποφασισμένοι και θα αναδειχθούμε σε μια πολύ μεγάλη και καθοριστική δύναμη για τις μετεκλογικές εξελίξεις.

Σήμερα, όπως γνωρίζετε, **25 βουλευτές** που μείναμε συνεπείς στις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν τις πετάξαμε στον κάλαθο των αχρήστων, δεν περάσαμε στην αντίπερα όχθη, πήραμε την πρωτοβουλία και καταθέσαμε τη συγκρότηση μιας **ενιαίας ανεξάρτητης Κοινοβουλευτικής Ομάδας**, με την προσωνομία «**Λαϊκή Ενότητα**». Είναι ένας τίτλος, ένα όνομα, το οποίο εκφράζει απολύτως την ταυτότητα που θέλουμε να αναδείξουμε και την προοπτική που θέλουμε να χαράξουμε. Διότι χωρίς λαϊκή ενότητα, τίποτα θετικό δεν μπορεί συμβεί σε αυτή τη χώρα.

Η Λαϊκή Ενότητα δεν θα είναι άλλο ένα κόμμα. Φιλοδοξεί να γίνει ένα μεγάλο μέτωπο. Μέτωπο πολιτικό και κοινωνικό. Μέτωπο λαϊκής βάσης, **λαϊκής συμμετοχής** και μέτωπο μεγάλων ενωτικών λαϊκών αγώνων. Θέλουμε να γίνουμε ένα μεγάλο **αντιμνημονιακό** μέτωπο, που θα σαρώσει τα μνημόνια. Θέλουμε να είμαστε ένα μέτωπο προοδευτικό, με ισχυρό **μέτωπο απέναντι στο πολιτικό κατεστημένο** και την αντίδραση και κυρίως απέναντι στη **μνημονιακή συναίνεση** των πολιτικών κορυφών, η οποία είναι σε πλήρη διάσταση και αντίθεση με τον λαό. Θέλουμε να είμαστε ένα μέτωπο πατριωτικό, **ενάντια στην εθνική υποτέλεια** για την εθνική ανεξαρτησία της χώρας μας. Θέλουμε να είμαστε ένα μέτωπο **δημοκρατίας** και ανασυγκρότησης της χώρας. Γι' αυτό στους πρώτους άξονες των προγραμματικών μας δεσμεύσεων έχουμε την **ακύρωση των μνημονίων** ως προϋπόθεση για να μπορέσει η χώρα μας να βγει από την κρίση. Έχουμε τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, στόχος ο οποίος είναι εφικτός, αρκεί να τον πιστέψουμε και τον παλέψουμε. Χωρίς τη **διαγραφή τουλάχιστον του μεγαλύτερου μέρους του χρέους**, δεν μπορεί να ανασάνει η χώρα και να σταθεί όρθια.

Θέλουμε να είμαστε ένα μέτωπο λαϊκής ενότητας για να σταματήσουμε επιτέλους την καταστροφική **λιτότητα** σε αυτή χώρα, να στηρίξουμε **μισθούς** και **συντάξεις**, να καταργήσουμε τον **ΕΝΦΙΑ**, να πούμε ένα μεγάλο «ΟΧΙ» σε νέους φόρους στο λαό και να εφαρμόσουμε μια δημοσιονομική πολιτική που θα στοχεύει στη μείωση της ανεργίας και τη στήριξη της ανάπτυξης. Θέλουμε να είμαστε ένα μέτωπο λαϊκής ενότητας **για να εθνικοποιήσουμε - κοινωνικοποιήσουμε τις τράπεζες**, ώστε οι τράπεζες να παίξουν ένα καινούριο αποκλειστικά αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο. Θέλουμε να είμαστε ένα μέτωπο

λαϊκής ενότητας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Για να ισχυρό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Για ρευστότητα στην ελληνική οικονομία και μια νέα σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με **δημόσια ιδιοκτησία και κοινωνικό έλεγχο στους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας**. Θέλουμε να είμαστε ένα μέτωπο λαϊκής ενότητας, για μια μεγάλη και δίκαιη **αναδιανομή του πλούτου** στη χώρα, με κύριο όπλο μια πραγματικά δίκαιη και απλή φορολογική μεταρρύθμιση.

Το «ΟΧΙ» του δημοψηφίσματος δεν θα μείνει ορφανό σε αυτές τις εκλογές. Ήταν ένα μεγαλειώδες και περήφανο «ΟΧΙ», ένα αγωνιστικό «ΟΧΙ» που έδωσε ανάσα, ελπίδα και προοπτική στη χώρα. Αυτήν την ελπίδα και προοπτική θα την συνεχίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να εκφράσουμε το πνεύμα και την ουσία του 62% και όχι μόνο, που ψήφισε «ΟΧΙ» στα μνημόνια και ένα μεγάλο «ΝΑΙ» για μια Ελλάδα ανεξάρτητη, κυρίαρχη, προοδευτική και δίκαιη. Το «ΟΧΙ» θα είναι η μεγάλη σημαία που θα έχει η Λαϊκή Ενότητα σε αυτές τις εκλογές. Αυτό το «ΟΧΙ» θα είναι πολύ ισχυρό και θα το λέμε συνέχεια και μετεκλογικά. Θα το λέμε και μέσα στη Βουλή και με τους αγώνες μας. **Για μας το «ΟΧΙ» δεν ηττήθηκε**. Το «ΟΧΙ» αυτό μπορεί να μεταφράστηκε σε «ΝΑΙ» μέσα σε μια βδομάδα από την κυβέρνηση αλλά το ναι αυτό δεν αντιπροσωπεύει τον ελληνικό λαό. Το «ΟΧΙ» θα το συνεχίσουμε και θα το συνεχίσουμε μέχρι το τέλος, μέχρι να νικήσει. **Η Αριστερά, οι προοδευτικές δυνάμεις αυτής της χώρας, δεν θα γίνουν η χλεύη των ηττημένων**.

Το μέτωπο μας σε αυτές τις εκλογές είναι μέτωπο πρώτα απ' όλα και κυρίως ενάντια στις μνημονιακές δυνάμεις, ενάντια στη μνημονιακή συναίνεση, που έχει ο λοβοτομημένος, πλέον, ΣΥΡΙΖΑ με τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το ΠΟΤΑΜΙ. Ό,τι και να ψηφίσει κανείς από αυτά τα κόμματα, ανεξάρτητα από τις διαφορές τους και δεν τις παραγνωρίζουμε, στο τέλος θα εφαρμόζονται τα μνημόνια και οι μνημονιακές πολιτικές. Αυτό το κακό θέλουμε να σταματήσει για τη χώρα. Η χώρα δεν αντέχει άλλα μνημόνια. **Ή θα τελειώσουμε με τα μνημόνια ή τα μνημόνια θα τελειώσουν τη χώρα και τον ελληνικό λαό**. Εμείς θα αντισταθούμε και θα νικήσουμε.