



Στο Νεκροταφείο Ζωγράφου την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 στις 14.30', αποχαιρετούμε τον ασυμβίβαστο αγωνιστή, ιστορικό στέλεχος της επαναστατικής αριστεράς Μάκη Σέρβο.

Γεννήθηκε το 1953 στην Κέρκυρα. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Τρίτη 9/6/2020 μετά από καρδιακό επεισόδιο.

Φεύγοντας, παίρνει μαζί του ένα κομμάτι της Ιστορίας της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς της χώρας μας, ενός ιδεολογικού και πολιτικού χώρου με μεγάλη συνεισφορά στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες από το Πολυτεχνείο και τη Μεταπολίτευση μέχρι τις μέρες μας.

Μαχητικός, ανυπόταχτος αγωνιστής, πάντα όρθιος, πάντα στις επάλξεις.

Μέλος της **ΣΕΠ** επί δικτατορίας, μιας από τις δύο οργανώσεις -η άλλη ήταν οι **Μπολσεβίκοι**- από τις οποίες προήλθε μεταπολιτευτικά το **ΕΛΕΚ** (Ελληνικό Λενινιστικό Επαναστατικό Κίνημα) που είχε δυναμική παρουσία στην Πρωτομαγιά του 1975.

Συνδικαλιστής στο εργοστάσιο της **ΤΡΙΚΟΠΙ** στον μεγάλο αγώνα του **1977**. Έχει περιγράψει τα συμπεράσματα που προκύπτουν για τον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς από τον αγώνα αυτό, σε συνέντευξή του στον γράφοντα που θα αναρτηθεί στις επόμενες μέρες.

Στην ίδια συνέντευξη, που ήταν "εφ' όλης της ύλης", αναφέρεται και στην κατάληψη του Πολυτεχνείου το Νοέμβρη του '73, στη σύγκρουση του Πολυτεχνείου '80 και ό,τι επακολούθησε καθώς και σε πάρα πολλά γεγονότα που σφράγισαν την πορεία της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς στην Ελλάδα.

Μέλος της **Ομάδας για μια Προλεταριακή Αριστερά -Ο.Π.Α** και μετέπειτα της **Ρήξης**, αργότερα της **Ομάδας Συντρόφων της Άκρας Αριστεράς** (σε στενότερο κύκλο: «**Ελένη**»).

Με ενεργό συμμετοχή όχι μόνο στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, αλλά και σε όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες της μεταπολίτευσης.

Αναφέρω μεταξύ άλλων τη συμμετοχή του στην περιοδική έκδοση **Αντιπαράθεση**, πολιτική συνοικιακή συσπείρωση στο Βύρωνα. Το περιοδικό στη θέση του εκδότη - υπεύθυνου απέναντι στο νόμο έγραφε το δικό του όνομα.

Μέλος της **Επιτροπής για το Στρατό** αλλά και στυλοβάτης σε δεκάδες άλλες συσπειρώσεις και συλλογικότητες.

Συμμετείχε στον μεγάλο εργατικό αγώνα των εργαζομένων στην **ΕΑΒ**.

Είχε συμμετάσχει στην **Κίνηση για την Υπεράσπιση των Πολιτικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων**.

Συμμετείχε στις **Ταξικές Συσπειρώσεις και Κινήσεις**, στην **Αντιπολεμική Αντιεθνικιστική Συσπείρωση**, στη **Συσπείρωση ενάντια στην Κρατική Καταστολή**.

Είχε ενεργό συμμετοχή στην έκδοση του περιοδικού **Δρόμοι**.

Σεμνός και αθόρυβος αλλά ουσιαστικός αγωνιστής, ευπρεπής στην πολιτική αντιπαράθεση. Με διαπεραστικό βλέμμα και οξυδερκή πολιτική ματιά, σταθερός και επίμονος στις απόψεις του και με ξεκάθαρη ταξική τοποθέτηση, χωρίς φανφάρες και προσωπική προβολή, στήριξε πάντα όλους τους "άγριους" εργατικούς αγώνες, καταλήψεις, διαδηλώσεις.

Συμμετείχε σε κινήματα πόλης και αγώνες του συνοικιακού κινήματος. Αναφέρουμε για παράδειγμα τους αγώνες του λαού του **Ρέντη** για να διώξει τα φρεάτια το 1980.

Στάθηκε σταθερά στο πλευρό διωκόμενων αγωνιστών.

Προσέγγιζε πάντα τις πολιτικές κινήσεις **από τη σκοπιά του κινήματος**. Πάντα απέναντι στο **συμβιβασμό** και την **ενσωμάτωση**.

Δεν είναι της ώρας η πολιτική αποτίμηση της διαδρομής αυτού του αγωνιστή της επαναστατικής αριστεράς. Αυτό θα επιχειρηθεί σε επόμενη φάση.

Προς το παρόν, παραθέτουμε βίντεο με ομιλία που είχε κάνει σε εκδήλωση της **ΕΣΕ (Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση)** στο Κτίριο Γκίνη του Πολυτεχνείου την **Παρασκευή 14 Δεκέμβρη 2012** με θέμα τους κοινωνικούς αγώνες της μεταπολίτευσης και τίτλο:

Εργατικοί αγώνες μιας άλλης εποχής... μακρινοί αλλά πάντα επίκαιροι: Παρουσίαση του Ημερολογίου της ΕΣΕ.

Στην ίδια εκδήλωση είχαν μιλήσει επίσης ο **Γιάννης Σερίφης** και ο **Γιώργος Σώρος**.

Περήφανοι όσοι περπάτησαν μαζί του στους ίδιους δρόμους της πόλης, στους ίδιους ή παράλληλους δρόμους του αγώνα, βλέπουν από χτες γερά καρφωμένο στον ουρανό άλλο ένα κόκκινο αστέρι. Να δείχνει το δρόμο για τη συνέχιση **των αγώνων που δε δικαιώθηκαν. Των αγώνων που θα δικαιωθούν μια μέρα.**

Η εισήγηση του Μάκη Σέρβου στην εκδήλωση της ΕΣΕ:

Η δευτερολογία του: