



Ανεργία των Νέων: Βελτιώνοντας το Παρόν, Διασφαλίζοντας το Μέλλον

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της θεσμικής ενημερωτικής εκστρατείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των Ευρωπαϊκών Εκλογών του Μαΐου του 2014, ξεχύνονται στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να **λανσάρουν τη γνωστή αντιδραστική λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση.**

Βέβαια εκτός από τους πολίτες, **απευθύνονται κυρίως στις Αρχές και στους φορείς, και κυρίως σε νεοφυείς επιχειρήσεις και σε φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας.** Αντιλαμβάνεται κανείς πως ο τίτλος των συνεδρίων: **“Ανεργία των Νέων: Βελτιώνοντας το Παρόν, Διασφαλίζοντας το Μέλλον”**, ονοματίζει τα πράγματα στην ακριβή τους διάσταση. Δηλαδή, πως **το τεράστιο ποσοστό της ανεργίας, γι’ αυτούς αποτελεί απλά ευκαιρία και αντικείμενο επιχειρηματικής εκμετάλλευσης.** Είναι πράγματι αλήθεια πως διασφαλίζει το μέλλον της κερδοφορίας τους, με το “ευτελές” αντίτιμο της καταδίκης μιας ολόκληρης γενιάς και του τσουναμιού της οικονομικής μετανάστευσης της νεολαίας.

Σε σχέση με τα προγράμματα για την «αντιμετώπιση της ανεργίας» ή «ευκαιρίες απασχόλησης», έχουν υπάρξει πλούσιες αναλύσεις για τον τρόπο που εγκαθιδρύουν το **νέο μοντέλο εργαζόμενου**, τον χωρίς δικαιώματα και καταδικασμένο μεταξύ κακοπληρωμένης προσωρινής απασχόλησης και ανεργίας.



Σε σχέση με αυτά τα συνέδρια και άλλα εφάμιλλα τους, ας τονίσουμε μια μικρή μεν, με τη σημασία της δε, λεπτομέρεια. Όταν εξαγγέλλεται κάποιο πρόγραμμα για Χ θέσεις απασχόλησης αυτού του τύπου, με προϋπολογισμό Υ εκατομμυρίων ευρώ, πέραν της άμεσης και έμμεσης “επιδότησης” των επιχειρήσεων και ελάφρυνσης του κόστους για το δημόσιο, ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό από τα κρατικά και ευρωπαϊκά ταμεία, που είναι χρήματα των φορολογούμενων – χαρατσωμένων λαών της Ευρώπης, προορίζεται για την **προβολή, προώθηση και διαφήμιση** των προγραμμάτων αυτών. Για αυτό άλλωστε και δεν είναι λίγοι οι “καλοθελητές” που στηρίζουν και συνδιοργανώνουν αυτές τις δράσεις.

Πάνω σε αυτό, έχουμε ένα εξής γλαφυρό παράδειγμα: στην υλοποίηση των **Δομών Αντιμετώπισης της φτώχειας** στους δήμους με τη σύμπραξη ΜΚΟ ή άλλων φορέων, η χρηματοδότηση αυτής της δράσης δεν προερχόταν από κάποιο κονδύλι σχετικά με την αντιμετώπιση της οικονομικής εξαθλίωσης που έχουν προκαλέσει οι πολιτικές τους, αλλά από κονδύλι σχετικά με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Έτσι προέκυψαν **ελάχιστοι** προσωρινοί εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν από τις ΜΚΟ και εργαζόμενοι σε πεντάμηνα στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων (από άλλα προγράμματα) που στελέχωσαν τις υπηρεσίες σε υφιστάμενες υποδομές. Και φυσικά λόγω του συμπιεσμένου μισθολογικού κόστους, του **όχι και τόσο συμπιεσμένου** λειτουργικού κόστους της ΜΚΟ – φορέα, της υποχρέωσης προβολής της δράσης (φυλλάδια, έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος), **τελικά τα χρήματα για τρόφιμα στα Κοινωνικά Παντοπωλεία των Δήμων ή για φάρμακα στα Κοινωνικά Φαρμακεία των Δήμων, ήταν μηδαμινά** και αυτά προκύπτουν είτε από “χορηγούς” που εξαγοράζουν πάμφθηνη διαφήμιση και που συνήθως προωθούν τα προς λήξη τρόφιμα, είτε από τις καλοκάγαθες προσφορές απλών πολιτών. Κατανοεί κανείς και από αυτή την ασήμαντη λεπτομέρεια το μέγεθος του εμπαιγμού και της αλλοίωσης των εννοιών, όταν γίνεται αναφορά για “ωφελούμενους” και το ποιοι τελικά ωφελούνται.

Λαμβάνοντας υπόψη πως στην **κατάπτυστη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας**, η οποία υπογράφηκε στις 26 Μάρτη μεταξύ της, ξεκάθαρα **μνημονιακής** πλέον, ΓΣΕΕ και του ΣΕΒ, μια από τις προμετωπίδες της οποίας αποτελεί η συμφωνία να επεξεργαστούν (τα δύο μέρη) **πρόταση σύμπραξης τους με τον ΟΑΕΔ με στόχο τη συντονισμένη οργάνωση δράσεων σχετικά με την απασχόληση των νέων** (π.χ. μαθητεία, πρακτική άσκηση, εγγύηση για τη νεολαία, νεανική επιχειρηματικότητα κλπ), συμπεραίνει εύκολα κανείς το πόσο κομβικό σημείο της πολιτικής τους αποτελούν οι νέες μορφές απασχόλησης και πόσο επενδύουν σε αυτές, εντείνοντας την υπερεκμετάλλευση του μεγαλύτερου πλέον κλάδου, αυτού των ανέργων.

Αναβαθμίζονται επομένως και τα καθήκοντα του εργατικού κινήματος, στο να δίνονται οι απαντήσεις που απαιτούνται, στο δικό του προνομιακό πεδίο που δεν είναι άλλος από το δρόμο, τη γειτονιά, την πόλη. Μιας που είναι πρόσφατες οι απαγορεύσεις λόγω της συνεδρίασης του Ecofin, ας αρχίσει το χάραγμα των **δικών του κόκκινων ζωνών απέναντι σε όσους καταστρέφουν το μέλλον και τις ζωές των εργαζόμενων και της νεολαίας**. Για να φωναχτεί και να γίνεται ξεκάθαρο πως **Φτώχεια και ΕΕ πηγαίνουν χέρι χέρι** (έξω τα λαμόγια από το Περιστέρι, θυμίζοντας την **παρέμβαση που έγινε στις 22 Μαρτίου** στο εκεί συνέδριο)

Σειρά για τη διεξαγωγή Περιφερειακών Συνεδρίων έχουν οι **Δήμοι Ηλιουπόλεως και Παιανίας στις 4 και 5 Απριλίου** αντίστοιχα. Ακολουθεί σχετικό κείμενο της **Αριστερής Ανατρεπτικής Κίνησης ΑΝΩ - ΚΑΤΩ στην Ηλιούπολη**, που προγραμματίζει ανάλογη “υποδοχή”.

Η εργασία είναι δικαίωμα για όλους!

Η μακροχρόνια ανεργία είναι αποτέλεσμα των πολιτικών τους

Το **Σάββατο 5 Απριλίου** το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Δήμου Ηλιούπολης διοργανώνουν Περιφερειακό Συνέδριο για την ανεργία των νέων.

Τα προγράμματα για την «αντιμετώπιση της ανεργίας» ή «ευκαιρίες απασχόλησης» που θα παρουσιαστούν στο συγκεκριμένο συνέδριο, κινούνται στην γνωστή αντιδραστική λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση, δηλαδή την πλήρη ελαστικοποίηση της εργασίας και την κατάργηση κάθε εργασιακού δικαιώματος, με αμοιβές πείνας και άμεση επιχορήγηση των εργοδοτών μέσω του ΕΣΠΑ. Οι άνεργοι, που επιλέγονται σε αυτά, ονομάζονται ωφελούμενοι και εργάζονται καθημερινά χωρίς κανένα ίχνος εργασιακών δικαιωμάτων, χωρίς άδειες και ασφαλιστική ικανότητα.

Η δημοτική αρχή του πλέον «αντιμνημονιακού και ανεξάρτητου» Βαλασόπουλου, στα πλαίσια της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ, διοργανώνει, από κοινού με στελέχη της ΕΕ και ευρωβουλευτές, το συνέδριο για την ανεργία, δείχνοντας ότι το τοπικό κράτος είναι απόλυτα συνδεδεμένο με το κεντρικό, εφαρμόζοντας στην πράξη και σε τοπικό επίπεδο τα αντιδραστικά μέτρα των μνημονίων.

Άλλωστε **τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα χρησιμοποιούνται από τους δήμους για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών έναντι ενός επιδόματος**. Διώχνουν δημοτικούς υπαλλήλους για να προσλάβουν για τις ίδιες θέσεις προσωρινούς, πειθαρχημένους και εκφοβισμένους, πενιχρά αμοιβόμενους και με ημερομηνία λήξης εργαζόμενους.

Οι νέες εργασιακές σχέσεις που εγκαθιδρύει η κυβέρνηση, η Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. τον μόνο που ωφελούν είναι την εργοδοσία είτε αυτή είναι το ίδιο το κράτος, είτε είναι οι ιδιώτες. Πέρα από την άμεση επιδότηση με τεράστια κεφάλαια των επιχειρήσεων από κρατικά και ευρωπαϊκά ταμεία, για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων, χρησιμοποιούν την ανεργία ως μοχλό για την επίθεση στα εργατικά δικαιώματα, ως δούρειο ίππο ενάντια στις πιο σταθερές εργασιακές σχέσεις.



Προσπαθούν να απομονώσουν όσους εργάζονται σε αυτά τα προγράμματα ως ειδική κατηγορία «ωφελούμενων», έτσι ώστε να τους αποτρέψουν από το να οργανωθούν για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Ο Δήμος Ηλιούπολης πρωτοστατεί στην επιβολή των νέων εργασιακών σχέσεων τόσο στους εργαζόμενους του δήμου, όσο και στην προώθηση προγραμμάτων «κοινωνικής επιχειρηματικότητας», «κοινωνικού εργασιού» αλλά και κάθε αντιδραστικής «καινοτομίας», που σκοπό έχει την επίβληση ενός σύγχρονου εργασιακού μεσαίωνα και στην πόλη μας, με εργαζόμενους «ωφελούμενους», χωρίς δικαιώματα και με μισθούς πείνας.

Τα προγράμματα προσωρινής απασχόλησης είναι πλέον εικόνα του παρόντος. Εικόνα μιας ζωής χωρίς δικαιώματα, ανάμεσα στην κακοπληρωμένη εργασία και την ανεργία.

Ειδικά για τη νεολαία και το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς, προβλέπονται:

Οι «**επιταγές κατάρτισης**» (training voucher), σεμινάρια εκμάθησης νέων τεχνολογιών που, πέρυσι τουλάχιστον, συνοδεύονταν από ένα επίδομα 500 ευρώ. Οι περίπου 30.000 «ωφελούμενοι» για ένα μήνα έχασαν το επίδομα τους ή αναγκάστηκαν να «μηδενίσουν» την κάρτα ανεργίας τους για να πάρουν τελικά το πεντακοσάριο, με αρκετούς μήνες καθυστέρησης.

Οι «**επιταγές εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους**» (voucher), πεντάμηνη, εξάωρη «πρακτική άσκηση» σε επίσης «ωφελούμενες» εταιρείες του ιδιωτικού τομέα για 460 ευρώ μηνιάτικο για τους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 400 ευρώ για αποφοίτους λυκείου, με εποχικές πληρωμές και ένσημα μόνο για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η **Μαθητεία** για νέους και νέες ηλικίας 16-23 ετών που είναι απόφοιτοι τουλάχιστον της Α΄ Τάξης Λυκείου, που συνδυάζει για δύο σχολικά έτη τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης επιδοτούνται με 13 ευρώ για κάθε μαθητή ημερησίως, όπου τα 5 ευρώ πάνε στον εργαζόμενο (μεικτά) και τα 8 στο αντίστοιχο ΚΕΚ - αφορολόγητα κιόλας!

Τα παραπάνω είναι, ξεκάθαρα, **προγράμματα ανακύκλωσης της ανεργίας, φτηνής έως ανέξοδης - επιχορηγούμενης κάλυψης θέσεων εργασίας** σε πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων που **μένουν κενές λόγω των μαζικών απολύσεων**, εμπέδωσης της **προσωρινής και χωρίς δικαιώματα** εργασίας.

Οι νέοι και νέες και όχι μόνο, οφείλουμε να βροντοφωνάξουμε

πως θέλουμε δουλειά και όχι δουλεία

και ίση αμοιβή για ίση εργασία με ενιαία εργασιακά δικαιώματα

Η «Αριστερή Ανατρεπτική Κίνηση - ΑΝΩ - ΚΑΤΩ στην Ηλιούπολη», είναι η ίδια μια κίνηση από εργαζόμενους/ες και ανέργους/ες. Γι'αυτό παλεύει στο πλευρό των εργαζόμενων και ανέργων για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Για μισθούς που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε εργαζομένου. Για επιδόματα ανεργίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανέργων. Για πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα σε όλους. Για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μεταφοράς.

Στεκόμαστε στο πλευρό των χιλιάδων ανέργων της περιοχής, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα όλων μας στην αξιοπρεπή εργασία και διαβίωση. Να προβάσουμε την ανάγκη συλλογικής πάλης και διεκδίκησης αιτημάτων προς όφελος του λαού, της νεολαίας και των εργαζομένων:

- Κάλυψη των πάγιων αναγκών του δήμου με προσωπικό με σταθερές σχέσεις εργασίας - Μετατροπή όλων των συμβάσεων ελαστικής εργασίας σε μόνιμες προσλήψεις με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
- Να καταργηθούν τα προγράμματα «κοινωνικού απασχόλησης» και τα voucher. **Να σταματήσει ο Δήμος να υιοθετεί και να γίνεται φορέας υλοποίησης και εφαρμογής τέτοιων προγραμμάτων.**
- Να δοθούν από το Δήμο άδειες και να πληρωθούν οι απουσίες λόγω ασθένειας στα πεντάμηνα.
- Επίδομα ανεργίας στο ύψος των αναγκών μας για όλους και για όσο κρατά η ανεργία.
- Όχι χαράτσια στους ανέργους, φοροαπαλλαγές, καμιά κατοικία ανέργου στο σφυρί.
- Απαλλαγή όλων των ανέργων, μακροχρονίων και μη, καθώς και επιδοτουμένων ανέργων από τα δημοτικά τέλη.
- Δωρεάν συμμετοχή σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου.
- Δωρεάν φύλαξη των παιδιών των ανέργων στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς.

η ΕΕ δεν είναι το σπίτι των λαών - είναι το σφαγείο των πολυεθνικών



ΑΝΩ - ΚΑΤΩ στην Ηλιούπολη
αριστερή ανατρεπτική κίνηση