



Από συνάντηση του Σαμαρά με τον Εμίρη του Κατάρ

Ο ρατσισμός είναι στη βάση του ταξικός. Είναι η θεσμοθέτηση και νομιμοποίηση της υποτίμησης του πιο υποβαθμισμένου κομματιού της εργατικής τάξης.

Τη θέση αυτή επαληθεύει η νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης, που τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2013. Σύμφωνα με αυτή, όσοι ξένοι διαθέτουν στην Ελλάδα ακίνητη περιουσία άνω των 250.000 ευρώ αποκτούν πενταετή άδεια παραμονής.

Σήμερα (22/10) το ΑΠΕ μας ενημερώνει ότι «ετοιμάζεται σχέδιο νόμου από τα συναρμόδια υπουργεία για να γίνει η χώρα μας πιο φιλική στις άδειες διαμονής που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων χωρών. Η πρόταση είναι έτοιμη και αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.»

Μη νομίζει κανείς βέβαια ότι οι «πολίτες τρίτων χωρών» είναι τίποτα... «ξυπόλητοι»!

Αφορά, αντιθέτως, «την πρόσβαση σε ιθαγένεια με τις διαδικασίες που ισχύουν σήμερα, δικαίωμα διαμονής και στους ανιόντες των ιδιοκτητών που κατέχουν άδεια διαμονής».

«Δηλαδή, αγοράζει το παιδί μίας οικογένειας μια κατοικία και μπορεί να φέρει τον πατέρα του και τη μητέρα του με άδεια διαμονής και αν παντρευτεί θα μπορεί να φέρει και τη σύζυγό του και αυτή να φέρει και τους δικούς της γονείς. Ακόμη, η πενταετής άδεια διαμονής θα γίνει μόνιμη και θα ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια ενώ, αν η ιδιοκτησία μεταβιβαστεί στη διάρκεια της πενταετίας, ο νέος ιδιοκτήτης μπορεί να πάρει άδεια διαμονής, σε περίπτωση που είναι αλλοδαπός», εξηγεί το ΑΠΕ.

Έτσι λοιπόν, τα σόγια των Κροίσων της Ρωσίας, της Κίνας, της Αιγύπτου, της Ινδίας και άλλων χωρών θα μπορούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα με κάθε νομιμότητα.

Μελαμψοί, λευκοί ή σχιστομάτηδες, κανένα «κλισέ» δεν θα αναπαραχθεί γι' αυτούς από τα αστικά ΜΜΕ, κανείς δεν θα τους προσφωνήσει υποτιμητικά για τον τόπο καταγωγής τους.

Αντίθετα, όσοι φεύγουν κυνηγημένοι από πολέμους, φτώχεια, αρρώστιες, από την υπερεκμετάλλευση των δυτικών μονοπωλίων και των εκεί υποτακτικών τους, και, αφού περάσουν από χίλια κύματα, αν επιβιώσουν, καταφέρουν να πατήσουν το πόδι τους στην Ελλάδα, θα καταλήξουν στην καλύτερη περίπτωση στοιβαγμένοι ανά δεκάδες να αργοπεθαίνουν σε κάποιο ημιυπόγειο μεταξύ Σταθμού Λαρίσης και πλατείας Βικτωρίας, κυνηγημένοι από μπάτσους και φασίστες και στιγματισμένοι ως «λαθρομετανάστες».

Στη χειρότερη, θα καταλήξουν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Παράνοια;

Όχι. Είναι ο καπιταλισμός.

Γ.Μ.