

Παναγιώτης Μαυροειδής



Πρόσφατη **έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ** για την **Βενεζουέλα**, ξεσκεπάζει τις εγκληματικές ευθύνες των ΗΠΑ και την προσπάθεια στραγγαλισμού του λαού της μέσω των οικονομικών κυρώσεων.

Η έκθεση ετοιμάστηκε από τον **Alfred de Zayas**, που είναι Αμερικανός δικηγόρος, συγγραφέας, ιστορικός και ειδικός σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνούς δικαίου. Από το 2012 είναι Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ σε θέματα προώθησης δημοκρατικής και δίκαιης διεθνούς τάξης. Είναι καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Geneva School of Diplomacy and International Relations (περισσότερα [εδώ](#))

Η εντολή διερεύνησης της κατάστασης σε Βενεζουέλα (και Ισημερινό), δόθηκε με ειδική απόφαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Η έρευνα του εμπειρογνώμονα περιείχε συναντήσεις με Υπουργούς, πρέσβεις, διπλωμάτες, πολιτικές δυνάμεις και κινήματα της αντιπολίτευσης, αντιπροσώπους των εκκλησιών, ακαδημαϊκούς, οικονομολόγους, αλλά και μεμονωμένα άτομα. Πραγματοποιήθηκε στη βάση της αρχής *audiatur et altera pars* (“ακούστε τους όλους”).



Η βασική εργασία ολοκληρώθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2017 και συμπληρώθηκε στη συνέχεια με όλες τις εξελίξεις του 2018. Η τελική έκθεση υποβλήθηκε στον ΟΗΕ τον Αύγουστο του 2018, αλλά δυστυχώς θάφτηκε και από τον ίδιο τον ΟΗΕ, προφανώς μετά από πιέσεις των ΗΠΑ.

Η αναφορά καλύπτει πλήθος πλευρών της ασκούμενης πολιτικής της κυβέρνησης στη Βενεζουέλα. Παρουσιάζει τις προσπάθειες στην άσκηση μια εναλλακτικής οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής στους βασικούς τομείς και τα προβλήματα που υπάρχουν, ενώ αναφέρεται και σε ζητήματα πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθερίας της έκφρασης, σε συνδυασμό με το σύνολο των παραγόντων που παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της κατάστασης, μεταξύ των άλλων της εχθρότητας των ΗΠΑ προς την κυβέρνηση της χώρας και τις επιπτώσεις του οικονομικού εμπάργκο που εφαρμόζεται σε βάρος της.

Ο Alfred de Zayas τόσο στην έκθεσή του, όσο και σε συνεντεύξεις του, επισημαίνει τις εσωτερικές αιτίες της κρίσης που σχετίζονται με την πλήρη σχεδόν εξάρτηση της οικονομίας της Βενεζουέλας από το πετρέλαιο, προβλήματα κακής διακυβέρνησης και εκτεταμένης διαφθοράς, τονίζοντας ωστόσο τον **καθοριστικό ρόλο των κυρώσεων** από ΗΠΑ, ΕΕ, Καναδά στην παρόξυνση της κρίσης. Τονίζει επίσης ότι οι κυρώσεις πλήττουν κυρίως τους **φτωχότερους** στη χώρα, προκαλώντας θανάτους λόγω ελλείψεων σε τροφή και φάρμακα και οδηγώντας έτσι σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε ότι αφορά το εμπάργκο, συγκεκριμένα αναφέρει:

« Οι επιπτώσεις των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από τους Προέδρους Ομπάμα και Τραμπ, καθώς και τα μονομερή μέτρα από Καναδά και ΕΕ, έχουν άμεσα και έμμεσα επιτείνει τις ελλείψεις φαρμάκων όπως η ινσουλίνη και τα αντιρετροϊκά φάρμακα. Στο βαθμό που οι οικονομικές κυρώσεις προκαλούν καθυστερήσεις στη διανομή τους και συνεπώς συμβάλλουν σε πολλούς θανάτους, παραβιάζονται οι υποχρεώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν οι χώρες που τις επιβάλλουν. Περαιτέρω, οι κυρώσεις μπορεί να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Μία διερεύνηση από αυτό το Δικαστήριο θα ήταν απαραίτητη, αλλά η γεωπολιτική υποτακτικότητα του, ενδέχεται να την αποτρέψει».



Η εχθρική στάση των ΗΠΑ απέναντι στη Βενεζουέλα δεν ξεκίνησε με τον Τραμπ. Με ειδική απόφασή της η **κυβέρνηση Ομπάμα** στις 9 Μαρτίου του 2015 χαρακτήρισε τη Βενεζουέλα **“απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ”**! Ο Τραμπ κλιμακώνει αυτή την επίθεση, στηρίζοντας το πραξικόπημα ανάδειξης του Juan Guaido σε πρόεδρο, ενώ μιλά ανοιχτά και για ενδεχόμενο στρατιωτικής εισβολής στη χώρα.

Η έκθεση γενικεύοντας, επισημαίνει χαρακτηριστικά:

“Οι οικονομικές κυρώσεις στην εποχή μας και οι αποκλεισμοί, είναι συγκρίσιμοι με τις μεσαιωνικές πολιορκίες πόλεων με σκοπό να τις αναγκάσουν να παραδοθούν. Η στόχευση των κυρώσεων στον 21ο αιώνα δεν είναι να υποτάξουν πόλεις αλλά να γονατίσουν κυρίαρχα κράτη. Η διαφορά, ίσως, είναι ότι οι κυρώσεις στον 21ο αιώνα συνοδεύονται από χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω “fake news”, επιθετική και ψευδο-ανθρωπιστική ρητορική, ώστε να δίνεται η εντύπωση ότι τελικά τα ανθρώπινα δικαιώματα δικαιολογούν τα εγκληματικά μέσα”

Αυτό το απόσπασμα, γραμμένο **πριν** τη σημερινή ανοιχτή παρέμβαση με κάλεσμα σε πραξικόπημα από μεριάς των ΗΠΑ και χωρών της ΕΕ, αποδίδει όλη την ουσία των σημερινών εξελίξεων.

Η έκθεση Alfred de Zayas, έμεινε στα αζήτητα, ακριβώς γιατί αποδομεί την **κυρίαρχη αφήγηση** ότι δήθεν τα προβλήματα στη Βενεζουέλα σχετίζονται με την “ταχύτατη εφαρμογή σοσιαλιστικών μέτρων”!

“Αν δεν υπήρχε ο τεράστιος φυσικός πλούτος στη Βενεζουέλα, κανένας δε θα έδινε σημασία για τον Τσάβες ή τον Μαδούρο”, σημειώνει ο Alfred de Zayas σε συνέντευξή του στην εφημερίδα INDEPENDENT

Πράγματι, πρόκειται για μια χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, αλλά και με μεγάλα ή/και πολύ μεγάλα κοιτάσματα χρυσού, βωξίτη, καθώς επίσης και κοιτάσματα που περιέχουν κράματα Νιόβιου και Ταντάλιου, που χρησιμοποιούνται σε μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων και πολλές εφαρμογές της ηλεκτρονικής βιομηχανίας).

Η “δημοκρατία” των ηγετικών καπιταλιστικών χωρών, των ΗΠΑ και της ΕΕ, βρωμάει υποκρισία και αίμα, καθώς επίσης πετρέλαιο και δολάρια!

Ολόκληρο το report [εδώ](#):

Κατεβάστε στην σε pdf: [venezuela](#)